

## — decanaat Poperinge

---

### **Aperitief: All kinds of everything – Dana Scallon (1970)**

[https://www.youtube.com/watch?v=8xmnd3uiK\\_Y](https://www.youtube.com/watch?v=8xmnd3uiK_Y)

*Uit de tijd dat Songfestivalliedjes nog mooi waren, zonder veel show én met inhoud... en in het geheugen bleven hangen. Met dit eenvoudig maar prachtig gezongen liedje won de Ierse zangeres Dana in 1970. Niemand (alzeker de katholieke Ieren niet!) zal het me kwalijk nemen dat ik er een gebed van gemaakt heb (you -> You/ jij -> U) in aansluiting bij de lezingen en het thema van deze Drie-eenheidszondag.*



Snowdrops and daffodils  
Butterflies and bees  
Sailboats and fishermen  
Things of the sea  
Wishing-wells, wedding bells  
Early morning dew  
All kinds of everything remind me of You

Seagulls and aeroplanes  
Things of the sky  
Winds that go howlin'  
Breezes that sigh  
City sights  
Neon lights  
Grey skies or blue  
All kinds of everything remind me of You

Summertime, wintertime  
Spring and autumn too  
Monday, tuesday every day  
I think of you.  
Dances, romances  
Things of the night  
Sunshine and holidays  
Postcards to write  
Budding trees, autumn leaves  
A snowflake or two  
All kinds of everything remind me of You.

Summertime, wintertime  
Spring and autumn too  
Seasons will never change  
The way that I love you.

Dances, romances  
Things of the night  
Sunshine and holidays  
Postcards to write  
Budding trees, autumn leaves  
A snowflake or two  
All kinds of everything remind me of You.  
All kinds of everything remind me of You.

Sneeuwkllokjes en narcissen  
Vlinders en bijen  
Zeilboten en vissers  
Dingen van de zee  
Wensputten, bruiloft klokken  
Dauw in de vroege ochtend  
Allerlei dingen doen me aan U denken.

Meeuwen en vliegtuigen  
Dingen van de lucht  
Winden die gaan huilen  
Briesjes die zuchten  
Stadsbezienswaardigheden  
Neon lichten  
Grijze luchten of blauwe luchten  
Allerlei dingen doen me aan U denken.

Zomertijd, wintertijd  
Lente en ook de herfst  
Maandag, dinsdag elke dag  
denk ik aan U.  
Dansen, romances  
Dingen van de nacht  
Zonneschijn en vakanties  
Postkaarten om te schrijven  
Ontluikende bomen, herfstbladeren  
Een of twee sneeuwvlokjes  
Allerlei dingen doen me aan U denken.

Zomertijd, wintertijd  
Lente en ook de herfst  
Seizoenen zullen nooit veranderen  
de wijze waarop ik van U hou.

Dansen, romances  
Dingen van de nacht  
Zonneschijn en vakanties  
Postkaarten om te schrijven  
Ontluikende bomen, herfstbladeren  
Een of twee sneeuwvlokjes  
Allerlei dingen doen me aan U denken.  
Allerlei dingen doen me aan U denken.

## **Intredelied: ZJ 585 Dankt, dankt nu allen God**

[https://www.youtube.com/watch?v=AuGo\\_faayBk](https://www.youtube.com/watch?v=AuGo_faayBk)

Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot  
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.



Die eeuwig rijke God, moog'ons reeds in dit leven  
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.  
Die uit genade ons behoudt te allen tijd,  
is hier en overal een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daar boven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

## **Begroeting**

Op deze eerste zondag na Pinksteren  
vieren wij Gods liefde in zijn veelvuldigheid:  
de Vader roept ons tot leven,  
de Zoon wijst ons de weg  
en de Geest is onze reisgenoot, Gods toekomst tegemoet.  
Zo is God met ons vanaf het begin,  
tot op vandaag, en tot aan de voleinding.  
Daarom willen wij, blij en dankbaar,  
hier samenzijn in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

## **Wie bent U nu eigenlijk ?**

God, wie bent U nu eigenlijk?  
Vader, Zoon en Geest, zeggen ze.  
Maar wie bent U dan voor mij?  
Wij, mensen, willen U grijpen, God,  
vastklemmen, omarmen, knuffelen,  
smeken, voor onze kar spannen...  
Maar U laat zich niet grijpen.  
U grijpt ons, mensen, niet beklemmend,  
niet versmachtend, maar wel leven gevend en teder.  
Verrijzend voel ik me soms gegrepen.  
Soms bent U als een Vader voor mij:  
beschermend, vermanend, geduldig met me meegaand.  
Soms bent U als Zoon in mijn leven.  
U bent voor mij een voorbeeld om naar de kleinste mens te gaan.  
Soms bent U Geest in mijn leven,  
inspirator om te getuigen van uw Liefde.  
God, wie U ook bent, ik blijf geloven in uw naam:  
'Ik zal er zijn voor jou'.



God, Vader, Zoon, Geest, ontferm U over ons.

## **Gebed om Gods ontferming**

L.: In onze omgang met elkaar beluisteren we Gods oproep om, vanuit onze verscheidenheid, elkaar te verrijken en te groeien naar eenheid.

Helaas,  
in onszelf en in onze wereld ervaren we dikwijls zoveel onverdraagzaamheid.

We willen een beetje verdraagzamer worden,  
kinderen als we zijn van één God die we Vader noemen.  
Heer, ontferm U daarbij over ons.

In onze omgang met elkaar beluisteren we Gods oproep om, vanuit onze verscheidenheid, elkaar te verrijken en te groeien naar eenheid.

Helaas,  
in onszelf en in onze wereld ervaren we zoveel hebzucht en egoïsme.  
We willen wat meer voorrang geven aan onze naasten,  
broers en zussen als we zijn van Jezus, Zoon van God.  
Christus, ontferm U daarbij over ons.

In onze omgang met elkaar beluisteren we Gods oproep om, vanuit onze verscheidenheid, elkaar te verrijken en te groeien naar eenheid.

Helaas,  
in onszelf en in onze wereld ervaren we zoveel wangedrag.  
We willen ons wat meer inzetten  
om eenheid en vrede te verwezenlijken,  
beziel als we zijn door de Geest van Jezus, Zoon van God.  
Heer, ontferm U daarbij over ons.

## **Eer aan God**

Laten wij de Heer loven en prijzen  
en dankbaar zijn voor zijn schepping  
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.  
Danken wij Hem voor het licht van zon, maan en sterren,  
voor de pracht van bloemen en planten,  
voor het wisselen van de seizoenen  
en voor alle leven hier op aarde.

**Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.**

Laten wij de Heer loven en prijzen  
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,  
die ons de werkelijke waarden van het leven  
heeft kenbaar gemaakt  
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

**Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.**

Laten wij de Heer loven en prijzen  
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten  
voor het geluk en het welzijn van medemensen,  
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,



voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,  
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.  
**Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.**

Laten wij de Heer loven en prijzen:  
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:  
de glimlach van een kind, een onverwacht teken van liefde,  
een luisterend oor, voor een gebaar van troost,  
een woord van dank, en het warme gevoel bij intens geluk.  
**Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.**

**of gezongen: ZJ 767 Alle eer en alle glorie**

[https://www.youtube.com/watch?v=Q5hr4ALK\\_5A](https://www.youtube.com/watch?v=Q5hr4ALK_5A)

Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht / vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, / vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, / liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed!



### **Openingsgebed:**

God,  
hoe zullen wij U noemen,  
U, ongrijpbaar geheim  
waarvoor elk woord te klein is  
en elk vermoeden slechts een glimp  
van uw eindeloos en diep bestaan?  
Zegen ons woordeloos weet hebben van U.  
Zegen ons stamelend zoeken.  
Zegen ons als wij ervaren  
dat er met U altijd leven is en toekomst. Amen.

**Eerste lezing:** Uit het boek Deuteronomium (Deut. 4, 32-34. 39-40)

Mozes sprak tot het volk en zei:

32 "Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan,  
vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep.

Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere:  
is er ooit zoiets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord?

33 Heeft een volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals u,  
en daarbij het leven behouden?

34 Of heeft ooit een god geprobeerd uit een ander volk  
een volk uit te kiezen door beproevingen,  
door tekenen en wonderen, door oorlogen,  
met sterke hand en uitgestrekte arm,  
door grote, schrikwekkende daden,  
zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht?

39 Erken dan heden en prent het in uw hart:  
de Heer is God boven in de hemel en beneden op de aarde;  
er is geen ander.

40 Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.  
Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn  
en lang leven op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt."

**Tussenzang: Ps. 33 (32), 4-5, 6 en 9, 18-19,20 en 22**

Refrein: Zalig het volk dat de Heer heeft als God,  
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Oprecht is immers het woord van de Heer  
en al wat Hij doet is betrouwbaar.

Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,  
de aarde is vol van zijn mildheid.

Hij heeft de hemel gemaakt door zijn woord,  
zijn stem schiep de hemelse machten.

Hij sprak slechts een woord en alles ontstond,  
Hij gaf zijn bevel en het kwam te voorschijn.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,  
hen die op zijn gunst vertrouwen.

Dat Hij hen redden zal van de dood,  
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,  
is Hij ons een schild en een helper.

Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,  
zoals wij op U vertrouwen.



**Tweede lezing:** (Rom. 8, 14-17)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

14 Allen die zich laten leiden door de Geest van God,  
zijn kinderen van God.

15 De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid,  
die u opnieuw vrees zou aanjagen.

U hebt een Geest van kindschap ontvangen,  
die ons doet uitroepen: Abba, Vader!

16 De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest  
dat wij kinderen zijn van God.

17 Maar als wij kinderen zijn,  
dan zijn wij ook erfgenamen,  
en wel erfgenamen van God tezamen met Christus,  
omdat wij delen in zijn lijden,  
om ook te delen in zijn verheerlijking.

**Tussenzang:** ZJ 509 Mens voor de mensen zijn

<https://www.youtube.com/watch?v=rL-dXTudIjk>

refrein: Mens voor de mensen zijn, herder als God,  
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam  
opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.

Genade zaait Hij als zaad in hun hart,  
zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart.

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht,  
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.



**Evangelie:** (Mt. 28, 16-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs

16 De elf leerlingen trokken naar Galilea,  
naar de berg die Jezus hun had aangewezen.

17 Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën,  
sommigen twijfelden.

18 Jezus kwam op hen toe en zei:  
'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

19 Ga, en maak alle volkeren tot leerling;  
doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,

20 en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.

Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.'

## **Overwegingen:**

De liturgie vraagt om stil te staan bij het mysterie van de Drievuldigheid. Ik zou me gemakkelijk vanaf kunnen maken met te zeggen dat aangezien het mysterie toch niet te doorgronden is, ik erover zal zwijgen. Voilà, dan is de mis minstens 8 minuten vroeger afgelopen, stel je voor ! Nu, het is de aard van het beestje dat ik toch meen iets te moeten zeggen, deels uit plichtsbewustzijn en liefde voor het vak, deels omdat heel het denken over de Drievuldigheid telkens uitkomt op het feit dat God zich wil laten zien en kennen. God wil met ons in relatie treden. Het gaat over liefde. Eigen daaraan is dat ze gemeenschap zoekt met een ander. Die ander, dat zijn wij.

Nu, ik geef toe dat we aan de Drievuldigheid misschien te weinig aandacht besteden; het een beetje ver van ons bed lijkt en overkomt als té theoretisch en dogmatisch zeker in een tijd waarin iedereen zijn of haar visie over God zelf fabriceert. Nochtans zit heel het trinitaire denken verweven in al onze religieuze vezels. Elke keer bijvoorbeeld bij het maken van een kruisteken belijden we dat we ons verbinden met een God die Vader, Zoon en Geest is.

Vader, Zoon of Geest, pin je niet vast op die namen. We zouden in onze zgn. gendergevoelige tijd ook kunnen spreken van God als 'de Moeder, de Dochter en de heilige Fee' zoals ik een theoloog ooit hoorde formuleren. En waarom ze met drie zijn en niet met zeven bijvoorbeeld, lig daar a.u.b. niet van wakker.

Belangrijker lijkt me dat de Drievuldigheid het inzicht vertolkt dat God niet op te sluiten is in zijn hemel maar contact wil met ons. Dat God in Jezus mens geworden is, is daar het duidelijkste bewijs van. Als wij over de Drie-eenheid spreken, spreken wij dus niet over hoe God op zichzelf is, gescheiden van ons. Hoe zouden wij daarover trouwens kunnen spreken? Wat zouden wij daarvan weten? Neen, wat wij zeggen over God, is precies maar mogelijk omdat Hij gemeenschap is en zich mededeelt: doorheen het oude testament een God die mensen bevrijdt uit slavernij en een verbond met 10 geboden sluit; heel de Bijbel is de neerslag van hoe mensen God hebben ervaren, als een 'menszoekende', mee-gaande en mee-lijdende God. Altijd heeft Liefde er iets mee te maken. Als orgelpunt is er Jezus Christus, die zelf wijst op de liefdevolle verbondenheid en gelijkenis met zijn Vader ("wie Mij ziet, ziet de Vader."). God deelt zich mee in Jezus, maar natuurlijk ook in al die mannen én vrouwen van goede wil die geweten of ongeweten sedertdien delen in die gemeenschappelijke Geest, dus ook hier en nu in deze gemeenschap.

En tegelijk hebben we het aanvoelen niets te weten: God blijft verborgen. Anders gezegd, wij zien in de zoon wel de vader – "t is helemaal zijn vader", – maar wij zien de Vader zelf niet. Misschien behoedt ons dat ervoor te beweren dat we exact weten wie God is.

En mag God in sommige gevallen nu niet meer ter sprake komen, wordt Hij het zwijgen opgelegd en het bestaan ontzegd, nog nooit is zoveel in naam van God gedaan of beweerd.

Hoed u voor mensen die overal Gods naam en Gods wil op plakken !

In de lijn van de christelijke traditie (ik moet opletten wat ik zeg), van wat we lezen in de Bijbel dus, is het klaar en duidelijk dat God liefde is. Liefde uit zich in zorg en relationele verbondenheid of gemeenschap. Zoals we zingen: 'Ubi caritas et amor Deus ibi est', of: 'Waar vriendschap is en liefde, daar is God. Laat dat dus een soort 'lakmoes'-proef zijn; iets waardoor we duidelijk kunnen zeggen en onderscheiden of het van godswege is. 'Daar is God': niet alleen als 'voorbijganger', aanwezig (daar is God); neen, dat is God.

'Gij komt tot ons gans onverwacht', wees dat maar zeker. Het is een lied dat ik graag als meditatie gebruik om de voorbije dag te overlopen, in het voetspoor

van Alice Nahon (je weet wel die van in 't eigen hart te kijken), nieuwsgierig én verwonderend, hoe God zich laat ontmoeten, meegaat én ook mij zoekt. (Gerard Reve achterna) "Eigenlijk geloof ik niets, en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt, zoals ik U." En hoe ervaren jullie God ...?

Miguel Dehondt

-----

Wie God zegt,  
moet het verhaal vertellen  
van Hem die heet: ' Ik zal er zijn voor jou',  
die als een Vader aan de oorsprong staat van ons bestaan,  
die ons de wereld heeft toevertrouwd  
opdat wij er zorg voor zouden dragen,  
die met ons meegaat,  
ons zegent en zendt  
om zegen te zijn voor anderen.

Wie God zegt  
moet het verhaal vertellen  
van Jezus Christus,  
de Mens in wie duidelijk werd wie God is,  
die zijn naam ten volle heeft waargemaakt.  
De Mens die er is voor anderen:  
als brood aan mensen gegeven.

Wie God zegt  
moet het verhaal vertellen  
van zijn Geest die in ons leeft,  
die in ons spreekt ' Ik ben er voor jou ',  
die ons bezielt en richt  
om zijn naam in ons leven  
waar te maken.

Onze God is een groot verhaal van liefde,  
dat in ons leven te lezen is.

(Carlos Desoete)



-----

God, Vader,  
Gij, Schepper, Leider, Koning,  
Gij, Barmhartige die van ons houdt,  
die ons draagt in de palm  
van uw hand...  
veraf en soms dichtbij.

God, Zoon,  
Gij, Broeder, Tochtgenoot,  
Vriend, Verlosser,



Gij, Weg, Waarheid en Leven,  
Gij, Mens onder de mensen,  
die ons toont dat liefhebben  
gelukkig maakt...  
dichtbij en ook veraf...



God, heilige Geest,  
Gij, ongeziene Helper,  
Trooster, Toeverlaat,  
Gij, Vredebrenger en Bezieler,  
Gij, die ons warm maakt vanbinnen,  
die ons aanzet  
om zelf goed te doen...  
dichtbij en ook veraf...

God, Vader, Zoon en heilige Geest,  
Gij, Drie-ene,  
zoals het was in het begin, nu en altijd...

Anne (fed. St.-Andries-St.-Michiels-Brugge)

### **Woorden van geloof:**

Drie-ene God, 'Vader' noemen wij U,  
Oorsprong van al wat leeft.  
Hemel en aarde komen uit uw hand.  
Uw grootheid ervaren wij in heel de schepping.  
Wees uw mensen nabij.  
Vergezel ons op onze weg  
zoals U eertijds meetrok met uw volk Israël  
om het thuis te brengen in het land van belofte.



Drie-ene God,  
'Zoon' en 'Broeder' noemen wij U.  
Als mens van vlees en bloed  
bent U ons tegemoet gekomen in Jezus van Nazareth.  
Op de weg die naar de Vader leidt, bent U onze Gids en Leidsman.  
In uw voetspoor mogen wij gaan.  
Wees ons nabij.  
Laat ons zien hoe wij, mensen,  
kunnen leven met en voor elkaar,  
zorgzaam en liefdevol tot het uiterste.

Drie-ene God,  
'Heilige Geest', 'Levensadem' noemen wij U,  
Kracht van ons bestaan.  
Alles wat leeft doordringt U met warmte en licht.  
Wees ons nabij  
zodat wij, mensen, durven leven  
in vreugde- en vredevolle gemeenschap met elkaar.

Drie-ene God, wij danken U  
dat U er bent, voor ons en met ons, vandaag en alle dagen. Amen.

## Gezongen geloofsbelijdenis (zoals u ze wellicht nog nooit hoorde): This I Believe (The Creed) - Hillsong Worship

<https://www.youtube.com/watch?v=FtUNQpu2b7Q>



Our Father everlasting  
The all creating One  
God Almighty  
Through Your Holy Spirit  
Conceiving Christ the Son  
Jesus our Saviour

### CHORUS

I believe in God our Father  
I believe in Christ the Son  
I believe in the Holy Spirit  
Our God is three in One  
I believe in the resurrection  
That we will rise again  
For I believe  
In the Name of Jesus

### VERSE 2

Our Judge and our Defender  
Suffered and crucified  
Forgiveness is in You  
Descended into darkness  
You rose in glorious life  
Forever seated high

### BRIDGE

I believe in You  
I believe You rose again  
I believe that Jesus Christ is Lord

### CHORUS 2:

I believe in life eternal  
I believe in the virgin birth  
I believe in the saints' communion  
And in Your holy Church  
I believe in the resurrection  
When Jesus comes again  
For I believe in the Name of Jesus

Onze Vader is eeuwig  
De Ene scheppende  
God almachtig  
Door uw Heilige Geest  
voortbrengend Christus de Zoon  
Jezus onze Heiland

### REFREIN

Ik geloof in God onze Vader  
Ik geloof in Christus de Zoon  
Ik geloof in de Heilige Geest  
Onze God is drie in één  
Ik geloof in de verrijzenis  
dat we weer zullen opstaan  
Want ik geloof  
In de naam van Jezus

### VERS 2

Onze rechter en onze verdediger  
die geleden heeft en gekruisigd is  
Vergiffenis is er door U  
die afgedaald is in de duisternis  
U stond op in een verheerlijkt leven  
Voor altijd hoog gezeten

### BRUG

Ik geloof in U  
Ik geloof dat U weer opstond  
Ik geloof dat Jezus Christus Heer is

### KOOR 2:

Ik geloof in het eeuwige leven  
Ik geloof in de maagdelijke geboorte  
Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen  
En in Uw heilige Kerk  
Ik geloof in de verrijzenis  
dat Jezus terugkomt  
Want ik geloof in de Naam van Jezus

## **Voorbeden:**

Bidden wij om moed  
om de uitdagingen die vandaag op ons afkomen  
niet uit de weg te gaan.  
Dat we leren geloven in een nieuwe, veranderde tijd.  
Dat we niet angstvallig vasthouden aan wat geen leven meer biedt,  
maar vertrouwen op Gods Levensadem, die alle mensen bezielt.  
Laten wij bidden...

Bidden we om openheid  
naar mensen van andere godsdiensten en overtuigingen.  
Dat we de bescheidenheid leren om bij elkaar in de leer te gaan,  
meer geboeid door wat ons met elkaar verbindt  
dan krampachtig zoekend naar wat ons boven de ander uittilt.  
Laten wij bidden...

Bidden we om verbondenheid met elkaar.  
Dat we elkaar tot steun mogen zijn  
in het zoeken naar betrouwbare wegen  
die de kwaliteit van het menselijk leven ten goede komen  
op weg naar een mensheid die samen zit aan één gedeelde tafel.  
Laten wij bidden...

### **Lied: Zie de zon, zie de maan**

<https://www.youtube.com/watch?v=WCM2cOI78Jo>

Zie de zon, zie de maan,  
zie de sterren in hun baan,  
sterren ontelbaar, overal vandaan,  
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,  
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Hoor de zee, hoor de wind,  
hoor de regen als hij zingt,  
druppels ontelbaar in de oceaan,  
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,  
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Ruik een bloem, ruik een vrucht,  
ruik de geuren in de lucht,  
geuren ontelbaar zweven af en aan,  
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,  
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Voel je hart, voel je huid,  
voel je adem als je fluit,  
mensen ontelbaar overal vandaan,  
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan  
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Zie ik de zon, de sterren en de maan,  
wat een wonder dat ik mag bestaan,  
Heer hoe heerlijk is Uw naam,  
Heer hoe heerlijk is Uw naam.



### **Gebed over de gaven**

God van Leven, Drie-ene God,  
aanvaard wat wij U aanbieden:  
dit brood en deze wijn.  
Blaas er uw Adem over heen.  
Leg uw naam op ons, opdat ons leven  
een blijvende gave mag zijn  
voor U die leeft in eeuwigheid. Amen.



## **Groot Dankgebed**

Met hart en ziel danken wij U, God,  
die door uw Geest onze geest voortdurend vernieuwt  
opdat wij de wereld mensvriendelijker zouden maken.  
Uw Geest stimuleert ons om te geloven in Jezus  
en Hem te belijden voor alle mensen  
als de Heer, als de Hoop van de wereld.  
Daarom loven wij U met de woorden  
die uw Geest ons heeft ingegeven: Heilig ...

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,  
dat onze Verlosser Jezus Christus, de Heer is,  
dat Hij Mens is geworden, die Emmanuel,  
dat is: God-met-ons, genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten  
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,  
dat Hij onze woorden gesproken heeft,  
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,  
dat Hij het werk van een mens heeft verricht  
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laat ons nooit vergeten dat Hij de Mensenzoon is  
- Mens onder de mensen -  
die meer heeft geloofd in de mens,  
meer heeft gehoopt en bemind dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten  
dat ons geloof, dwars door alle leed,  
dat onze hoop over de dood heen,  
dat onze liefde tegen alle machten in,  
ons doen gelijken op Hem  
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij  
weerloos heeft moeten buigen  
voor het geweld en de macht.

Laat ons nooit vergeten  
dat de machtigen Hem geslagen hebben  
tot de dood toe  
omdat Hij leerde dat U zijn Vader bent,  
dat wij gered worden door ons geloof in U,  
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,  
dat uw Liefde geen grenzen kent  
en dat vooral de armen en de kleinen  
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten dat Hij op de vooravond  
van dat lijden en die dood  
in het breken van het brood

en het rondreiken van de beker  
het teken heeft gesteld  
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

#### INSTELLINGSVERHAAL

Dit is de kern van ons geloof:  
Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij,  
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,  
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,  
mensen die geloven in elkaar en vertrouwen op U,  
die hopen dat U uw belofte,  
van een gelukkig leven zonder einde,  
waar zult maken aan ieder van ons  
en aan alle mensen van wie U houdt  
en van wie wij houden,  
en van wie wij blijven houden, ook al zijn zij overleden.  
Wij willen het Brood breken en wij zullen het eten,  
wij zullen de Beker rondreiken en drinken in zijn naam  
om de herinnering aan hem levend te houden  
en om niet te vergeten dat Hij de armen,  
de treurende, de zachtmoedigen,  
de hongerigen, de barmhartigen,  
de zuiveren, de vredelievenden,  
de vervolgd en al wie hulp nodig heeft,  
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;  
dan zullen wij gelukkig en blij worden en U dankbaar huldigen:  
door Christus, met Christus, in Christus,  
hier rond deze tafel en overal,  
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

#### **Onze Vader**

Bezield door zijn Geest,  
naar het voorbeeld van zijn Zoon,  
mogen wij bidden tot Hem  
die ook wij als 'Vader' mogen aanspreken:

**Onze Vader,...**

God en Vader,  
uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid.  
Als wij zijn Boodschap ter harte nemen  
en ons leven inrichten volgens die principes,  
mogen wij vol vertrouwen uitzien  
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

**Want van U is het Koninkrijk...**



## **Vredeswens**

Wij eten van hetzelfde brood, wij wonen op dezelfde aarde,  
wij kijken naar dezelfde lucht, wij drinken van hetzelfde water.  
Eenzelfde Geest doet ons verlangen  
naar vrede, goedheid, geduld, medemenselijkheid.  
Als mensen broers en zussen zijn dan zal de wereld vol van vrede zijn.  
**Moge Gods vrede met ons zijn.**

## **Lam Gods**

### **Communielied(-eren):**

#### **ZJ 770 God wil een tempel bouwen**

<https://www.youtube.com/watch?v=MssQ7LGPc8c>

God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn,  
en boven alle vrouwen zal zij gezegend zijn  
die Hij zich heeft verkoren: Maria is haar naam,  
een roos die zonder doornen in bloei zal komen staan.

Die bloem gaat zich onvouwen, het zonlicht wekt haar zacht,  
verwacht in stil vertrouwen het wijken van de nacht:  
zo heeft zij willen wachten, die hoop in zich gevoed;  
zo schijnt na vele nachten ons levenslicht voorgoed.

Zijn warmte zal verlichten de armen in het land,  
op aarde vrede stichten: komt, reikt elkaar de hand.  
God zal zijn tempel bouwen: een wereldwijd tehuis;  
mensen die Hem vertrouwen worden er kind aan huis.



#### **ZJ 583 (1,3,7) Alles wat adem heeft**

<https://www.youtube.com/watch?v=o9aPdGwxxSA>

1. Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Israëls God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft, worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!

3. Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft!  
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,  
die dag aan dag met Christus leeft?  
Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad.  
Halleluja! Halleluja!

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen Hem die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en heilige Geest!  
Halleluja! Halleluja!

## **Slotgebed:**

Vader, Zoon en heilige Geest  
wij danken U omdat wij dit samenzijn weer mochten beleven  
rond uw Woord en uw Tafel.  
Wij danken U voor de verbondenheid die onder ons is gegroeid.  
Geef dat wij de vrede en innerlijke rust die U ons hier gegeven hebt  
meedragen in ons hart,  
opdat wij ten volle onszelf kunnen geven in onze taken van elke dag.  
Blijf voor ons de Bron waaruit wij onze liefde putten,  
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

## **Zegen en zending:**

(Kees Pannekoek)

Moge uw gezicht stralen van vreugde,  
want God is onze Vader. Hij is liefde.

Moge uw handen vrede brengen,  
want Gods Zoon is onze broeder.  
Hij is vergeving en genezing.

Moge uw voeten u leiden  
op de weg van het leven,  
want de Geest van God stuwt ons.  
Hij is onze gids en reisgenoot.

Moge de Drie-ene God ons zegenen:  
+ Vader, Zoon en Geest. Amen.



## **Dessertje:**

### **DAGSLUITING**

Eigenlijk geloof ik niets,  
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.  
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,  
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,  
en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt  
zoals ik U.

(Uit Gerard Kornelis van het Reve: *Nader tot U*. G.A. van Oorschot 1966, Amsterdam)

*"Het gedicht 'Dagsluiting', uitgebracht in Nader tot U, geeft een beeld van Gerard Reve's gewaarwording van God. In de twijfel aan Zijn aanwezigheid blijft het verlangen naar Zijn liefde wederkerige liefde die over en weer de eenzaamheid opheft." (Antoine Bodar)*

→ **z er interessant artikel:** <https://www.karlbarth.nl/de-ironie-krijgt-haar-plaats-gerard-reve/>