

— decanaat Poperinge

Aperitief: We are one – The Lion King

<https://www.youtube.com/watch?v=IIITyJSKnGo>



As you go through life you'll see
There is so much that we
Don't understand
And the only thing we know
Is things don't always go
The way we planned
But you'll see everyday
That we'll never turn away
When it seems
all your dreams come undone
We will stand by your side
Filled with hope and filled with pride
We are more than we are
We are one

If there's so much I must be
Can't I still just be me
The way I am?
Can I trust in my own heart
Or am I
just one part
Of some big plan?

Even those who are gone
Are with us as we go on
Your journey has only begun
Tears of pain, tears of joy
One thing nothing can destroy
Is our pride deep inside
We are one

We are one you and I
We are like the earth and sky
One family under the sun
All the wisdom to lead
All the courage that you need
You will find when you see
We are one
Family, family (we are one)
Family, family (we are one)
Family, family (we are one)
Family, family (we are one)

As long as you live here
it's who you are
You'll understand someday ...

Als je door het leven gaat, zul je zien
dat er zoveel is
dat we niet begrijpen.
En het enige dat we weten
is dat dingen niet altijd lopen
zoals we hadden gepland
Maar elke dag zul je zien
dat we ons nooit zullen afwenden
Als het lijkt alsof onze dromen niet
uitkomen
We zullen aan uw zijde staan
Vol hoop en vol trots
We zijn meer dan we zijn
Wij zijn één

Als er zoveel is dat ik moet zijn
Kan ik niet gewoon mezelf zijn ?
Zoals ik ben?
Kan ik op mijn eigen hart vertrouwen
of ben ik
slechts een deel
van een groot plan?

Zelfs degenen die weg zijn
Zijn bij ons als we verder gaan
Jouw reis is pas begonnen
Tranen van pijn, tranen van vreugde
Eén ding kan niets vernietigen:
Het is onze trots diep van binnen
Wij zijn één

Wij zijn één, jij en ik
We zijn als de aarde en de hemel
Eén gezin onder de zon
Alle wijsheid om te leiden
Alle moed die je nodig hebt
Je zult het vinden wanneer je inzielt:
Wij zijn één
Familie, familie (we zijn één)
Familie, familie (we zijn één)
Familie, familie (we zijn één)
Familie, familie (we zijn één)

Zolang je hier leeft
is het wie jij bent
Op een dag zul je het begrijpen ...

Intredelied: ZJ 402 Zingt voor de Heer

klassiek: <https://www.youtube.com/watch?v=2ziu-8eVFqs>

mét schwung: https://www.youtube.com/watch?v=U_Z-BJEJ4dw

Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw,
alleluja, alleluja.

Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood,
alleluja, alleluja.

Zingt voor de liefde, die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint,
alleluja, alleluja.

Zingt voor het heil dat komen gaat,
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat,
alleluja, alleluja.



Welkom

Een Wijnstok noemt Jezus zichzelf.
Wij zijn de ranken geënt op die ene wijnstok.
Jezus hoopt dat we met Hem verbonden blijven
tot leven komen, groeien en bloeien.
Verbonden zijn, het is o zo belangrijk in het leven
De voorbije Covid-maanden hebben ons dit duidelijk gemaakt,
hoe we als geloofsgemeenschap met elkaar verbonden zijn
én elkaar nodig hebben.
Dit doet ons hunkerend bidden:

Gebed om Gods ontferming

Heer, U bent de grond waarin we geworteld zijn,
de sterke Wijnstok waarmee we verbonden zijn
en die ons vitaliteit en levenszin geeft.
Ontferm U over ons.

Christus, tijdens uw leven hebt U dagelijks getoond
hoezeer U verbonden bent met alle mensen,
hoe U hun pijn en de miserie aantrok. Ontferm U over ons.

Heer, meestal in moeilijke periodes,
als andere zekerheden ons ontglippen,
dan pas realiseren we ons dat U er bent,
dat U ons nooit los laat,
dat wij met U verbonden blijven
zoals een wijnrank met zijn wijnstok.
Ontferm U over ons.

Eer aan God

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed:

God, groter dan ons hart,
het is uw liefde die ons nu samen brengt.
Het zijn uw woorden die ons verwarmen
en ons doen beseffen hoezeer wij U ter harte gaan.
Stem ons af op U,
laat ons hier verbondenheid vinden met U
en met Hem die U hebt gezonden,
Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.



Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 9, 26-31)

26 In Jeruzalem aangekomen
zocht Paulus aansluiting bij de leerlingen,
maar ze waren allemaal bang voor hem,
omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was.
27 Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen
en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien
en dat die tot hem gesproken had,
en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden
in de naam van Jezus.
28 Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om.
Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer,
29 en sprak en disputeerde met de hellenisten;
maar die probeerden hem ter dood te brengen.
30 Toen de broeders dit te weten kwamen,
brachten ze hem naar Caesarea
en stuurden hem vandaar naar Tarsus.

Tussenzang: Psalm 22 (21), 26b-27,28 en 30, 31-32

refrein: Voor heel de menigte zal ik U prijzen.

Voor heel de menigte zal ik U prijzen,
U danken voor het oog van de godvrezenden.

De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken, prijzen Hem.

Dan zullen alle landen van de aarde
de Heer gedenken en zich tot Hem keren.

Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden,
voor Hem zal buigen alwie afdaalt in het stof.

Mijn ziel zal voor zijn Aanschijn blijven leven,
mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.

Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt,
van zijn gerechtigheid aan die geboren worden.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de apostel Johannes (1 Joh., 3, 18-24)

Vrienden,

18 Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen,
maar met daden die waarachtig zijn.

19 Daardoor komen we aan de weet dat wij uit de waarheid zijn
en dat wij voor Hem kunnen staan met een gerust hart,

20 ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.

21 Geliefden, wanneer ons hart ons niet veroordeelt,
mogen wij vrijmoedig met God omgaan;

22 wij krijgen van Hem alles wat wij vragen,



omdat we ons houden aan zijn geboden
en doen wat Hem welgevallig is.

23 En dit is zijn gebod:

van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen.

24 Wie zich houdt aan zijn geboden,
blijft met God verbonden en God met Hem.

En dat Hij met ons verbonden blijft,
weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.

Tussenzang: ZJ 779 Ik ben de wijnstok

<https://www.youtube.com/watch?v=unnSNb0qF-A>

Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier.

Gij zijt de ranken, dus blijf in mij, ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.

Zing voor de Vader de wijngaardenier;
dus blijf in mij, ik blijf in u,
dan vindt hij vruchten hier.

Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt Hij weg;
zij moeten branden. Dus blijf in mij, ik blijf in u,
't is waarheid wat ik zeg.

Zing voor de zoon, want zijn woord is uw weg,
dus blijf in mij, ik blijf in u,
't is waarheid wat ik zeg.

Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn;
blijft in mijn liefde, zoals ik in de Vader blijf;

Gij zult vol vreugde zijn.

Bid om de geest, om het woord en de wijn,
en al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn



Evangelie: (Joh. 15,1-8)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus zei tot zijn leerlingen:

1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.

2 Als een van mijn ranken geen vrucht draagt,
snoeit Hij die weg.

En als een rank wel vrucht draagt,
snoeit Hij die bij,

zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt.

3 Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.

4 Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik,
want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht,
maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok,
zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen
als je niet met Mij verbonden blijft.

5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.

Alleen wie met Mij verbonden blijft - zoals Ik met hem -

draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.

6 Wie niet met Mij verbonden blijft,
wordt weggegooid als een wijnrank:
ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur,
waar ze verbranden.

7 Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven,
vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel.

8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen
en jullie je mijn leerlingen betonen.

Overwegingen:

ik moet terugdenken aan een ontroerend filmpje enige tijd geleden op Kerknet.
(<https://www.youtube.com/watch?v=U4NqZjn4ZQ&list=FL1g80iZNudsra2LKMdzhCjg&index=151> je vindt de link in de digitale tekst van deze viering)

Een filmpje over de paus Franciscus en een klein jongentje.

Paus Franciscus bezoekt een arme buurt in een Italiaanse stad. Hij zit onder een grote tent

en de kinderen komen naar voor om allerlei vragen te stellen. En er komt daar een jongentje, Emmanuel, hij is 5-6 jaar, hij wil iets zeggen maar plots lukt het hem niet en hulpeloos begint hij te wenen. "Kom" zegt Franciscus, "kom zegt het in mijn oor",

aarzelend komt hij bij de paus en dan gebeurt er iets ontroerends.

Gedurende enkele minuten zien we alleen twee hoofden dicht bij mekaar, de paus en dat jongentje. Af en toe zien we dat paus knikt en luistert en dan iets zegt tegen dat jongentje, Op het einde van het gesprekje vraagt Franciscus, "Emmanuel mag ik aan de mensen iets vertellen over ons gesprekje"?

En Franciscus vertelt dat de jongen hem gezegd had dat zijn papa nog maar pas overleden was en hij had hem gevraagd: "Is mijn papa in de hemel?" Want zijn papa was niet gelovig, maar hij had wel zijn vier kinderen laten dopen.

"Wat heb jij een goede papa", zei de paus, "die zijn kinderen een goede opvoeding wil geven en als gelovigen laten opvoeden, ook al is hij niet zelf gelovig".

"Je papa had het hart op de goede plaats. En ook God heeft een vaderhart. Jouw papa is samen met God in de hemel. Dat ben ik zeker."

Wat mooi de diepe menselijkheid van paus Franciscus

Maar we kennen ook andere beelden van de paus, waar hij door behoudsgezinde krachten geïmmobiliseerd wordt en verhinderd dat er een nieuwe wind zou waaien in de kerk

om te antwoorden op vele actuele noden van mensen in gezinnen en families in het huwelijk en in andere samenlevingsvormen, en over de nood van elke mens om erkend te worden in zijn geaardheid, in zijn seksualiteit.

Het is het beeld van een paus die klem gereden wordt door zijn naaste medewerkers. Dit maak ons, dit maak vele christenen hier diep ongelukkig en kwaad en we begrijpen niet hoe dat mogelijk is

Ik plaats de twee verhalen naast elkaar, omdat ze ons in hun scherp contrast confronteren met de Kerk van vandaag. Van de ene kant de diepe menselijkheid van de paus die zelfs tegen de klassieke leer in "van buiten de kerk geen zaligheid" tegen deze jongen zegt dat zijn ongelovige goede papa bij God is.

En aan de andere kant dan die groep van bittere, principiële vechters voor een onveranderlijke leer van de kerk... ook kinderen van dezelfde Vader, belijdende christenen.

Wat doen we hierbij dan met de woorden in het Johannesevangelie: "Ik ben de

wijnstok en jullie zijn de ranken". Ik kan niet geloven dat al die ranken elkaar echt graag zien, en toch zijn ze geënt op dezelfde stam. Ja we zijn allemaal geënt op dezelfde stam, maar wat betekent dat? Wat betekent het concreet voor mij? Voor de mens die ik ben?

Lieve mensen, zou het kunnen dat dit beeld van ons geënt zijn op Jezus ons een beetje zachter zou kunnen maken, een beetje milder, een beetje menselijker? We zijn geënt, dit wil zeggen: mijn diepste kern is niet helemaal van mezelf, ik behoor niet helemaal toe aan mezelf. Nochtans we steken allemaal veel energie in het ontplooiën van onszelf. We staan op onze autonomie en op onze rechten...maar in onze diepste diepte kunnen wij ons niets toe-eigenen. We moeten het allemaal krijgen:

we worden doorstroomd door een ander door een Leven en een Liefde die mij wordt geschonken. Het echte leven is daarom: in dankbaarheid ontvangen, ademen, bewonderen, genieten van wat ons onverwacht en onverdiend wordt gegeven.

De pandemie heeft ons al veel afgenomen, heel veel, maar ze heeft ons ook al veel gegeven. Ik denk aan de band met schepping, met de natuur, de stilte, de schoonheid, de verbondenheid, de betrokkenheid, de solidariteit. We worden zo beperkt in het samen komen, in het ontmoeten en toch ervaren we een grote verbondenheid, een dieptegrond, een liefde die alles verbindt.

Verbondenheid met deze Grond of geënt zijn op deze wijnstok doorbreekt de vervreemding, de verdeeldheid en diepe eenzaamheid waaraan onze kerk en samenleving lijdt. We ontvangen hier een liefde die ons allen samen houdt en die ons kan herscheppen tot de warme menselijkheid waaraan onze wereld zo een grote nood heeft.

(Met dank aan Marcel Brakers o.p. voor de inspiratie)

Luc Deschodt

Wie in Mij blijft...

Soms is Hij voor mij
een vreemde wonderdoener.
De staaltjes van zijn kunnen tonen zijn almacht.
Hij moet wel de Zoon van God zijn.
In hoge nood ga ik tot Hem
en bid dat Hij mij goedgunstig is,
dat Hij mij helpt.
Niet altijd wordt dat bidden verhoord.
Waar blijft Hij met zijn almacht?

Soms is Hij voor mij
een Gids op de weg.
Zoals Hij leefde, zo zou ik ook willen leven.
Ik wil geloven in zijn visioen:
vrede en gerechtigheid voor iedereen, overal.
Met vallen en opstaan probeer ik die weg te gaan.
En staande voor de vraag: 'Wat nu?'
probeer ik een antwoord te vinden in het evangelie.
Zo blijf ik op zoek.



Soms is Hij voor mij
Voedsel voor onderweg.
Brood en Wijn om mij te sterken.
Hij is in mij, werkt in mij.
Het is in zijn kracht dat ik de wegen ga die Hij toont,
zijn Geest leidt mij.

Dit alles is mijn geloof.
Maar dat Hij zelf in mij is,
dat is het belangrijkste.
Hij zegt immers:
"Wie in Mij blijft terwijl Ik in hem blijf,
die draagt veel vrucht."

(uit: Dit uur op de berg)

De wijnstok en de ranken.
Het is een mooi beeld
van verbondenheid met God en met de mensen.

Verbondenheid met anderen is levensnoodzakelijk.
Het vermeerderd je draagkracht
en maakt je weerbaarheid groter.
Afgesneden zijn,
aan de kant gezet worden,
doet pijn.
Het verdort het leven.
Een mens heeft telkens
nieuw levenssap nodig.

De wijnstok is een wonder van vitaliteit,
van onuitputtelijke levenskracht.
De wijnstok dient nergens anders voor
dan om vruchtbaar te zijn in de ranken.
Jezus is de ware Wijnstok.
Door zijn levenskracht mogen wij,
als levende ranken, vrucht dragen.



Vrucht dragen is echter geen synoniem
van succes, prestatie of efficiëntie.
Die woorden vinden we niet in het evangelie.
De vruchten waaraan Jezus denkt
kunnen enkel vruchten zijn
van liefde, dienstbaarheid en eenheid.
In geloof zijn we verbonden met Jezus en met de Vader,
in liefde zijn we verbonden met onze medemensen.

Woorden van geloof:

Ik geloof in God,
niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens.

Ik geloof in Jezus,
omdat hij hoopvolle Woorden sprak,
maar ook omdat Hij doorheen lijden,
dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.

Ik geloof in de Geest,
Bron van hoop en toekomst voor elke mens
die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst
ook doorheen
de moeilijke momenten van het leven.

Ik geloof in de verrijzenis van de mens,
Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde die sterker is dan de dood.
Amen.



Voorbeden:

Ant.: Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Looft God, alle volken, looft Hem die eeuwig leeft

Heer God,
vaak zijn wij zo weloverwogen
en zo voorzichtig in onze contacten met anderen,
soms zo koud en afstandelijk.
Leer ons anderen nabij zijn met ons hart,
zoals U ons hartelijk en liefdevol tegemoet treedt.
Laat ons bidden...

Heer God,
maak ons ruimhartig en ruimdenkend, vruchtbaar.
Doe ons beseffen dat wij uw handen en voeten zijn
die in uw naam anderen levenskansen
en toekomstmogelijkheden kunnen bieden.
Laat ons bidden...

Heer God,
moge Jezus ons de kracht en de inspiratie geven
bij de vervulling van onze levenstaak
en mogen wij door onze verbondenheid met Hem
teleurstellingen en ontmoediging overwinnen.
Laat ons bidden...

Lied: ZJ 774 Voor mensen die naamloos – Henk Jongerius/ Jan Raas

<https://www.youtube.com/watch?v=KRIS5teypC0>

Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan;
ontwaakt hier nieuw leven, wordt kracht gegeven: wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend, tastend en zoekend door het leven gaan;
verschijnt hier een teken, brood om te breken: wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend, wachtend en wakend door het leven gaan;
weerklinken hier woorden, God wil ons horen: wij worden verstaan.

Voor mensen die hopen, wankel gelovend door het leven gaan,
herstelt God uit duister Adam in luister: wij dragen zijn naam.

Gebed over de gaven

Heer, U brengt ons bijeen,
zet ons aan tot breken en delen.
Wij bidden U
dat de samenhang die wij aan uw tafel vieren,
zich mag doorzetten in ons leven van iedere dag
zodat wij met U en elkaar
op weg blijven gaan,
vandaag en alle komende dagen. Amen.



Groot Dankgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt U in uw hand en U waakt over alle mensen.
U brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U, Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde die U ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid: Heilig, heilig, heilig de Heer, ...

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd bent U met ons op weg en dichter dan wij durven dromen,
bent U bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem bij het breken van het Brood.

Daarom bidden wij, barmhartige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die U ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven en zijn Bloed vergoten
opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen waarvan U alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren,
en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem ...

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons dichtbij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van dezelfde Vader,
één gemeenschap. Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden:

Onze Vader,...

Opdat uw wil zou kunnen geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
zijn wij medeverantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken,
waarbij al het geschapene rechtvaardig wordt verdeeld naar ieders behoefte.
In zo'n wereld zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens

God, ontferm U over onze wereld.
Toon ons uw weg, uw weg van vrede
die het conflict niet ontloopt maar het aanpakt,
geweldloos met de kracht van hoop, geloof en liefde.
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Meimaand= Mariamaand

Lied(-ren): **ZJ 745 Daar bloeit ene lelie**

<https://www.youtube.com/watch?v=MPMB80AVapc>



Daar bloeide ene lelie met zuiverlijke pracht,
voor eeuwen en tijden in 't diepst van Gods gedacht.
Zij was toch zo schone! Zij bloeide toch zo blank!
Er looft haar naar waarde noch mens- noch eng'lenzang!

Vandaag is die lelie zo menig' eeuw verbeid
op aarde gesproten in reine heerlijkheid.
't Zijt gij, o Maria, o lelie eeuwig schoon,
Gods bruid en Gods dochter en Moeder van Gods Zoon!

Al d'engelenkoren begroeten heden d'aard':
zij heeft hun, o wonder!, een Koningin gebaard!
O hemelse Lelie, gij zijt onz' eeuw'ge roem,
gij zijt van de wereld de vlekkeloze bloem!

Ave Maria – Felix Mendelssohn (op. 23 n.2)

<https://www.youtube.com/watch?v=6ys-3Uox4Sg>

Slotgebed:

Heer, U bracht ons bijeen,
zette ons aan tot breken en delen.
Wij bidden U dat de samenhang
die wij aan uw tafel vierden,
zich mag doorzetten
in ons leven van iedere dag
zodat wij met U en elkaar op weg blijven gaan,
vandaag en alle komende dagen. Amen.



Zegen en zending

Dessertje:

Opgevoed in grote eerbied voor de almachtige God,
hoogverheven in de hemel,
ver boven ons, nietige mensen,
zo hebben wij tot God gebeden, menigmaal,
en ons telkens weer klein en hulpeloos gevoeld.
Als God zo ver boven het leven staat,
komt Hij vlug buiten het leven te staan,
te groot, te ver en ongenaakbaar.

Gelukkig mochten wij op onze levensweg
Jezus in het evangelie ontmoeten...

Hij wees ons de wijnstok aan...
Zie, zo sprak Hij,
zo dicht zijn wij bij elkaar,
als ranken met de stam verbonden.
Zo ben ik in de Vader en bent U in Mij.
God kan niet zonder mensen.
Hij leeft zich uit in hen
zolang zij zich niet van Hem losmaken.



Gelovig zijn is zich niet klein voelen voor God. Integendeel.
Geloven is groeien en groter worden
omdat wij Hem in ons laten werken,
omdat wij ons door Hem laten snoeien.
De vruchten van onze inzet dragen zijn waarmerk.