

23^e zondag door het jaar 4-5 september 2021

— decaanaat Poperinge

Aperitief: Open your eyes - Maher Zain

→ <https://www.youtube.com/watch?v=AY5LZopqyio>

Look around your self
Can't you see this wonder
Spread in front of you
The clouds floating by
The sky so clear and blue
Planets in their orbits
The moon and the sun
Such perfect harmony

Let's start questioning ourselves
Isn't this proof enough for us
Or are we so blind to push it all aside
No, we just have to...

Chorus:
Open our eyes, our hearts and minds
If we just look right, we'll see the signs
We can't keep hiding from the truth
And let it take us by surprise
Allah protect us in the best way
Allah guide us every single day
Allah keep us close to You
Until the end of time

Look inside your self
Such perfect order
Hiding in your cells
Running in your veins
What about anger, love, and pain?
And all the things you're feeling
Can you touch them with your hand?
So are they really there?

Let's start questioning ourselves
Isn't this proof enough for us
Or are we so blind to push it all aside
No, we just have to...

Chorus

When a baby is born
So helpless and weak
And you're watching it growing
Why deny what's in front of your eyes
The biggest miracle of life
We just have to...

Chorus

Allah You created everything
We belong to You
Ya Rabb we raise our hands
Forever we thank You...
Allhamdulillah (Praise be to Allah)

Kijk om je heen
Zie je dit wonder niet
Uitgespreid voor je?
De wolken drijven voorbij
De lucht zo helder en blauw
Planeten in hun banen
De maan en de zon
Zo'n perfecte harmonie

Laten we beginnen met onszelf in vraag te stellen
Is dit niet genoeg bewijs voor ons
Of zijn we zo blind om alles opzij te schuiven
Nee, we moeten gewoon...

Refrein:
Openen onze ogen, ons hart en onze geest
Als we gewoon goed kijken, zien we de tekenen
We kunnen ons niet blijven verstoppen voor de waarheid
En laat het ons verrassen
Allah beschermt ons op de beste manier
Allah leidt ons elke dag
Allah hou ons dicht bij U
Tot het einde der tijden

Kijk in jezelf
Zo'n perfecte harmonie
Verstoep in je cellen
Stroomt door je aderen
Hoe zit het met woede, liefde en pijn?
En alle dingen die je voelt
Kun je ze aanraken met je hand?
Zijn ze er dan echt?

Laten we beginnen met onszelf in vraag te stellen
Is dit niet genoeg bewijs voor ons
Of zijn we zo blind om alles opzij te schuiven
Nee, we moeten gewoon...

Refrein

Als een baby wordt geboren
Zo hulpeloos en zwak
En je ziet het groeien
Waarom ontkennen wat er voor je ogen is
Het grootste wonder van het leven
We moeten gewoon...

Refrein

Allah U heeft alles geschapen
Wij zijn van jou
Ya Rabb we steken onze handen in de lucht
Voor altijd danken wij U...
Allhamdulillah (Geprezen zij Allah)

Lied: Wees hier aanwezig

https://www.youtube.com/watch?v=m_P36-Jqj6g

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik u horen mag met hart en ziel.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Woord ons gegeven, God in ons midden,
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij niet leven, gevangen in leegte
Dat wij niet vallen, terug in het stof.
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij u horen, dat wij u leven,
Mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik u horen mag met hart en ziel.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Welkom

We weten wel dat hoorapparaten niet bestonden in Jezus' tijd.
Mensen met zware gehoorproblemen hadden dan ook niet leren praten.
Door die handicap in de 'normale' communicatie,
schoven die mensen naar de rand van het sociale leven,
naar de rand van de maatschappij.
Gelukkig had die doofstomme man medemensen die begrip hadden
voor zijn handicap en ze brachten hem naar Jezus,
in de hoop dat Hij die man zou genezen.
'Effata' zegt Jezus, 'Ga open'
en voor die man ging inderdaad de hele wereld open.
'Effata' zegt Jezus vandaag ook tot ons.
'Stel je open' voor de Blijde Boodschap, verkondig haar
en laat voor mensen die gevangen zitten in zichzelf
de wereld opnieuw open gaan.
Durven wij Jezus' Boodschap nog geestdriftig verkondigen,
zodat zijn Rijk kan groeien?
Komen we eerst tot inkeer:



Gebed om ontferming:

Is het je ooit overkomen dat iemand
een dag of dagenlang geen woord sprak?
Dagenlang "beeld zonder klank".

Is het je ooit overkomen dat je zelf niet aan de praat te krijgen was,
dat je geen woord over je lippen kreeg,
dat je over iets niet 'kon' spreken?

Is het je ooit overkomen dat je van niets of niemand nog wilde horen?
Dat je naar niemand nog "kon" of "wilde" luisteren?

Is het je ooit overkomen dat je wel 'hoorde', maar niet luisterde?

**Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.**

Dan is het je ook overkomen dat je weer
aan de praat geraakte, je tong kwam los.
Je hoorde weer en je luisterde.

Wie heeft je tong losgemaakt, je oren geopend?
Was het misschien iemand die je even ter zijde nam,
je persoonlijk aansprak,
met een krachtig woord van liefde?

Eer aan God

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.



Openingsgebed:

Heer, U die op ons wacht,
open onze ogen,
open onze oren,
maar vooral: open ons hart voor U.
Schenk allen die zich aan U hebben toevertrouwd
uw liefdevolle aandacht.
Maak ons ontvankelijk en doe ons ervaren
dat U altijd naar ons luistert
dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.



Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja (Jes. 35, 4-7a)

- 4 Zeg tegen iedereen die radeloos is:
`Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,
Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding,
Hij komt u redden.'
5 Dan worden de ogen van de blinden geopend
en de oren van de doven geopend.
6 Dan danst de kreuple als een hert en juicht de tong van de stomme.
En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land.
7 Het verschroeide land wordt een meer,
de dorstige grond een waterrijke fontein.

Tussenzang: Ps. 146 (145) 7, 8-9a, 9bc-10

Refrein: De Heer zal ik loven mijn leven lang.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.

De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van de blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.

De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.

De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.



Tweede lezing: Uit de brief van de apostel Jakobus (Jak. 2, 1-5)

- 1 Broeders en zusters,
u kunt niet het geloof hebben in Jezus Christus,
de Heer der heerlijkheid, en u toch partijdig gedragen!
2 Ik bedoel dit: veronderstel,
er stapt in uw bijeenkomst een man binnen met een gouden ring
en in schitterende kleding,
en tegelijkertijd komt er een arme binnen in schamele kleren;
3 als u nu opziet tegen de man met de schitterende kleding en zegt:

` Gaat u hier zitten, dit is een goede plaats',
terwijl u tegen de arme zegt:
` Blijf jij daar maar staan', of:
` Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank',
4 doet u dan niet aan discriminatie
en wordt u dan geen rechters met verkeerde gedachten?
5 Luister, geliefde broeders en zusters:
heeft God degenen die in de ogen van de wereld arm zijn,
niet uitgekozen om rijk te zijn in het geloof
en om erfgenamen te zijn van het koninkrijk
dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?

Tussenzang: ZJ 537 God heeft gesproken in de tijd

geen Youtube -versie

God heeft gesproken in de tijd,
Hij heeft zijn Woord gezonden,
zijn rede en zijn raadsbesluit
gaan vast en onomwonden.
Die sloopt de leugen en de leus
en grootspraak brengt tot zwijgen:
Hij bouwt zijn waarheid sterk en klaar,
heil sticht Hij allerwege!

Waar Hij gehoord wordt en verstaan
doet Hij de armen hopen,
de steppe komt in bloei te staan,
de dorre twijg gaat open.
Wie ging gebukt wordt opgewekt,
Hij vult de lege handen,
en zingen zal het groot getal
der stillen in den lande!

Weest niet kleinmoedig in de tijd
van tegenspraak en leugen,
het Woord geschiedt! Zo roept dan luid:
Hosanna in den hoge.
Weest Hem gezind, Hij overwint,
gij komt dit uur te boven;
de eeuw vergaat, maar 't stervend zaad
heeft honderdvoud van schoven.

Evangelie: (Mc. 7, 31-37)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

31 Jezus vertrok weer uit het gebied van Tyrus
en ging via Sidon naar het meer van Galilea, midden in de Dekapolis.
32 Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak,
en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen.
33 Hij nam hem uit de menigte apart,
stak zijn vingers in zijn oren en spuwde
en raakte zijn tong aan,
34 en Hij keek op naar de hemel,
zuchtte, en zei tegen hem:
` Effata', wat betekent: Ga open.
35 Meteen gingen zijn oren open,
zijn tongriem ging los, en hij sprak normaal.
36 Hij gebod hun om het aan niemand te zeggen.
Maar hoe meer Hij dat deed, des te meer gingen ze het rondvertellen.



37 En ze werden steeds geestdriftiger en zeiden:
'Geweldig wat Hij allemaal gedaan heeft.
Doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.'

Overwegingen:

Doofstom. Zo wordt, bij wijze van spreken, elk kind geboren.
Het moet nog alles leren.
Het moet leren spreken en nazeggen wat het hoort.
Het is aangewezen op de bemoedigende woordjes van vader en moeder.
Zij leren hun kind praten en omgaan met anderen.
Zij dagen hun kind uit, met veel geduld en met bemoedigende woordjes,
om op eigen benen te leren staan.
Om die tafelpoot waaraan het zich vastklampt los te laten
en zich te wagen aan de uitgestoken armen van vader of moeder
Die man uit het heidense gebied van de Dekapolis in het evangelie van deze zondag had
ook anderen nodig. Er waren anderen die hem bij Jezus brachten. Het waren anderen die
Jezus vroegen hem de handen op te leggen.
En Jezus: hij neemt hem terzijde, buiten de kring van zijn bekenden.
Hij wil met hem alleen zijn, en hem van man tot man in de ogen zien.
Hij wil hem aanraken, hem spreken, hem de tijd geven om tot zichzelf te komen. Ga
open, zegt Jezus. Iemand moet het je zeggen.
Iemand moet je het gevoel geven dat je het kan.
Dat vertrouwen moet voelbaar zijn.
Dan gaat inderdaad voor die mens toekomst open.
Is dat niet de hoop, het verlangen van elke mens:
dat iemand me belangrijk genoeg vindt om me toe te spreken,
om vertrouwen te schenken. En de angst die er de keerzijde van is.
De angst vergeten te worden door onze geliefden, familie of vrienden.
Ongezien te blijven. Voor niemand enige betekenis te hebben.
Weet je nog wel als kind, toen je verstoppertje speelde.
Je had je goed weggestopt in de hoop dat het moeilijk zou zijn om jou te vinden.
Het zou een hele tijd duren.
En dan de ontgoocheling wanneer ze je niet kwamen zoeken.
Ze waren het zoeken beu en gaven het op, of erger nog,
ze waren je gewoon vergeten.
Of je eerste danspartij waar je met zoveel spanning
en verwachting had naar uitgekeken.
En de ontredde om dat niemand je kwam vragen.
Je zat er maar bij, niet wetend waarheen gekeken.
Of het groeps gesprek waar je de kans niet krijgt je inbreng te doen,
en niemand die het opmerkt.
Het gevoel van geen tel te zijn. Door niemand gemist te worden.
Het gaat om een fundamenteel menselijke behoefte.
Een behoefte die we allen kennen,
maar die vooral bij ziekte of eenzaamheid aan het licht treedt.
Dan juist worden mensen zich bijzonder scherp bewust van hun afhankelijkheid. Hoezeer
wij op anderen zijn aangewezen.
We hebben we er behoefte aan dat onze naam genoemd wordt, dat we weten dat we
gekend zijn. Dan hebben we een plek om te schuilen, om op adem te komen. Als we dat
mogen meemaken: onze naam te horen, die plek te vinden,
dat tilt ons boven de afgrond van de leegte.
Is dat niet de ervaring geweest die mensen bij Jezus hebben opgedaan?
Dat hij hen zag en noemde en bij hem aan tafel nodigde.
Dat hij hen uit de anonimiteit haalde en terug een naam en een gezicht gaf.
Beste mensen, weet je, meer moet dat niet zijn. Amen

(Frank Allewaert)

Hoe weet je in godsnaam
dat je nog lief bent in Gods ogen,
tenzij een mens je naam noemt
en je wakker roept
uit 't sluimerend besef
dat je vandaag, net als gisteren, en morgen weer,
in staat bent tot liefhebben en geliefd worden?



Een bloem blijft in haar knop verborgen
tot enig zonlicht haar wegroept
en bevrijdt uit haar onvoltooide staat.

Een mens vergaat het evenzo.

Als niemand hem beademt
met een woord dat ja zegt op zijn diepe dromen,
als niemand hem bedankt voor wat hij met zijn hart probeerde,
- al bleef het stukwerk wat hij deed -
als niemand hem feliciteert voor kleine goede dingen,
maar liever de lippen stuk bijt
dan iets liefs van hem te zeggen,
dan gaat hij,
voordat hij het besterft,
dood aan pijn van eenzaamheid.

Nooit gaat een mens bij wonder helemaal open
omdat hij door God uit het alleen-zijn wordt bevrijd.
Een mens bloeit open aan een ander
die hem wil zien
en gaarne ziet boven de maat die hij kan verdienen.

Hoe weet ik in godsnaam
dat ik nog lief ben in Gods ogen,
tenzij een mens mijn naam noemt
en mij wakker roept?

(Marcel Weemaes)

Zie jij ook hoe mensen
in deze tijd
getekend zijn door angst en vrees
voor alles wat vreemd is en onbekend?

Angst en vrees heeft de jongere
om contact te leggen met de volwassene.
En omgekeerd.

Angst en vrees hebben velen
om kennis te maken
met een nieuwe onbekende buur.

Angst en vrees is er bij velen
om toe te treden tot een groep
waarvan je niemand kent.



Angst en vrees is het eerste gevoel bij velen
tegenover elke vreemde in ons midden,
tegenover een mens met andere gewoonten,
met een andere taal, een andere godsdienst, een andere huidskleur.

Vanwaar die angst?

Die angst zegt meer over onszelf
dan over die andere...

(naar Carlos Desoete)

Woorden van geloof:

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, gezonden heeft.

EFFATA

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden:

Bidden we voor alle mensen
die het gevoel hebben dat er niet naar hen wordt geluisterd,
dat ze niet au sérieux worden genomen.
Dat er mensen in hun leven komen
die hun gebrekkig uitgesproken woorden verstaan.
Laten wij bidden...

Bidden we voor alle mensen
die het gevoel hebben dat ze niet in staat zijn
te zeggen wat hen bezig houdt.
Dat ze mensen mogen ontmoeten
die hen helpen bij het spreken.
Laten wij bidden...

Bidden we voor mensen
die teleurgesteld en verbitterd zijn
door de tegenslagen die ze hebben moeten incasseren.
Dat ze mensen mogen ontmoeten
die hen weer doen geloven in morgen.
Laten wij bidden...

Bidden we voor alle mensen
die zo op zichzelf betrokken zijn
dat ze geen oor en geen oog meer hebben
voor de noodkreet van anderen.
Dat hun oren en ogen weer mogen opengaan.
Laten wij bidden...



Lied: Wek mijn zachtheid weer – Huub Oosterhuis

- <https://www.youtube.com/watch?v=C2zMVwaJj8g>
- Trijntje Oosterhuis: <https://www.youtube.com/watch?v=5MS-wfQFBg>

Wek mijn zachtheid weer

Geef mij terug
De ogen van een kind

Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw
En het licht niet haat.



Gebed over de gaven

God van mensen,
U nodigt ons uit als gasten aan uw tafel.
Meer nog: voor U zijn wij als uw bloedeigen kinderen.
Want in Jezus, uw Zoon, deelt U uw leven met ons.
Adem ons open met uw Geest
opdat wij - als herboren - kunnen opstaan
en op weg gaan naar morgen,
meebouwend aan een mensenwereld
zoals U die scheppend voor ons hebt gedroomd. Amen.

Groot Dankgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt U in uw hand
en U waakt over alle mensen.
U brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die U ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid: **Heilig...**

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd bent U met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
bent U bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het Brood.



Daarom bidden wij, barmhartige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.

INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.



Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die U ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen zoon
die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan U alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren, en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij nu samen het gebed bidden tot God, onze Vader, het gebed dat ons als christenen over de hele wereld met elkaar verbindt.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want U wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want U bent de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.



Vredeswens

Onze verwachtingen zijn hoog gespannen, Heer:
liefde die sterker is dan de dood,
recht en toekomst voor de kleinen,
vrede en vrijheid voor wie geknecht wordt.
Dat wij daarvan mogen dromen,
daaraan kunnen meebouwen,
heeft Jezus, uw Zoon en Mens zoals wij,
ons toegezegd.
Laat zijn vrede hier, rond deze tafel, alvast beginnen.

Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Communielied: ZJ 776 Leven in overvloed (Carlos Desoete)
geen Youtube -versie

Stem die ons roept, Vader die draagt,
Rots van vertrouwen aan mensen gewaagd.
Herder die hoedt, niemand verloren,
ieder als beeld van uw liefde herboren.

**refrein: Woord van God is wat Hij doet:
Hij geeft leven in overvloed.**

Mensen gegeven, getrouw aan elkaar,
verbonden voorgoed in dat oude gebaar:
brood om te worden, wijn om te delen,
wij dragen uw kracht om de wereld te helen. **refrein**

Handen geopend voor iedere nood,
geloof zonder daden geleidt naar de dood.
Geloven is doen wat de woorden beleden,
geloven is werken voor recht en voor vrede. **refrein**

Slotgebed:

God, soms zijn wij doof voor de zorgen en het verdriet
van mensen rondom ons, God, en vinden wij de woorden niet
om medemensen te bemoedigen en te troosten.
Laat Jezus ons dan aanraken
en zijn liefde in ons binnenste doen openbloeien
tot een prachtige bloem.
Laat Hem ons toefluisteren: 'Effeta', 'Ga open',
zodat wij met meer overtuiging echt christen durven zijn.
En geef ons dan de kracht om op onze beurt
ook anderen in uw naam tot leven te wekken,
door Christus, onze Heer. Amen.



Zegen en zending

Dessertje:

Jezus geneest een doofstomme.
Wie kan die doofstomme wel zijn?
Het is de mens die de moed verloren heeft,
die wanhopig is door tegenslag en verdriet
en verlangt naar een beetje vrede en geluk.
Jezus geeft hem zijn stem en zijn gehoor terug.
En plots is er weer toekomst!
Zijn moedeloosheid is doorbroken:
de wereld gaat weer open en
het leven kan herbeginnen.

"Hij heeft alles welgedaan" zeggen de omstaanders.
Voelen wij ook die nood aan een nieuw begin:
opnieuw leren luisteren, spreken over Gods goedheid,
opnieuw mogen beminnen en bemind worden?
Bemerk: zorgende en gastvrije mensen
brachten de doofstomme bij Jezus.
Wellicht ook een opdracht voor ons:
om nog beter te leren luisteren naar elkaar,
vooral naar de zieke en moedeloze medemens,
en de weg te tonen naar vrede en geluk.

