

Eerste zondag Advent 27-28 november 2021

—

decanaat Poperinge

Als aperitief: Je kunt niet zonder de anderen – Zjef Vanuytsel

<https://www.youtube.com/watch?v=15ntNmlb61c>

als je soms denkt aan de pijn en het leed
die jouw vrienden jou deden
die gisteren nog zegden alles voor je te doen
of je denkt aan de woorden van haat die je nog dient te vergeten
dan heb je geen zin om verder te doen
en dan krijg je de lust om terug in je schelp te kruipen
om alleen te gaan leven en je voeten te vegen aan de rest
en dan zweer je voortaan voor niemand je wil nog te buigen
je maakt je eigen wereld, je eigen nest



maar denk niet ik ga mijn eigen gang
denk niet ik ga het veranderen
want alleen ben je te klein en te bang
je kunt niet zonder de anderen

maar als j' op straat even rondloopt
en je kijkt naar al die koude gezichten
waarop je ziet wat de een voor de ander overheeft
of je luistert naar de wereld met haar moord en oorlogsberichten
dan vraag je je af
waarom je nu leeft
en dan krijg je de lust om je eigen eiland te kopen
weg van de mensen en weg van hun harteloos gedoe
om naar eigen maat je eigen pad op te lopen
weg van je vrienden
want je bent het moe

maar denk niet ik ga mijn eigen gang
denk niet ik ga het veranderen
want alleen ben je te klein en te bang
je kunt niet zonder de anderen

maar dan zie je misschien toevallig
een paar fijne dingen
twee mensen die elkaar zomaar een pleziertje doen
of twee andere die gewoon proberen elkaar te beminnen
en dan krijg je weer zin om verder te doen
en dan krijg je de lust om terug uit je hokje te kruipen
omdat j' alleen geen haat maar ook geen vriendschap verkrijgt
en dan zweer je voortaan voor iedereen je wil te gaan buigen
om de mensen te geven
wat je van hen niet krijgt

maar denk niet ik ga mijn eigen gang
denk nooit ik ga het veranderen
want alleen ben je te klein en te bang
je kunt niet zonder de anderen

Eerst is er in dit lied het 'negatieve' zien, dat ontmoedigt. Maar dan komt het 'positieve' zien dat uitnodigt en hoop geeft. Maar alleen kun je niet zoveel veranderen; we hebben elkaar nodig; we worden uitgenodigd om solidair te zijn... Iets waar Welzijnszorg en de Bijbellezingen ons elk jaar met de Advent toe uitnodigen... zie de negatieve maar ook de positieve tekens en schiet samen en solidair in actie.

Openingslied: Verheft uw hart (ZJ 117)

<https://www.youtube.com/watch?v=3lgirdYzp8I>

Verheft uw hart, weest welgemoed,
verhoopt de dag die daagt voorgoed.
Gedenk de Heer en zijn verbond
in woord en brood, totdat Hij komt.

Totdat Hij komt, bestaan wij hier,
wakend en wetend dag noch uur,
elkander dragend in geloof,
Gods woord verwachtend van omhoog.

Heer God, die immer komen zult
in dood en mensennoed gehuld,
geef dat wij U vandaag verstaan,
troostend elkander in uw naam.



(Hemel en aarde gaan voorbij, maar in Gods naam geloven wij.
Zijn woord breekt alle waan en schijn, daar zal een nieuwe aarde zijn.

Jezus, maak uw belofte waar, bekeer de mensen tot elkaar.
Gij die der mensen broeder zijt, kome uw Rijk in heerlijkheid.

Kome wat komt, Gods aanvangswoord doorstroomt de tijden, stuwt hen voort.
Die 't heil voorzag, die 't al begon, Hij komt ten laatste: Jezus, kom !)

Welkom* *(De teksten met * komen uit de liturgiemap van Welzijnszorg)*

Laat ons hier samen zijn in de naam van de + Vader, Zoon en Heilige Geest.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de
gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.

Welkom u allen in deze viering van de eerste zondag van de advent.
Nog meer dan anders (corona) hebben we in deze tijd nood aan geborgenheid,
aan een arm om ons heen,
aan de warmte, de troost en de steun van een thuis,
ook een 'geestelijke thuis'.
God zelf wil deze geborgenheid, deze tedere omarming bieden.
Hij zoekt daarvoor een plek – tussen ons!



Lichtritus en lichtlied*

Vandaag ontsteken we de eerste kaars.
In de groene adventskrans herkennen we het beeld van deze tedere omarming.
In de adventskrans herkennen we zo onze droom,
een droom die ook Gods droom is.
In de adventskrans zien we het beeld van een wereld die iedereen binnen-sluit,
niemand discrimineert of buiten de kring plaatst.
Zo raken we de kern van de adventsactie van Welzijnszorg.
God zelf is deze droom zo genegen, dat Hij mens is willen worden,
dat Hij tussen ons wil wonen.
God wil immers dat we 'leven',
en dat in een leefbare samenleving voor iedereen.
Dat drukken de kaarsen uit op onze adventskrans.
Zondag na zondag wordt de omarming lichter en warmer.
Zondag na zondag wordt zijn aanwezigheid meer zichtbaar.

We ontsteken de eerste kaars terwijl we de derde strofe zingen van lied ZJ 105:

God van God en licht van licht, aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht, aller mensen broeder.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

En wij bidden samen:*

Heer, dat U mens wilt worden is een groot mysterie,
het doet ons inzien
dat we kinderen zijn van U, onze Vader,
en dus broers en zussen van elkaar.
In uw ogen is niemand uitgesloten,
in uw ogen heeft ieder evenveel rechten.
Verlicht onze geest en doe ons leven vanuit uw liefde.
Wij vragen het U door Jezus uw Zoon en onze broeder. Amen



Gebed om ontferming*

Barmhartige en bevrijdende God,
wij zijn maar gewone mensen, net als de mensen van het volk Israël destijds.
Wij doen ons best om uw volk te zijn, maar we laten ons zo gemakkelijk
van de weg afbrengen die ons tot uw mensen maakt.

L.: Heer, U hebt oog voor iedereen.
Ook wij hebben ogen om te zien.
Wanneer wij uit onmacht onze ogen sluiten voor de ander,
Heer, ontferm U over ons.

Heer, U die woorden van leven spreekt.
Wij hebben oren gekregen om uw Woord te horen.
Wanneer wij uit angst onze oren sluiten voor uw boodschap,
Christus, ontferm U over ons.

Heer, U stapte op iedereen toe, vaak eerst naar de zwakste, de moeilijkste.
Ook wij hebben voeten om naar de ander te gaan.
Wanneer wij uit gemakzucht of onverschilligheid liever thuis blijven,
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed*

God, help ons
om in deze periode van de advent
echt naar Jezus uit te kijken.
Hij die zo weerloos en kwetsbaar was
als een kind,
maar ontzettend groot
in zijn aandacht voor
arme, zieke en uitgesloten mensen.
Laten wij de kracht vinden
om zijn voorbeeld na te volgen,
tot welzijn van ieder mensenkind.
Wij vragen het U door uw Zoon, de Komende,
Jezus, onze Heer.
Amen.



Inleiding op de lezingen:

De lezingen van deze eerste zondag van de Advent getuigen van een groot vertrouwen op licht in donkere dagen. De profeet Jeremia blijft hopen op recht en gerechtigheid, ook als Juda politiek ten onder gaat.

Paulus is ervan overtuigd dat christenen kunnen groeien in liefde en trouw, in afwachting van de komst van de Heer Jezus.

En de evangelist Lucas bemoedigt de christenen, die verwarde en onzekere tijden doormaken.

Richt je op, er staat iets nieuws te gebeuren.



Eerste lezing: Uit de profeet Jeremia (Jer. 33, 14-16)

14 Zo spreekt de Heer:

`De tijd komt dat Ik de belofte vervul die Ik Israël en Juda gedaan heb.

15 In die dagen, in die tijd schenk Ik David een wettelijke afstammeling die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.

16 In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig.

En de stad zal heten

`De Heer, onze gerechtigheid".'

Tussenzang: Psalm 25 (24) 4bc-5ab, 8-9, 10 en 14

refrein: Tot U in den hoge richt ik mijn geest,
tot U, Heer mijn God.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.

Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.

Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.

Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen,
Hij toont hen de waarde van zijn verbond.



Tweede lezing: (1 Tess. 3, 13-4, 2)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

12 En moge de Heer uw liefde voor elkaar en voor allen
steeds groter maken, even groot als onze liefde voor u.

13 Laat Hij uw hart sterken,
zodat u onberispelijk en heilig bent ten overstaan van God onze Vader,
bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.

1 En wat de rest betreft, broeders en zusters,

vragen en vermanen wij u in naam van de Heer Jezus,
dat u de overlevering die u van ons hebt ontvangen
omtrent een levenswandel die God welgevallig is,
nog trouwer naleeft dan u al doet.

2 U kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.

Lied: Houd mij in leven (Psalm 25 - ZJ 118)

<https://www.youtube.com/watch?v=1zPwJUi1tpI>

**Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.**

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt
zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.

**Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.**

Zijt Gij het Heer, die komen zal,
of moeten wij een ander verwachten ?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

**Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.**

Geeft Gij uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen Heer.

**Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.**



Evangelie: (Lc. 21, 25-28. 34-36)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

25 Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren,
en op aarde zullen de volken in paniek raken,
radeloos door het gebulder van de zee en de golven.

26 De mensen zullen het besterven van schrik en spanning
om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse machten zullen wankelen.

27 Dan zullen ze de Mensenzoon
met veel macht en heerlijkheid
zien komen op een wolk.

28 Als dat gaat gebeuren,
sta dan op, recht en fier,
want uw verlossing is dichtbij.'

34 Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap
en door de zorgen van het leven,
en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet.

35 Want hij zal komen over alle bewoners van heel de aarde.

36 Blijf te allen tijde waakzaam en bid

dat u de kracht zult hebben
om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren
en rechtop te staan voor de Mensenzoon.'

Overweging(en)

*Er was een tijd dat men de wederkomst van Christus zeer spoedig verwachtte. Die wederkomst zou met veel bangelijk gebulder gepaard gaan. Marcus zag dit vrij spoedig gebeuren. Lucas had al door dat het nog wel even zou duren. Toch begint hij het evangelie dat we juist hoorden met geweldige tekenen en groot machtsvertoon. Doordat het nog wat langer zou duren was Lucas immers bang dat het volk, wachtend op de wederkomst, wat zou slabakken, minder alert, meer onverschillig zou worden. We kennen dat gevoel uit de corona-tijd. In het begin is het gemakkelijk om het volk te overtuigen van strenge maatregelen. Hoe langer dat het echter duurt, hoe moeilijker het wordt. Hoe meer mensen de maatregelen aan hun laars lappen. Lucas roept dus op om waakzaam te blijven en te bidden om stand te houden midden deze gebeurtenissen.

Wij, 20 eeuwen later, hebben een enigszins andere visie op die wederkomst. Deze zal wellicht niet spoedig gebeuren. Meer en meer beseffen we dat het niet zozeer iets is waar we vol verwachting naar moeten uitkijken, maar eerder iets wat we verwachtend te doen hebben!

Geloven in de komst van het koninkrijk Gods, geloven in een wereld en samenleving die een leefbare plek is voor iedereen, is vooral vertrouwen dat het mogelijk is, dat het binnen bereik ligt.

Of, zoals Jeremia in de eerste lezing aangeeft, dat mensen zo eerlijk en rechtvaardig met elkaar omgaan dat verlossing en bevrijding al doende gerealiseerd kan worden.

Kerstmis wordt zo meer dan het vieren van de verjaardag van Jezus.

Kerstmis wordt dan het symbool voor de komst van de mensenzoon die geboren mag worden dankzij mensen die Gods koninkrijk stap voor stap dichterbij brengen.

Dat is een belangrijk inzicht.

Er zijn er die zeggen dat de inzet voor een betere samenleving OK is, maar dat adventsbeleving toch nog wel meer is. Advent is meer dan Welzijnszorg wordt gezegd. Natuurlijk is een solidariteitsactie niet hetzelfde als de beleving van de advent. Maar toch leren we uit de lezingen van deze zondag dat het één niet zonder het ander kan.

Uitkijken naar de wederkomst – de geboorte van Christus is niet mogelijk zonder mee te werken aan de komst van Gods Rijk. Het is niet het één of het ander, neen, het is het één en het ander.

We krijgen vier weken tijd om eens na te denken over waar we mee bezig zijn, waar we accenten leggen in ons leven.

Leven we voldoende met open ogen voor de nood van onze samenleving, de nood van onze aarde, de nood van onze broeders en zusters?

Gebeuren er dingen rondom ons die we stilzwijgend laten gebeuren? Zwijgen we over de toenemende kloof tussen rijk en arm, ook hier bij ons? Draaien we het hoofd als we iemand de nacht zien doorbrengen op een bank aan het plein? Laat het ons onverschillig dat er veel te hoge huurprijzen gevraagd worden voor versleten woningen? Enz...

Ook dat is waakzaam zijn, ook dat is uitkijken naar de wederkomst. Natuurlijk de problemen zijn complex en oplossingen zijn nooit simpel. Alles op zijn beloop laten, is echter ook geen christelijke houding.

Zoals een vrouw in verwachting niet vrijblijvend kan uitzien naar de geboorte van nieuw leven, maar zich ten volle zal engageren voor een leefbare toekomst voor haar kind; zo vraagt advent van ons inzet om de droom van het Jezuskind-op-komst waar te maken: God kan immers pas geboren worden in een wereld waar mensen sleutelen aan gerechtigheid, waar mensen bouwen aan een leefbaar huis voor allen, een wereld waar recht wordt gedaan aan de minsten.

Laat ons beginnen.

*(liturgiemap 2021 - Welzijnszorg – p.10-11)

In de eerste lezing is Jeremia aan het woord. Sinds deze profeet bestaat er een woord als 'jeremiade', jammerklacht, klaagzang, zeuren. Zoals Jeremia toen, zien ook wij de wereld om ons heen en hebben we bij het zien van alles reden tot klagen. Een pandemie - milieurampen, terreur, dood... niet te vatten! Elke dag opnieuw van hetzelfde! Dat komt nooit goed...

Maar Jeremia geeft ons vandaag het onverwachte antwoord: ja, het komt wèl goed. God zelf zal een nieuwe toekomst brengen voor zijn volk. Een toekomst van vrede en gerechtigheid. (gerechtigheid om het met Paul Kevers te zeggen = zo leven dat de ander er beter van wordt.) Jeremia brengt een hoopvolle belofte.

Dat is ook de boodschap die Jezus ons brengt. Wij kunnen blijven steken in het jammeren en klagen, we kunnen ons moedeloos neerleggen bij alles wat om ons heen fout loopt: het is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Er is toch niets aan te doen. Legt dit ons lam ? Zijn we bang en regeert koning 'angst' ? Worden we moedeloos of juist kwaad tegen ... (ja tegen wat ?)

Nu het virus welig rondgaat worden we uitgenodigd om voorzichtig te zijn en op te letten. Laat je vaccineren, draag een mondkap, beperk je contacten. Let op, wees waakzaam. We hebben het al ten treure toe gehoord. We zouden het met een woord uit het evangelie kunnen omschrijven als: "wees waakzaam!" En ja, het is meer dan ooit een must.

Maar 'advent'-waakzaamheid is nog iets anders. Waar bij het vorige de focus, het blikveld ligt op het negatieve, het bedreigende, ligt het bij de waakzaamheid waartoe we in het evangelie worden opgeroepen op het positieve, het zien van het goede, mooie, nieuwe.

Bijbels waakzaam zijn, is recht op gaan staan, de ogen en vooral het hart openen om kansen te zien waar we onrecht kunnen ombuigen tot recht, de kansen grijpen om van een tegenslag een gelukslag maken. Waakzaam zijn is erover waken dat de diepmenselijke waarden niet verloren gaan of ten prooi vallen aan onze angsten.

Aandacht hebben voor liefdevol en respectvol samenleven, ondanks de diversiteit in geloof en afkomst. Het is oog hebben voor het goede dat onder mensen gebeurt én terzelfdertijd zien waar daaraan gebrek is, zien waar mensen niet tot hun recht komen. Het is leren kijken met andere ogen of beter (en positiever) op schattenjacht gaan: zien hoe God aan het werk is en zich laat ontdekken.

Welzijnszorg richt zijn focus dit jaar, zoals vorig jaar trouwens op het betaalbaar wonen. Wonen is een recht en geen gunst. Zoals het evangelie oproept om de tekenen van de tijd te zien, zo zegt Welzijnszorg: zie hoe het voor mensen in armoede moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk is om een kwalitatieve, gezonde en vooral betaalbare woning te vinden. Zeker nu de energieprijzen de pan uit rijzen wordt het probleem alleen maar prangender en groter. Zie wat misloopt en probeer daar iets aan te doen. Het is de bedoeling dat mensen in armoede ook nog zouden mogen dromen van een gezonde toekomst voor zichzelf en hun kinderen.

En dat is ten volle advent in Bijbels, gelovig perspectief: schreeuwen naar de hemel en de redding van daar verwachten: "God laat ons a.u.b. niet in de steek. Maak uw belofte waar. Scheur toch de wolken en kom..." Maar evenzeer: stand houden in moeilijke tijden, niet vluchten in hopeloosheid, maar standvastig geloven 'met de handen aan de ploeg' dat een nieuwe toekomst mogelijk is. Dat is de uitdaging waar we in deze gezondheids crisis en tijd van woningnood voor staan.

Waar zien we hoopvolle tekens, waar zijn we zelf een teken van hoop.

Een uitnodiging, iets om bij stil te staan en er iets aan te doen ... de komende vier weken.

Miguel Dehondt

IK ZOEK EEN PLEK *

Altijd onderweg,
nergens thuis,
zoek ik een plek,
waar ik mezelf mag zijn,
waar mijn dromen wortel mogen schieten,
waar ik beschutting vinden mag voor de nacht,
voor mijn diepste angsten,
voor mijn diepste liefdes,
voor mijn ja's en voor mijn nee's,
voor mijn ongeduld en twijfel,
voor mijn creativiteit en kracht.

Altijd onderweg, nergens thuis,
heen en weer geslingerd
tussen agenda's, mensenvragen,
tussen moeten en niet kunnen,
tussen gisteren en morgen,
tussen weg van één en bij elkaar.

Altijd onderweg en nergens thuis,
onderweg naar 't land van belofte,
weg uit Ur op weg naar Babylon,
van 't land van Moab naar de Sinai,
van Nazareth naar Bethlehem,
van Jeruzalem naar Jericho.
Land van vlucht en van ellende
land van zorg en land van voorspoed
land van honger, onderdrukking ,
land van recht en land van
evenwaardigheid.

Ik - zoek - een - plek!

We doen of we alléén
die plek wel zullen vinden.

Ik twijfel.

Hebben we mekaar niet nodig,
herders, éénvoudigen,
die verhalen vertellen als wegwijzers?
Zelfs in de nacht zien ze helder.

Ik zoek een plek.

(Kris Buckinx, uit 'Op het andere been', uitgave Halewijn)



Er zullen tekenen zijn
van een wereld die ineens stort:
de almacht van de winst,
de onmacht van de liefde.
Terreur en angst zullen er heersen,
en het zal zijn alsof elk samenleven
onmogelijk is geworden.

Als je dat ziet gebeuren,
blijf dan recht
en zie de tekenen van hoop:
van God die komt
in mensen die Hem doen gebeuren.



Wees wakker en waakzaam
om dat te zien:
het aanbreken van een nieuwe wereld
gegrondvest op niets dan liefde,
op 'Ik zal er zijn voor u'.

Wees waakzaam
en bid dat het kwaad
geen macht over je krijgt,
en dat je zo leeft
dat je God in de ogen kan zien.

Woorden van geloof

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth
in wie God zichtbaar is geworden,
een Mens, door een vrouw gebaard,
voor mensen geleefd en gestorven.

Wij geloven in Gods Geest
die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie moet lijden.

Wij geloven in een Mensenkerk
die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen
een stukje hemel op aarde geven. Amen.

Voorbeden*

Brengen we al onze vragen en noden voor onze God en bidden we om kracht:

L.: Bidden we voor hen die in onze maatschappij
niet tot hun recht komen of heel vaak aan het kortste eind trekken.
Dat wij waakzaam onze ogen voor hen openen
en hen bezorgd tegemoet gaan, en zo de komst van de Heer voorbereiden.
Laten wij bidden...

Bidden we voor hen die leiding geven in onze samenleving.
Dat zij de macht die hun geschonken werd niet aanwenden
tot eigen voordeel maar zich ten dienste stellen van de zwakkeren,
dat ze iedereen oproepen om mee te werken aan een leefbare samenleving
en zo de komst van de Heer voorbereiden.
Laten wij bidden...

Bidden we ook voor onszelf.
Dat we ons niet helemaal laten opsorpen door onze eigen kleine zorgen,
dat we bedachtzaam durven openstaan voor wie écht in nood verkeert,
en zo de komst van de Heer voorbereiden.
Laten wij bidden...



Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat we de kleinen, de armen, de zieken en
de kwetsbaren uit ons midden zouden omarmen
en de dankbare herinnering aan hen die overleden zijn,
zouden bewaren,
in deze viering bidden we in het bijzonder voor: ...
Laten wij bidden ...

Heer, deze en al onze vragen brengen we voor uw aangezicht, wees ons genadig. Amen

Lied: Scheur toch de wolken weg en kom – Huub Oosterhuis

<https://www.youtube.com/watch?v=noC6F-3UJHE>

Scheur toch de wolken weg en kom.
Breek door de blinde muur en kom.
Doodsnacht regeert ons her en der.
De tijd is vol uw naam is ver.

Een vloed van tranen komt tot U.
bloed uit de aarde roept tot U.
Al uw verworpen kind'ren staan
op uit hun graf en zien U aan.

Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort.
Dat niet vergeefs dit mensenwoord,
O God sinds mensenheugenis,
dat niet vergeefs dit lijden is.

Mochten wij zien dat Gij bevrijdt,
dat Gij geen god van doden zijt.
Breek door de blinde muur en kom,
scheur toch de wolken weg en kom.

Gebed over de gaven*

God van belofte,
waar mensen breken en delen met elkaar,
komt U hen tegemoet,
daar ziet U kansen voor uw nieuwe wereld.
Zegen dit brood en deze wijn
tot voedsel voor onderweg,
en maak dit samenzijn hier
tot een hernieuwd begin van liefde in overvloed,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
Amen.

Groot Dankgebed (Sietze de Vries)

God, U wekt in ons verwachtingen,
want U hebt omgezien naar ons
en U over ons ontfermd.
Met de dauw van uw liefde
herschep U de aarde, maakt U ons ruimte.
Een weg van vrede ontvouwt zich, een morgen gloort,



beschijnt wie zijn gezeten in schaduw van de dood.
Zo doet U uw schepping goed.
Daarom zingen wij mee - met hart en ziel -
met Zacharias, met Maria, en met allen
die door de tijden als wachters in de nacht
gezet in het duister
gezongen hebben van het licht van uw dag.
Met hen mee
verheffen ook wij vandaag onze stem: **Heilig, heilig...**

Gezegend Gij, om Jezus uw knecht,
uw zoon en profeet, die uw liefde gestalte gaf,
en die stem gaf aan onze hoop,
die gerechtigheid omhelsde,
en één en al ontferming was.
Hij is het
die ons leidt en onze handen vult
sinds die nacht waarin hij werd overgeleverd,
toen Hij brood nam en U zegende...

INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij de kern van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Zend uw Geest uit
over ons mensen,
over dit brood en deze wijn,
over heel uw Kerk.
Dan blijft ook in ons de verwachting gewekt,
dan zet ook in ons
uw Woord vrucht en groeit de hoop.
Wek op uw macht, uw overmacht aan liefde
en bevrijd wie nu nog huizen in de zware schaduwen
in een duister land.
Breng hen met ons bijeen
in uw Rijk van vrede.

Dan zal uw naam geheiligd zijn, Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus op zijn woord gelovend, mogen wij vol vertrouwen bidden
tot zijn en onze Vader:

Onze Vader,...

God,
als wij ons gedragen weten door uw liefde
en erkennen dat U uw mensen nimmer in de steek laat,
zal in ons binnenste angst en stormwind luwen.
Als wij, in U verankerd,
rondom ons uw rust en troost uitstralen,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk....



Vredeswens*

In Jezus is aan het licht gekomen dat vrede en gerechtigheid mogelijk zijn, ook al doen tal van signalen het tegendeel vermoeden.

Daarom bidden wij:

Heer Jezus,

maak van ons waakzame, wakkere mensen die zichzelf willen delen opdat de samenleving leefbaarder wordt voor allen.

Geef ons uw vrede opdat wij mensen van vrede zouden worden.

De vrede van de Heer zij altijd met u.

En met uw geest.

En geven we elkaar op de één of andere manier een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Lied: De nacht loopt ten einde (ZJ 115)

<https://www.youtube.com/watch?v=ItUo-jELFp0> (str. 1-4)

<https://www.youtube.com/watch?v=CQ1q9DBJiPQ> (str. 4-6)

Refrein: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.

Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn Heiland is.
Onverwacht komt van heind' en ver
de Mensenzoon, de morgenster.

Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij
want uw verlossing is nabij.

Wanneer de zee bespringt uw land
en slaat u 't leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn:
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.

Ziet naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat,
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.

Een twijgje, weerloos en ontdaan,
zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft, verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel.

Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten, metterdaad
dat uw Verlosser binnengaat.



Slotgebed*

Heer God,
U zoekt een woning in ons land,
een plek waar uw droom wortel mag schieten,
een plek waar mensen openstaan voor uw reddende kracht.
Wij bidden u:
help ons om te leven met open ogen,
maak dat wij niet versuffen in oppervlakkigheid,
geef dat in ons het vertrouwen mag groeien
in uw liefdevolle aanwezigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.



Zegen*

Vandaag, bij het begin van de advent,
werd ons de komst van het Licht aangekondigd.
Het licht dat een woning zoekt in onze huizen, in onze harten.
Ga dus de wereld in en getuig van de hoop en de vreugde die in u leeft.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Moge God u zegenen opdat u zijn Licht mag ontmoeten in elkaars ogen,
en, op weg naar morgen, zijn vrede mogen delen met velen,
in de naam van de + Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

Dessertje:

Advent is verlangen, is wachten naar iets heel bijzonders:
God in ons leven.
Dit tere mysterie van ontmoeting vraagt een geduldig uitkijken,
een zacht vermoeden en geloven dat het waar wordt.
God laat op zich wachten, altijd.
Het hart moet ernaartoe groeien, ook langs pijn en tegenvallers,
langs fouten en misstappen, langs boete en vergeving. God laat zich veroveren.
Zijn vriendschap is geen geschenk voor verwende kinderen.
Hij laat zich slechts vinden door mensen die zoeken, geduldig en taai,
en die veel willen loslaten.

Advent is uitkijken en waakzaam zijn.
Want in elke opdracht, in elke taak
en in elke mens die ons nodig heeft,
kan God ons tegemoet komen
en zonder een groot verlangen naar Hem
zouden wij Hem nooit herkennen.
Zijn onze ogen blind geworden ...
Hebben we de deuren van ons hart gesloten ...
Zie en voel ... Hij leeft onder ons.
Het Kerstgebeuren is een verhaal van vandaag
dat vandaag nog gebeurt, ieder jaar opnieuw:
het gebeurt aan mensen en gebeurt door mensen...



De waarheid komt uit ... een kindermond

Lieve Vader,
Jij bent mens geworden
om samen met ons
te lachen en te spelen,
te huilen en te delen...
Jij wou geen koning zijn,
maar het kind van een timmerman.
Je hele leven heb jij gekozen
voor mensen die klein waren en zwak,
zoals wij.
Die fouten maakten,
zoals wij.
Die het soms goed bedoelden,
zoals wij.
Jij gaf licht in hun donker leven.
Laat dat licht in deze advent
ook op ons schijnen.
Dan worden wij ook warme medemensen
voor iedereen.
Amen.



(Naar 'Als ik kon toveren', gebedenboek door en voor kinderen, Halewijn.)