

# Kerstmis 25 december 2021

---

Wat volgt zijn de teksten en liederen van de poëtische kerstviering, voor de 16<sup>e</sup> keer in de kerk te Wijtschate op kerstdag 25/12/2021 om 10u30. De streamingslink is: <https://youtu.be/IEiIf5t8Ha8>

## PRELUDE

**Muziek: HERDESKLANKEN** door Hobo-Fluitentrio



## **Lied: FRÖHLICHE WEIHNACHT ÜBERALL**

Refr.: "Fröhliche Weihnacht überall!" Tönet durch die Lüfte froher schall.  
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum!  
"Fröhliche Weihnacht überall!" Tönet durch die Lüfte froher schall.

Darum alle stimmt in den Jubelton.  
Denn es kommt dat Licht der Welt von des Vaters Thron.

Licht auf dunklem Wege, unser Licht bist du,  
Denn du führst, die dir vertraun, ein zu seliger Ruh'.

Was wir andern taten, sei getan für dich,  
Dass bekennen jeder muss, Christkind kam für mich.

## **Lied: IN 'T NACHT'LIJK DUISTER**

In 't nacht'lijk duister van het stille land  
Straalt plots de luister van Gods Gezant.  
Herders, haast u, spoedt u henen,  
Beth'lem daar is 't licht verschenen: Christus natus est.

De hemelscharen jubelen in koor:  
"Vrede op aarde" klinkt de velden door.  
"Ere zij God in de hoge"  
Ruist het langs de hemelbogen: Christus natus est.

Door alle tijden klinkt het blijde woord,  
Dat 't oor der herders eenmaal heeft gehoord.  
Ja, het klinkt in onze dagen:  
"In de mensen welbehagen: Christus natus est!"



## **WELKOM**

### **Begroeting en kruisteken**

**Poëzie:**      **KERSTLEIS**      Anton van Duinkerken

Het is gebeurd op een winterdag  
Des nachts om twalef uren.  
De kleine kudde met herders lag  
Te sluimeren bij de vuren.  
Toen klonk uit de hemel een heldere wijs  
Kyrie Eleys

Maar ik en gij waren niet daarbij.  
Ons trokken te vele zaken  
Naar aardse gewichtigdoenerij,  
Naar wereldse vermaken  
Of naar onze zorgen voor drank en spijs.  
Kyrie Eleys.

De herders hadden hun handen vol  
Eenvoudige geschenken.  
Zij gaven het Kerstkindje schapenwol  
En baden het : wil aan ons denken,  
Wanneer Gij zult zijn in Uw paradijs.  
Kyrie Eleys.

Doch ik en gij komen achteraan  
Met duizenden meegelopen.  
Wij zullen wel lang in de rij moeten staan,  
Maar de staldeur is nog open.  
Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs.  
Kyrie Eleys.



**Lied:**    **EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN**      (ZJ 221)

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.  
Gloria in excelsis Deo !

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.  
Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is.  
Gloria in excelsis Deo !

### **Openingsgebed:**

God, Gij schenkt ons uw Zoon :  
Emmanuel, dat is God-met-ons,  
Hij was mens zoals wij, een kind om te koesteren.  
Hij bracht ons een boodschap van eenvoud en liefde.  
Moge Hij licht zijn in ons leven  
en onze gids zijn naar uw Rijk,  
Hij die met U en de Heilige Geest leeft  
vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen



## WOORDDIENST

### Lied: DE HERDESKONING

Hoor, herdersjongen, hoor 't jubelend eng'lenkoor.  
Klaar is de nacht van wonderbaar licht,  
Ginds in het dal schreit een wicht.

Loop nu, kleine herderjongen, loop nu vlug naar Bethlehem.

Kniel er en aanbid de nieuwgeboren Herderskoning.

Bevend van vrees en slaap, spoedt zich de herdersknaap,  
Hij volgt een ster die zweeft door het dal,  
En plots blijft staan bij een stal.

Herdersjongen, ga naar binnen, ga maar in de woning

van de langverwachte nieuwgeboren Herderskoning

Zie, wat de herder vindt: Jezus, Maria's kind:

Koning van alle herders op aard,

Herder der koningen.

Luister, kleine herdersjongen, naar Maria's wiegelied.

Kijk, hij lacht je toe, de nieuwgeboren Herderskoning.

Mmm, Stil nu, want hij slaapt, je kleine, kleine Herderskoning.



### Poëzie: KERSTDAG Djoos Utendoale

Stoat up nu, goê mênsch'n, 't is tyd da-je goat  
no 't stolleke, deur weere en winden.  
Wuk makt het dat't werk ê dag stille stoat?!  
Labeur is'r ossan te vinden.

An 'n boörd van de beke weet j'ê woagekot stoan,  
bie die bolloars mè bremmel bepèrèld...  
Doar is't da-je gyder noatoê moe goan  
Doa koame Onzen Heëre ter wèrld.

Zet an, nu? Woarom moe'j verlegen zyn, gydd'r?  
Dat Kind is zo groöt... en zo kleëne...  
Ol is't God 'n Heëre, 't is ê mênsche lik wydd'r,  
en't voelt nem doa zoö olleëne.

Lopt zeere nu, geeft het ê stute goê broöd,  
En butter en melk... en ê velleke up't leste.  
Mo surtout julder herte, zo goed en zo groöt...  
Dàt is vo nem ossan't beste.

### Evangelieverhaal: met SUSA NINA

Sint-Jozef bereidde die wondere nacht  
Van 't zuiverste strooisel een beddeke zacht.  
Daarop heeft Maria met schamele vlijt  
Haar schreiende kindje te slapen geleid.

Refr.: Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal !  
En engelen wieken naar 't aardse dal !  
En vullen de sferen met feestgeschal !  
Susa Nina, voor de Koning van 't heelal !

De herders ontwaakten in 't schitterend licht.  
Aan hen werd de troostende boodschap gericht,



Een boodschap van vrede van uit 't Paradijs:  
Aan alle de goeden van wille zij peis.

Nog steeds brengt het Kindje zijn boodschap van vree  
Voor alle goedwilligen onder ons mee :  
Een boodschap van vrede, van heldere kracht,  
Een boodschap van licht in de donkere nacht.

### Kerstwens

Zalig Kerstfeest aan de kinderen en jongeren  
die met elkaar op weg gaan  
en zoeken naar zinvol samenleven.  
Zij geven God een menselijk gezicht.

Zalig Kerstfeest aan de mensen  
die zich onvermoeid blijven inzetten voor anderen,  
die hun vrije tijd beschikbaar stellen  
om anderen te verzamelen tot gemeenschap.  
Zij zijn vandaag Gods uitgestoken handen.

Zalig Kerstfeest aan de Kerk  
die herboren wordt door onderdak te geven  
aan mensen op de dool,  
door op te komen voor de minsten,  
door oog te hebben voor het welzijn van iedereen.  
Zij maakt Gods menswording tastbaar.

Zalig Kerstfeest aan de velen  
die stil en ongekend gastvrijheid bieden aan een medemens  
en in hun buurt mensen in nood nabij zijn.  
Zij laten iets ervaren van Gods nabijheid.

Zalig Kerstfeest aan u allen  
die samenkomen om Jezus te gedenken  
en aan te zitten aan zijn tafel.  
Moge wij Gods zegen voor de mensheid uitstralen.

-----

Mijn wens voor jou is  
dat je altijd in je hart  
de gouden herinnering bewaren mag  
van elk moment van echte kerstvrede  
dat je hebt gekend.

Dat je dapper mag zijn in het uur  
van de beproeving,  
wanneer de berg die je moet beklimmen  
heel hoog schijnt  
en de lichtbakens van hoop zeer ver.

Ik wens dat alles wat God je schenkt  
mag vrede maken in je in hart

Mijn wens is dat in ieder uur van vreugde of leed  
de vrede brengende glimlach van het kerstkind  
met jou mag blijven,  
en dat je altijd heel dicht bij God mag zijn.



### *dichtpuntjes*

*Soms zijn ze groot  
Soms zijn ze klein  
Je hoeft ze niet te zoeken  
Je kunt ze ook  
zijn*

## Tussendoortje

**Op 24 december 2012 schreef ik volgende overweging voor de viering in het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper waar ik toen aalmoezenier was. Als ik het nu teruglees, toch wel straf! Wie kon toen vermoeden dit ooit actueel zou zijn... Ik heb alleen de eerste drie zinnen en enkele woorden aangepast.**

Kerstmis 2021. Wetenschappers waarschuwen voor een nieuw soort virus dat ze zopas ontdekt hebben. Stel je voor ! Let op: volgens hun bevindingen kan het met Kerstmis toeslaan. Daarom hebben ze het trouwens het 'kribbe-virus' genoemd...

Hoe kun je het oplopen? Is het zeer besmettelijk?

Het kribbe-virus kun je krijgen als je de ijzige kou in veel menselijke relaties voelt of ziet; of wanneer je je bewust wordt van de kou van het egoïsme en van de ellebogenmentaliteit in onze maatschappij, en wanneer we allemaal steeds weer te lijden hebben onder de kilte en de onverschilligheid rondom ons. "Vrolijk kerstfeest", maar 't is niet meer dan bling; om er de koude kribbekoorts van te krijgen.

Het infectiegevaar is des te hoger naarmate je immuunsysteem niet meer intact is.

Wanneer je bijvoorbeeld op vragen zoals: "Waarom ben ik hier op deze wereld? Wat maakt mijn leven waardevol en goed?" wél geraakt ben, dan loop je acuut gevaar op een infectie met het kribbe-virus. En je kan het ook snel opdoen door gewoon contact met reeds geïnfecteerde tijdgenoten. Mensen die ook door 'de zaak Jezus' bezeten zijn.

Mensen waaraan je kan zien dat ze verlost werden en nu als bevrijde mensen leven.

Nu kan je natuurlijk afvragen: ben ik misschien al geïnfecteerd? Je kan dat gemakkelijk controleren.

Wat zijn de symptomen ?

Eerst en vooral een zekere '**zwakte**': als je ontdekt dat je een zwak voor je medemensen hebt; wanneer het je plots interesseert hoe het met hen gaat, waar ze onder lijden en wat ze nodig hebben, en wanneer je dan ook nog bereid bent om hen te helpen, dan heb je gegarandeerd het kribbe-virus te pakken.

Of de **koorts**: wanneer je vol verwachting uitkijkt naar gerechtigheid en vrede of er zelfs koortsachtig naar verlangt dat mensen genezing en hulp, begeleiding en genegenheid zouden mogen ondervinden; wanneer een goed gelukt en zinvol leven je werkelijk interesseert; wanneer je steeds meer wil weten over die Jezus en over zijn Droom – dan is dat een onfeilbaar teken dat je met het kribbe-virus zit.

Of mocht je zekere **slikproblemen** vertonen: wanneer je echt niet meer alles kan slikken wat grote koppen allemaal zeggen en doen; wanneer je spot of onverschilligheid rond geloof niet meer kan verdragen en opkroppen, dan zit je met een kribbe infectie.

Nu vraagt u zich natuurlijk af – ja, als dat zo is, wat moet ik dan doen? Hoe ga ik daar het best mee om? Kan ik daartegen gevaccineerd worden? Wel, heel eenvoudig: al wat helpt bij een gewone (kou)virus, helpt hier ook.

Om te beginnen: **verse lucht, en daarbij regelmatig diep ademen**: zo nemen we de Geest van Jezus steeds meer in ons op en laten we ons volledig vervullen door zijn boodschap, door zijn vertrouwen in God en zijn mensenliefde.

Vervolgens moet je proberen om een **gezond evenwicht tussen rust en beweging** te vinden. 't Is te zeggen, gun jezelf eens rust en bouw in je dagelijkse leven momenten van stilte in; al dat jagen en sleuren is nergens goed voor. Gun jezelf misschien ook tijd voor een gebed of mooie viering. Anderzijds moet je ook in beweging komen. Je moet opstaan en al wat in je leven is vastgelopen en verstijfd, achter je laten. En dat kan je het best door naar anderen toe te gaan. Pasgeborenen zetten mensen in beweging, maken hen blij; waarom zou het kindje Jezus daar een uitzondering op zijn ?

Eigenlijk hoop ik dat we allemaal door dat kribbevirus geïnfecteerd worden. Je zal er niet ziek van worden maar misschien zoals hierboven geschetst soms een beetje ongemakkelijk. Je omgeving en jezelf zullen er op lange termijn alleen maar wel bij varen. Loop dus niet naar een dokterspraktijk of een ziekenhuis om te zeggen dat je met het kribbevirus zit, tenzij nu ja, ze kunnen er alleen maar wel bij varen. Laten we mekaar maar besmetten met dat kerstkribbevirus; 't is voor ons eigen heil en gezondheid. 'n zalig 'besmet' Kerstfeest. Amen.

Miguel Dehondt



## OFFERDIENST

**Lied: KERSTLIED VAN DE ZWERVER**      Jef Lesage – Willy Ostijn

Hoe vaak heb ik op bedeltocht de deuren dicht zien slaan,  
vergeefs een liefdeoord gezocht om weer mijn weg te gaan.  
Tot ik vandaag te Bethlehem voorbij een stalling liep,  
en plots een zachte eng'lenstem mij dringend binnen riep:

Refr.: Vrêe zij de simpele zielen,  
goeden van wille zij peis.  
Komt voor uw Koning nu knielen,  
hier in dit schamel paleis.

Ik geef U, kleine Lieve Heer, mijn hart en mijn gemoed :  
bij U vind ik de vrede weer, bij U wordt alles goed.  
Ik wil U deze Kerstenacht voor 't hemels kindekijn,  
dat mij z'n warme liefde bracht, een goede herder zijn.



**Poëzie: MENSEN VAN GOEDE WIL**      Kris Gelaude

Mensen van goede wil geloven,  
ondanks de feiten,  
dat vrede kan in deze wereld.  
En dat menswording  
geen zeldzaam mooi verhaal  
van lang geleden is,  
maar iets dat moet gebeuren,  
nu en altijd weer opnieuw.  
En het gebeurt.  
Waar men het niet verwacht.  
Onhoorbaar als het licht  
dat wolken openscheurt.  
Iemand doorbreekt  
de enge kring van zijn bestaan  
om bondgenoot te worden.  
Biedt onberekend woord en brood.  
Geeft onderdak en warmte,  
mededogen of een handvol hoop.  
Mensen van goede wil  
volgen de ster die naar de ander leidt.  
En met de ogen van hun ziel  
zullen zij overal het kind herkennen.



**Muziek: IN BETHLEHEMS STAL** door het Kwartet

Het Kindje had geen bedje, en het was toch zo koud,  
't Sliiep alleen in een kribje dat gemaakt was van hout.  
Een stal was zijn woning en het droeg er geen kroon.  
Maar het Kindje, in de kribbe was waarachtig Gods Zoon  
De herders en de dieren kwamen 't eerste van al,  
Om het Kindje te aanbidden in de tochtige stal.  
Zij zagen Hem daar liggen, ach zo teer en zo schoon.  
En zij wisten 't in hun harten, dat dit Kind was Gods Zoon.  
Alle mensen van de wereld, wilt naar Bethlehem gaan  
En met vreugde in uw ogen bij het kribje gaan staan.  
En vergeten uw verlangen, uw verdriet en uw hoon!  
Want het Kind dat werd geboren is waarachtig Gods Zoon.



**Gebed over de gaven:**

God en Vader,  
met brood en beker in onze handen  
vieren wij onze toekomst van vrede,  
vreugde en recht voor allen.  
Wij bidden U : maak ons tot mensen  
die begaan zijn met al wie klein, gekwetst of eenzaam is.  
Maak ons tot mensen die in zorg voor elkaar  
eer brengen aan het Jezuskind,  
begin van een nieuwe wereld,  
begin van een verhaal van vrede  
voor alle mensen van goede wil. Amen

**HOOGGEBED**

**Eucharistisch gebed:**

Pr.: U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd,  
door Jezus onze Heer.  
Want geboren is een nieuwe dag, uw toekomst is begonnen.  
Toen het nog aardedonker was, aanschouwden wij het levenslicht :  
de hemel ging voor ons open, uw heil kwam binnen handbereik.  
Gij zelf werd onze naaste en onze vrede werd uw eer.

Allen: Daarom, Heer onze God,  
verheffen wij onze stem  
om samen met engelen en aartsengelen,  
met herders en wijzen,  
met de vrouwen en de mannen  
die uw licht ontdekken als hun levenslicht,  
U van ganser harte te loven en te danken.

**Lied: STILLE NACHT**

Stille nacht, heilige nacht.  
Alles slaapt, eenzaam wacht  
Bij het Kindje 't hoogheilige paar,  
Rond de kribbe zingt d' engelenschaar  
Slaap in hemelse rust, slaap in hemelse rust.



Stille nacht, heilige nacht.  
't God'lijk Kind vreedzaam lacht,  
Liefde spreekt uit zijn mondeken teer,  
Komt, knielt allen bij 't kribbeke neer.  
Schenk Hem allen uw hart, schenk Hem allen uw hart.

## **Instellingsverhaal**

### **Poëzie: GEBED VAN DE KERSTNACHT**

Maria De Groot

Soms maakt het geen verschil  
of we onze ogen openen of gesloten houden  
zo donker is het in de wereld  
wij zouden wel licht willen zien  
daarom zijn we hier  
omdat we een gerucht hebben gehoord  
omdat we een ster hebben gezien  
en omdat we hopen dat het gerucht  
tot lied zal worden  
en dat de ster op uw komst wijzen zal.

Heer, wilt u ons laten zien  
hoe groot het verschil is  
tussen de nacht waarin wij wakker liggen  
van angst en verdriet  
en deze nacht waarin u verschijnt  
wij bidden u: word geboren onder ons  
en maak onszelf tot lichtbrengers in uw naam  
in de nachten die komen gaan  
in de dagen van duisternis  
waarin wij bestaan.



### **Eucharistisch gebed** *vervolg*

Pr.: Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, God,  
met dit brood en deze beker en wij bidden U:  
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde  
en aanvaard ons offer van lof en dank.  
Zend uw Geest in ons midden  
en versterk in ons allen de hoop en de liefde,  
dat wij licht kunnen brengen waar duisternis heerst,  
en vooruit durven lopen op de grote toekomst  
waarin U eer wordt gebracht  
en het eindelijk waar zal zijn: vrede op aarde.

Allen: Gezegend zijt Gij, onze God,  
die is en die was en die komt,  
gezegend hier en nu en tot in lengte van dagen,  
door Jezus Christus onze Heer. Amen





## COMMUNIEDIENST

### Onze Vader

### Vredeswens:

#### DOOR DE LIEFDE LAAT U WEKKEN

Door de liefde laat u wakken, spoedt u, herders, op de baan,  
Om naar Bethlehem te trekken, en om naar de stal te gaan.

Refr.: Vrede, vrede, vrede op aard' aan alle mensen,  
die van goede wille zijn.

Vreest niet, herders, 't zijn goê maren van een onverwachte vreugd.  
Die ik u liê kom verklaren : weest nu, herders, al verheugd !

### Communie

*KERSTKLANKEN van het orgel*

### Poëzie: KIJKEN MET DE OGEN VAN EEN KIND

Jos Vanachter

Kijken met de ogen van een kind  
bevrijdt de wereld van zijn zorgen.  
Licht dat wenkt, een dag die nieuw begint  
verkondigen de taal van morgen.  
Woorden met gevoel voor tederheid  
die zachtheid, onschuld doen vermoeden,  
blijken sterker dan de bitterheid  
waarmee geweld en oorlog woeden.  
Vieren dat de aarde toekomst heeft  
begint met uitgestoken handen.  
God die aan zijn Zoon vertrouwen geeft  
behoedt de hoop van alle landen.



### Lied: KERSTSPROOKJE Jef Lesage – Gaston Feremans

Wanneer in 't dal te Bethlehem een kleine engel zag  
Hoe 't kerstekindje hulpeloos op stro te schreien lag,  
Toen bond het vlug en zonder vrees zijn beste vlerkjes aan,  
En is terstond voor 't heilig Wicht op zoek naar hulp gegaan.

Het vloog reeds dagen urenlang door sneeuw en winterweer,  
Maar vond noch troost noch meelij voor de kleine lieve Heer,  
En verder vloog het engeltje, geleid door Godes hand,  
Totdat het plots de torens zag van 't vrome Vlaanderland.

Het wipte vlug een kerkje in en trok uit alle macht  
Vermetel aan de koorde die de klok aan 't luiden bracht.  
De mensen kwamen aangerend, nieuwsgierig en ontdaan,  
En keken met verbaasde blik de kleine engel aan.

Maar pas had d'engel hun verteld van Jezus' grote nood,  
Of allen liepen rap naar huis om melk en koekebrood.  
Ontroerd bedankte 't engeltje de gevers van dit al,  
En vloog verheugd met Vlaandrens gift naar 't Kindje in de stal.



## ZENDING

## **Slotgebed:**

God, laat ons geloven  
dat in het Kerstgebeuren  
de wieg staat van een nieuwe wereld.  
Een wereld waarin Uw droom zichtbaar wordt  
en waarin voor elke mens evenveel plaats is.  
Geef ons de durf te leven en te delen met anderen.  
En laat ons in ons hart  
de overtuiging koesteren  
dat Gij oneindig veel van ons houdt.  
We vragen het U, door Jezus Christus,  
Uw Zoon en onze Heer. Amen



## **Poëzie: EEN GLIMLACH VAN GOD**

Antoon Vandeputte

De nacht van dromen is voorbij.  
Vandaag wordt God wakker  
met een glimlach  
omdat het weer Kerstmis is.

Een glimlach voor elke mens  
die als hij een ander ontmoet  
hem een Zalig Kerstfeest toewenst.

Een glimlach voor elk huis  
waar zijn Zoon welkom is  
en een plaats krijgt midden in de kribbe.

Een glimlach voor elke gemeenschap  
waar mensen de eenzaamheid doorbreken  
en de tafel delen met elkaar.

Een glimlach voor elk land  
waar men de strijd durft staken  
en mensen niet hoeven te vrezen voor hun leven.

Ja, op Gods gezicht staat vandaag  
een brede glimlach van blijheid  
omdat ook in deze Kerstdagen  
zijn dromen kansen krijgen..



## **Zendingsgebed en zegen**

### **Lied: AMEN**

Gospel

Refrein : Amen, amen, amen, amen.

The pretty baby,  
Mary had a baby, Mary had a baby ... . Amen.  
She named Him Jesus, she named Him Jesus... . Amen.  
Wrapped Him in swaddlin', wrapped Him in swaddlin' ... . Amen  
(wikkelde hem in windsels)  
Laid Him in a manger, laid Him in a manger... . Amen  
(legde Hem in een kribbe)  
Angels watchin' over, angels watchin' over... . Amen



## **Dankend wensen:**

Pastoor-deken Miguel Dehondt en diaken Luc Vandevyver,  
die ons voorgingen,

Annelies Druart, die ons de kerstpoëzie aangrijpend voordroeg,

Hobo-Fluitentrio: Astrid Denut, Ann Vanhee, Hanna Laekeman,

Solisten Martine Stamper, Ann Vanhee, Ann Vanraes,  
Marc Lewyllie en Willy Verschoore,

Het koninklijk koor Hoogland o.l.v. Hubrecht De Gersem,  
met Wilfried Barbry op het Johannusorgel,

en de parochiale werkgroepen, die o.m. de kerk zo sfeervol versieren,

**danken U allen voor het meevieren, en wensen U van harte  
een ZALIG KERSTFEEST en een GEZEGEND NIEUWJAAR !**

---

## **Dessertje:**

Jozef, wat loopt gij daar te ijsberen?  
Hebt ge nu nog steeds last  
van die lelijke opmerkingen  
in de herbergen in de stad?  
Wat konden we anders verwachten  
dan dat er daar geen plaats was  
voor mensen zoals wij.



Wees blij, we zijn creatief geweest,  
we zijn onder dak,  
er schijnt een mooie ster,  
en die kribbe is voorlopig groot genoeg.

Jamaar, Maria,  
we zijn onder dak,  
maar dat is ook relatief hé.  
Zo'n sociale kerststal  
is ook niet zonder voorwaarden.

We hebben niet gezegd  
dat we nog een eigendom hebben in Nazareth.  
Wat als ze erachter komen?  
Wat als ze ons een boete opleggen?  
Of meer huur eisen?  
Of, erger nog, ons op straat gooien?

En die ster hier boven ons dak,  
is ook al geen voordeel.  
Dat staat daar maar te schitteren en te flonkeren  
en uit te nodigen...  
Je weet hoe mensen zijn,  
straks denken ze nog dat die ook van ons is,  
en beschuldigen ze ons  
van bedrieglijk onvermogen. (Karel Malfliet)