

17^e zondag door het jaar

23-24 juli 2022

—
decanaat Poperinge

Aperitief: Wedding Song – Father Ray Kelly (5 april 2014)

- ➔ originele versie <https://www.youtube.com/watch?v=XYKwgj5QViQ>
- ➔ beter verstaanbaar: <https://www.youtube.com/watch?v=Yxbv-cNjqX8>
- ➔ video's Father Ray:
<https://www.youtube.com/channel/UCUB5r6wFvaqHGqiWO8Kaxkw>

Op 5 april 2014 tijdens de huwelijksmis van Chris en Leah O'Kane bracht de priester Ray Kelly onverwacht een eigen versie van Leonard Cohen's Hallelujah. Iemand zette het op Youtube en deze versie ging meteen wereldwijd.

In gedachten en gebed verbonden met de vele koppels die in deze dagen huwen. (Ik wou dat ik zo goed kon zingen ...)



We join together here today,
To help two people on their way,
As Leah and Chris start their life together.

And now we've reached their special date,
We've come to help them celebrate,
And show them how much
we all love them too, yeah!

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

As Leah is walking up the aisle,
And Chris looks up and gives a smile,
The love that flows between them
fills the church, yeah!

With the family and friends at her side,
She really is the blushing bride,
With love and pride they lead her, Hallelujah!

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

With the priest and the family
who lead the prayers,
We say our lines, and they say theirs,
I guide them through the ceremony, ooo yeah!

And in this house of God above,
We join their hands to show their love,
And say those most important words
'I do', yeah!

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

We komen hier vandaag samen,
om twee mensen op weg te helpen, wanneer
Leah en Chris hun leven samen beginnen.

En nu hebben we hun speciale afspraak bereikt,
We zijn gekomen om ze te helpen vieren,
En hen te laten zien hoeveel we allen
we allen van hen houden, ja!

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja

Terwijl Leah door het gangpad loopt,
en Chris opkijkt en glimlacht naar haar,
vult de liefde die tussen hen stroomt
de kerk, ja!

Met de familie en vrienden aan haar zijde,
is ze echt de stralende bruid,
met liefde en trots leiden ze haar, Halleluja!

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja

Met de priester en de familie
die de gebeden leiden,
Wij zeggen onze regels, en zij zeggen de hunne,
begeleid ik ze door de ceremonie, ooo ja!

En in dit huis van de God van hierboven,
leggen we hun handen in elkaar
zodat ze hun liefde kunnen tonen,
en zeggen die heel belangrijke woorden
'Ik wil', ja!

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,

Intredelied: Zo vriendelijk en veilig als het licht (ZJ 530)

<https://www.youtube.com/watch?v=8JorQXOjiR0>

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen.
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.



Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen,
wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw Zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Welkom

Vandaag vieren wij eucharistie onder het motto: de aanhouder wint!
In de eerste lezing al doet Abraham
ietwat vrijpostig, maar vol vertrouwen telkens opnieuw
een beroep op Gods goedheid.
En in het evangelie leert Jezus ons: vraag-zoek-klop!
Midden in de nacht, 's morgens vroeg of 's avonds laat,
altijd opnieuw aanhoort God het gebed van zijn mensen.
Ook nu.



Gebed om ontferming

L.: Vaak denken we al te vlug dat iets voor ons te moeilijk is,
dat wij het toch nooit zullen aankunnen,
dat het onze krachten te boven gaat.
Heer, wij bidden U om geloof in onszelf,
om geloof in onze mogelijkheden ten dienste te staan van onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.

Soms ontbreekt ons de wil om de handen uit de mouwen te steken,
de wil om naar anderen toe te gaan,
de wil om zelfs de gemakkelijkste dingen te doen.
Christus, wij bidden om wilskracht,
zodat we met overtuiging kunnen doen wat de wereld mooier en beter maakt.
Christus, ontferm U over ons.

Al te dikwijls zetten wij onze goede voornemens
niet om in concrete daden,
blijven onze beslissingen dode letter.
Heer, wij bidden U om doorzettingsvermogen,
zodat we de moed al niet opgeven bij het eerste obstakel.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend Woord ons maken
tot mensen die vrede willen en vrede brengen. Amen.

Eer aan God

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed:

Heer, onze God,
in Jezus hebt U zich laten kennen als een Vader
die meeleeft met alles wat ons bezighoudt en bedrukt.
U staat voor ons open en wilt ons begeleiden op onze levensweg.
Wij vragen U:
houd ons hart naar U gericht
zodat wij uw Woord verstaan en ernaar leven,
vandaag en alle dagen. Amen

Eerste lezing: Uit het boek Genesis (Gen. 18, 20-32)

20 In die dagen zei de Heer:
`Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op!
Uitermate zwaar is hun zonde!
21 Ik ga naar beneden om te zien
of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep
die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.'
22 Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom.



De Heer bleef echter nog bij Abraham staan.
 23 Abraham ging naar Hem toe en zei:
 `Wilt U werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen?
 24 Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad;
 zult U die dan verdelgen?
 Zult U de stad geen vergiffenis schenken
 omwille van de vijftig rechtvaardigen die er wonen?
 25 Zo iets kunt U toch niet doen:
 de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven!
 Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners;
 dat kunt U toch niet doen!
 Zal Hij, die de hele aarde oordeelt, geen recht doen?'
 26 En de Heer zei:
 `Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind,
 zal Ik omwille van hen de hele stad vergiffenis schenken.'
 27 Abraham begon weer en zei:
 `Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken,
 ofschoon ik maar stof en as ben?
 28 Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf;
 zult U dan toch om die vijf de hele stad verwoesten?'
 En de Heer zei: `Ik zal haar niet verwoesten als Ik er vijfenveertig vind.'
 29 Opnieuw sprak Abraham tot Hem:
 `Misschien zijn er maar veertig te vinden.'
 En de Heer zei: `Ik zal het niet doen, omwille van die veertig.'
 30 Nu zei Abraham:
 `Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog eens aandring;
 misschien zijn er maar dertig te vinden.'
 En Hij zei: `Ik zal het niet doen als Ik er dertig vind.'
 31 Abraham zei opnieuw:
 `Ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen;
 maar misschien worden er maar twintig gevonden.'
 En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die twintig.'
 32 Abraham zei:
 `Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog één keer spreek;
 misschien zijn er maar tien te vinden.'
 En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die tien.'



Tussenzang: Ps. 138 (137), 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8

refrein: Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
 omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.

Ik zing voor U en alle hemelmachten
 en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
 want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.

Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
 Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

Waarlijk verheven is de Heer, die let op de geringe,
 maar op de trotsen neerziet van omhoog.

Temidden van gevaren houdt Gij mij in leven,
 Gij weert de woede van mijn vijand af.



Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.

Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;
vergeet het maaksel van uw handen niet.

Tweede lezing: (Kol. 2, 12-14)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,
12 In de doop bent u met Christus begraven,
maar ook met Hem verrezen,
door uw geloof in de kracht van God,
die Hem uit de doden liet opstaan.
13 Ook u, die dood was door uw overtredingen
en als onbesnedenen leefde,
heeft God weer levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze overtredingen vergeven.
14 Hij heeft de oorkonde met al haar bepalingen,
die in ons nadeel was en tegen ons getuigde, verscheurd.
Hij heeft haar uit ons midden weggenomen
en aan het kruis genageld.

Tussenzang: Weest niet bezorgd voor uw leven (ZJ 564)

<https://www.youtube.com/watch?v=szJOF93J71I>

Weest niet bezorgd voor uw leven:
uw God en Vader die in de hemel is,
Hij weet wel wat gij nodig hebt.
Vader, Gij weet wel wat ik nodig heb.

Vraagt en gij zult krijgen.
Zoekt en gij zult vinden.
Klopt en men zal u opendoen.
Vader, Gij weet wel wat ik nodig heb.

Er is toch niemand onder u,
die aan zijn zoon een steen geeft,
als hij hem vraagt om brood?
Vader, Gij weet wel wat ik nodig heb.

Hoeveel te meer dan zal uw Vader,
die in de hemel is,
't goede geven aan wie Hem daarom vragen.
Vader, Gij weet wel wat ik nodig heb.

Weest niet bezorgd voor uw leven:
uw God en Vader die in de hemel is,
Hij weet wel wat gij nodig hebt.
Vader, Gij weet wel wat ik nodig heb.



Evangelie: (Lc. 11, 1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

13 Eens was Jezus ergens aan het bidden.

Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen Hem:

`Heer, leer ons bidden,

zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.'

13 Hij zei tegen hen: `Wanneer je bidt, zeg dan:

Vader, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome;

3 geef ons elke dag het nodige brood

4 en vergeef ons onze zonden,

want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is,

en breng ons niet in beproeving.'

5 Daarop zei Hij tegen hen:

`Stel dat je midden in de nacht naar een van je vrienden gaat om te vragen: `

`Vriend, leen me drie broden,

6 want een vriend van me is na een lange reis bij mij aangekomen

en ik heb niets om hem voor te zetten."

13 Zou die ander daarbinnen antwoorden:

`Val me niet lastig.

De deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed.

Ik kan niet opstaan om ze je te geven"?

13 Welnee, hij staat op en geeft je wat je nodig hebt;

is het niet omdat je zijn vriend bent,

dan toch vanwege je vrijpostigheid.

13 Ik zeg jullie: vraag en jullie zal gegeven worden,

zoek en je zult vinden,

klop en er zal voor je worden opgedaan.

13 Want ieder die vraagt, krijgt;

wie zoekt, vindt; en voor wie klopt, zal worden

opgedaan.

11 Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om

een vis vraagt,

in plaats daarvan een slang geven?

12 Of een scorpioen, als het om een ei vraagt?

13 Als jullie dus, slecht als je bent,

het goede weten te geven aan je kinderen,

hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader

de heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.'



Overwegingen:

Waarover gaat het Evangelie? Waarschijnlijk zal iedereen zeggen: Jezus die zijn vrienden het 'Onze Vader' leert bidden. Dat is juist, maar als we ons daar teveel op focussen gaan we wellicht voorbij aan wat Jezus op het einde van het Evangelie zegt. Jezus vertelt daarin de parabel van de man die 's nachts brood gaat vragen aan zijn buurman. En zoals die buurman geen 'neen' zal zeggen tegen die vraag, al was het maar om van zijn gezaag af te zijn, zo zal onze Vader in de hemel geen 'neen' zeggen op onze vragen, en Hij zal ons zeker geen giftige cadeaus geven. Tenslotte staat er, niet onbelangrijk: Hij zal de heilige Geest geven aan wie erom vraagt.

Dat is dus wat God ons geeft op onze gebeden en op onze vragen: de heilige Geest.

Goed om dit te zien en te beseffen. Hij geeft dus geen miraculeuze genezing aan wie ongeneeslijk ziek is, maar Hij geeft zijn Geest om te sterken, om te blijven hopen en te blijven geloven.

En aan de naasten, aan de familie en de vrienden, geeft Hij zijn Geest om te blijven helpen, om de zieke te blijven bezoeken en met liefde te behandelen.

Zo geeft onze Vader in de hemel ook geen vanzelfsprekend geluk op het werk, in de familie en in de liefde, maar wel zijn Geest om ons best te blijven doen, om ons in te zetten voor het goede, om elkaar lief te hebben, om niet alleen voor onszelf te leven. Evenmin zorgt onze Vader in de hemel automatisch voor mooi weer wanneer we op vakantie gaan, kunnen we niet bidden om de juiste cijfers met de lotto, zijn we niet gevrijwaard van tegenslag en ongeval, maar geeft God ons zijn heilige Geest om te dragen wat zwaar is, om ons te sterken wanneer we ons zwak voelen, om te begrijpen en te aanvaarden wat echt tegenzit, om te helpen in nood en te troosten in verdriet; of om niet kapot te gaan aan de miserie die de wereld tegenwoordig elke dag treft, om niet het vertrouwen in elkaar te verliezen; om als goede mensen door het leven te gaan, met aandacht voor onze medemens.

Ik weet dat het soms moeilijk is om Gods Geest te ervaren, en misschien hebben we soms de indruk dat God echt niet naar ons, naar onze beden en naar onze vragen wil luisteren. Misschien vergeten we daarbij hoe dikwijls we in ons leven moeten aandringen om iets gedaan te krijgen. Zo is het ook met ons bidden: we mogen het niet opgeven te blijven bidden tot de Heer onze God.

In de eerste lezing horen we daar een prachtig voorbeeld van. Abraham is zoals ze dat in het Oosten schitterend kunnen echt aan het afdingen met God. Als hij dat met een heerser of een koning zou doen, is de kans zeer groot dat die zich alleen maar kwaad zou maken en hem buiten zou gooien. Niet met God. Die blijft geduldig luisteren en laat zich overhalen.

Dat blijvend bidden, zien we ook bij Jezus. Hoe dikwijls horen we niet in het Evangelie dat Jezus zich terugtrekt om te bidden. Zo begint trouwens ook het evangelie van vandaag: Jezus heeft zich afgezonderd om te bidden. Hij, de Zoon van God, bidt tot zijn Vader. Laten wij zijn voorbeeld volgen.

Nu, ik weet wel niet wat bidden voor jullie betekent, hoe jullie dat doen en wat het teweegbrengt? Bidden jullie? Elke dag of maar af en toe? Hoe doen jullie dat? Wat vragen of zeggen jullie in het gebed? Worden jullie gebeden verhoord? Brengen ze iets teweeg en zo ja voor wie? Jezelf of een ander?

Nu, bidden is alleen maar te plaatsen binnen een gelovig leven. Ik zie dat gelovige, biddende mensen anders in het leven staan. Op de één of andere manier stralen ze vertrouwen uit en dat werkt dan weer angst reducerend. Je merkt het ook soms aan een zekere levensvreugde, een wil om er voor te gaan. Gaven van de Geest, zo kun je het noemen, ja. Bidden/geloven helpt om dingen te relativiseren, in een bredere context te plaatsen, geeft steun. Wellicht dat we te weinig beseffen welke bron we hebben om uit te putten, welke zegen het is als we geloven en een gebedsleven hebben.

Wie zei ook weer : "O leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet!" ? (Guido Gezelle)

Kom, laten we niet ophouden te bidden, met en voor elkaar.

En weet, wie bidt is nooit alleen.

Miguel Dehondt

Bidden is
'staan' voor een vriend, voor een vader.
Er voor gaan staan
zoals je bent, nu,
blij of vragend,
in nood of in feeststemming.
Er staan,
in je eigen volle waarheid
en weten,
vertrouwen,
geloven
dat je gezien wordt,
dat je gehoord wordt,
en vooral
dat je bemind wordt
als vriend, als zoon, als dochter.



Bidden is
in vol vertrouwen
wachten op een antwoord,
dat,
hoe het ook moge luiden,
goed is voor jou
- ook al begrijp je het niet.

Bidden is
ontvangen, vertrouwen,
weten dat het antwoord,
aan jou
hier en nu
gegeven wordt
in liefde.

(naar Ida Guetens)



In mijn diepste binnenste
weet ik dat Iemand, zoals niemand anders, van mij houdt.
En ik hoop dat je dit ziet aan alles wat ik doe.

In mijn diepste binnenste
is een vrede die niemand mij kan afnemen.
En ik hoop dat je dit ervaart in mijn strijd.

In mijn diepste binnenste
vind ik rust en stille vreugde.
En ik hoop dat je dit ook voelt
in mijn drukke bezigheden.

In mijn diepste binnenste
speur ik een Bron,
een Kracht die mij bezielt
en die is meer dan mensenwerk.
En ik hoop dat ik diezelfde Bron bij jou mag vinden. (Carlos Desoete)

Gij badt op enen berg

Gij badt op enen berg alleen,
en... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:

de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;

en arm als ik en is er geen;
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijn, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!

o Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!

(Guido Gezelle)



Woorden van geloof:

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan,
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld,
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.



Voorbeden:

God, wij bidden U om kracht,
Om momenten van stilte in ons leven,
vaste tijden waarop we ons vrij maken voor U
en voor de diepere dimensies van ons bestaan.
Laten we bidden...



God, wij bidden U dat wij in tijden van vreugde en verdriet
woorden van gebed kunnen blijven vinden om ons tot U te richten.
Wees degene die ons die woorden in de mond legt.
Laat ons bidden...

God, wij bidden U om een goede geest,
om een goede verstandhouding tussen mensen.
Dat wij in tijden van nood elkaar om hulp durven vragen.
Dat wij die hulp ook mogen krijgen. Laat ons bidden...

God, wij bidden U om de heilige Geest.
Dat Hij kracht schenkt en ons de wijsheid geeft
om onze vragen en verlangens in het juist licht te zien.
Laat ons bidden...

Lied: Oh Lord hear my prayer (Taizé) – Grupul vocal Xara

<https://www.youtube.com/watch?v=J73ILBBkpA0>

Oh Lord hear my prayer,
oh Lord hear my prayer,
when I call answer me.

O Heer, hoor mijn smeken
O Heer, hoor mijn smeken
wanneer ik roep, antwoord mij.

Oh Lord hear my prayer,
oh Lord hear my prayer,
come and listen to me.

O Heer, hoor mijn smeken,
O Heer, hoor mijn smeken,
kom en luister naar mij.

Gebed over de gaven

Onze Vader,
wij bieden U dit brood en deze wijn aan.
Maar U weet beter dan wie ook
dat geen enkele mens kan leven van brood alleen.
Neem deze gaven aan en vorm ze om
tot datgene wat mensen dagelijks nodig hebben:
brood en geborgenheid, vrijheid en gezondheid,
vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.



Groot Dankgebed

Wij danken U dat U een God van mensen bent,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
U hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend bent U, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden: **Heilig, ...**

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die U geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, ...

INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden op de dag die U hebt vastgesteld.



Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
U, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons nabij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van dezelfde Vader, één gemeenschap.
Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden
met de woorden die Jezus zelf ons heeft gegeven:

Onze Vader,...

Opdat uw wil zou kunnen geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
zijn wij verantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten
maken, waarbij al het geschapene rechtvaardig
verdeeld wordt naar ieders behoefte.
In zo'n wereld zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk...



Vredeswens

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u".
Vervul ook ons van uw vrede,
uw vrede waaraan de wereld zo'n nood heeft,
uw vrede die ons allen tot gelijken maakt,
tot mensen met en voor elkaar,
tot één volk op aarde.

Die vrede van Christus zij altijd met u.

Lam Gods

Communielied: Al wat er nodig is (ZJ 526)

<https://www.youtube.com/watch?v=9BHeTzeq3-Q>

**Al wat er nodig is om te bestaan,
vraag dat in Jezus' naam!**

Brood om te eten en wijn van vreugd,
woord om te weten wat niemand heugt.

Zaad om te sterven tot ons behoud,
dertig- en zestig- en honderdvoud.

Jezus die brood zijt van onze dis,
leven en dood zijt, gelijkenis.

Jezus die zaad zijt en water en wijn,
die woord en daad zijt, al wat wij zijn.

Wees onze voorspraak en voer het pleit,
Gij, alle oorzaak van zaligheid.

Vader, wij bidden in Jezus' naam,
God in ons midden, houd ons tezaam!

Slotgebed:

God-die-leeft met ons verbonden,
met woorden die ontoereikend waren
hebben wij getracht U ter sprake te brengen.
In kleine, aarzelende gebaren
hebben wij, rond uw tafel, Hem herdacht
die ons hierin is voorgegaan.
Wij danken U, Vader, en bidden:
kneed ons in al onze verscheidenheid
verder tot één gemeenschap
en maak dat wij mensen worden
naar uw beeld en gelijkenis. Amen.

Zegen en zending

Dessertje:

Ik kan niet bidden...
want ik heb al teveel gebeden gehoord
die enkel woorden in de wind bleken, hol en vrijblijvend.
Ik kan niet danken...
want als ik danken zou dat ik genoeg te eten heb,
zou ik ook iets moeten doen aan de honger van miljoenen mensen...
Als ik danken zou dat ik gezond ben,
zou ik iets moeten doen voor allen die ziek zijn van binnen en van buiten.

Bidden... Er zijn vele manieren van bidden.
In een moskee zie je de gekromde ruggen van mannen geknield op de grond
terwijl ze woorden zeggen of zingen.

Wij vouwen de handen of sluiten de ogen.
Vaak in totale stilte bidden wij ons persoonlijk gebed.
En in het zuiden danst en zingt men vol ritme zijn ode aan de Heer.

Er is nog een andere manier van bidden.
Je wandelt in een bos en voor je het weet ben je aan het bidden
om de Schepper te danken voor de mooie natuur.
Samen loop je langs het strand... in de oneindigheid voel je God even dichterbij.
Je gaat op bezoek bij een zieke, en naderhand voel je
dat dit medeleven iets van bidden heeft
omdat het thuishoort bij de manier waarop Jezus met mensen omging.

(naar Gerard van Holstein)



VRAAGT EN GIJ ZULT VERKRIJGEN

