

2e zondag vasten 4-5 maart 2023

— decanaat Ieper - Poperinge

Aperitief: 't is vasten ... dus even geen aperitief

Openingslied: Door de wereld gaat een woord (ZJ 720)

Nederland zingt: https://www.youtube.com/watch?v=yaLd_iGAYJo

Zingt Jubilate: https://www.youtube.com/watch?v=7EN_wRkPXOY

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

**Refr.: Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.**

Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft. **refrein**

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan. **refrein**

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang. **refrein**

Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand. **refrein**

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs." **refrein**

Welkom:

Er is moed nodig om nieuwe wegen te gaan,
zo leren ons de lezingen vandaag.
Blijven zitten bij het oude, het comfortabele,
is gemakkelijker en evidentier.



God vraagt aan Abraham om weg te trekken
uit zijn eigen vertrouwde omgeving,
om nieuwe wegen te gaan.
In het evangelie laat God zijn stem horen op de berg Tabor.
Nadat de leerlingen een 'buitengewone' ervaring hebben meegemaakt,
dalen ze de berg af en komen in beweging.
Ze dalen af naar de dagelijkse realiteit, naar het moeilijke leven, naar het lijden,
maar wel met de belofte: God is een God van levenden.
Hij gaat voor ons uit en zijn naam is: 'Ik zal er zijn'.

Gebed om ontferming

God van barmhartigheid,
U schenkt ons steeds weer nieuwe kansen,
ook als we twijfelen aan de nieuwe toekomst waarvan U spreekt
en afwijken van de wegen die U ons wijst.
Wij bidden U: wees voor ons de roepstem die met ons mee trekt
breng onze vastgeroeste patronen in beweging,
en doe ook ons een gedaanteverandering ondergaan.
Kom bij ons aanwezig, God, nu wij ons tot U keren,
en ontferm U ook vandaag over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed map BD

Heer, neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar onze verblinde ogen, opdat wij weer zouden zien
dat Gij de Heer van het leven zijt.
Heer, neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar onze gesloten oren, opdat wij zouden horen
wat de Vader vraagt: 'Luister naar Hem'!

Heer, neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar onze versteende harten, opdat wij zouden begrijpen
dat in het dal de liefde op ons wacht en soms ook het lijden.
En spreek vandaag tot ons uw Woord van alle tijden:
'Wees niet bang! Ik ben met je!'

Eerste lezing: Uit het boek Genesis (Gen. 12, 1-4a)

1 De Heer zei tegen Abram:
'Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis,
naar het land dat Ik u zal aanwijzen.
2 Ik zal een groot volk van u maken.
Ik zal u zegenen en uw naam groot maken,
zodat u een zegen zult zijn.
3 Ik zal degenen zegenen die u zegenen,
maar degene die u verwenst zal Ik vervloeken.
Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen.'
4 Toen ging Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen,
en Lot ging met hem mee.



Tussenzang: Psalm 33 (32), 4-5, 18-19, 20 en 22

refrein: Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen.

Oprecht is immers het woord van de Heer
En al wat Hij doet is betrouwbaar.

Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
De aarde is vol van zijn mildheid.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
Hen die op zijn gunst vertrouwen.

Dat Hij hen redden zal van de dood
Bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
Is Hij ons een schild en een helper.

Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
Zoals wij op U vertrouwen.



Tweede lezing: Uit de Tweede Brief aan Timotheüs (2 Tim. 1,8-10)

Dierbare,
8 Draag uw deel in het lijden voor het evangelie,
door de kracht van God,
9 die ons gered heeft
en ons heeft geroepen met een heilige roeping,
niet op grond van onze daden,
maar volgens zijn eigen besluit en genade.
Die genade is ons van alle eeuwigheid gegeven in Christus Jezus,
10 maar zij is nu openbaar geworden
door de verschijning van onze redder, Christus Jezus,
die de dood van zijn kracht heeft beroofd
en onvergankelijk leven heeft laten oplichten door het evangelie.

Lied: Uit Oer is hij getogen (ZJ 322)

<https://www.youtube.com/watch?v=Wk7fSp-YvVI>

Uit Oer is hij getogen, aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven in 't land van Kanaän,
om voortaan als een blinde te zien een donker licht,
om voortaan helderziende te zijn op God gericht.

Uit Oer is hij getogen ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge op naar Jeruzalem
En allen die geloven zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge, getogen uit de nacht.

Uit Abraham geboren die zo gezworven heeft
is, wie om God te horen gestorven is en leeft:
het volk van de profeten, de stam van het verbond,
het volk hier beneden de stem van God verstond.



Het is niet meer te tellen, dat volk dat na hem kwam,
een vader van zovelen is vader Abraham.
Van Jacob, edel strijder wiens naam is Israël,
van Mozes de bevrijder die sprak op hoog bevel,

van Jozua de hertog die ruimte heeft gemaakt,
van Simson, dapper vechter, die uit het graf op staat,
van David, koning David, en van zijn grote zoon,
Elia met de raven, Hizkia met zijn droom.

En allen die geloven zijn Abrahams geslacht,
geboren uit de hoge, getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden die staat in wit en goud
aan 't einde van de tijden voor iedereen gebouwd.

Evangelie: (Mt. 17, 1-9)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs.

1 In die tijd nam Jezus
Petrus, Jakobus en diens broer Johannes
met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was.

2 Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante.
Zijn gezicht ging stralen als de zon
en zijn kleren werden wit als licht.

3 Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem.

4 Petrus zei daarop tegen Jezus:
`Heer, het is maar goed dat wij hier zijn.
Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken,
voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.'

5 Hij was nog niet uitgesproken
of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte,
en opeens klonk er een stem uit die wolk:
`Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.
Luister naar Hem.'

6 Toen de leerlingen dat hoorden,
wierpen ze zich op de grond
en werden ze vreselijk bang.

7 Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
`Sta op en wees niet bang.'

8 Toen ze hun ogen opsloegen,
zagen ze niemand meer dan Jezus alleen.

9 Terwijl ze van de berg afdaalden, gebod Jezus hun:
`Vertel niemand van dit visioen
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.'



Overweging(en)

Op de weg die het leven heet, heb je bergen en dalen. Het is door de ervaringen en herinneringen op de berg, dat je het kunt uithouden in de diepste dalen. Bergervaringen dat zijn de topmomenten, de pieken in schoonheid, geluk, rust en vrede. Ik denk dat iedereen zich daarbij iets kan voorstellen soms letterlijk, want als je al eens boven op een top hebt gestaan dan weet je welk ongelooflijk mooi gevoel dat geeft... waarbij een deel van de euforie wellicht te verklaren is door de vreugde dat je er geraakt bent, na een alles vragende en uitputtende klimtocht. Ook in figuurlijke zin hebben we niet veel verbeelding nodig: een deugddoende ontmoeting, een copieuze maaltijd, een

geboorte, een intense ervaring ... het kunnen onvergetelijke topmomenten zijn waar je jaren mee voort kunt. Het is zoals in dat liedje van Conny Vandebos, ik geef je een roosje mijn roosje, waarbij die vrouw nooit vergeet het moment dat ze voor de eerste keer een roosje kreeg. Ook nog na het sterven wordt er kracht geput uit dat tedere gebaar.

Terwijl ik dit aan het zeggen ben, heeft uw verbeelding u wellicht al meegenomen naar een andere tijd en plaats die voor u, net zoals voor Jezus en zijn leerlingen onvergetelijk en deugddoend was. Ik heb er geen moeite mee, als je er maar opnieuw deugd aan beleeft of als het een dipje doet vergeten.

Nu is er iets in dit Evangelie dat we niet over het hoofd mogen zien en dat is namelijk het kader waarbinnen dit verhaal zich situeert. Je moet weten dat Jezus voordien zijn lijdensweg heeft voorspeld. De leerlingen hadden het er heel moeilijk mee en weigerden om het te geloven en te aanvaarden. Na de topervaring op de berg Tabor waarin ze Jezus zien in al zijn glorie en geplaatst in heel het Bijbelse gebeuren op één lijn met de grote Mozes en Elia, vat Jezus vastberaden zijn laatste tocht aan naar Jeruzalem. We kennen de afloop; het zal eindigen op het kruis. Dus heel dit gebeuren speelt zich af in een allesbehalve vrolijke context. Geen wonder dat Petrus in een soort van ontsnappingspoging daarboven wil blijven: "laat ons hier drie tenten bouwen." Laten we dus niet alleen dit moment consolideren, vasthouden, maar laten we hier blijven, als wil hij de lijdensweg vermijden of ontvluchten. Het is een normale, menselijke reactie. Mensen hebben een waarheidsmededeling gekregen (een slechte diagnose) er staat hen een lijdensweg te wachten ... bang voor wat komt, willen ze uitstellen, vermijden of vasthouden wat mooi is geweest. Dit herken ik hier in Petrus' reactie. Terzelfdertijd maken mensen wellicht onbewust zo'n transfiguratie mee: ze zien elkaar met andere ogen, maken een levensbalans op, zien heel hun leven en hun relaties in een nieuw perspectief en dit alles kan een heel sterke onvergetelijke ervaring geven, net zoals in dit verhaal.

Zo vergeet ik nooit de laatste dagen die ik en mijn zus met mijn vader mochten doormaken. De gesprekken die we hadden, de openheid bij het terugblikken op zijn leven, wie of wat we hebben kunnen zijn voor elkaar, wat we hadden meegemaakt en wie we voor elkaar waren, het was alsof alle puzzelstukjes in elkaar pasten en alles betekenis kreeg. In het licht van het einde veranderen mensen en zie je ze ook zoals je ze nog nooit hebt gezien. Vader liet in zijn hart kijken, nam ons in vertrouwen en zei dingen die hij nog nooit had gezegd. Zoals Edith Piaf het ooit uitzong was er bij hem ook geen 'regret', geen spijt om gemiste kansen maar wel een dankbaarheid om het mooie wat was geweest. Hij zei: "ik heb mijn best gedaan" ... wat we alleen maar konden beamen en fier bevestigen. Het heeft al wat erna kwam, het afscheid en de rouwperiode vergemakkelijkt. Wat een zegen, achteraf beschouwd. We hebben 'chance' gehad, het is niet altijd zo, niet iedereen krijgt zo'n kansen, dat beseften mijn zus en ik ook.

Laat het ons beseffen dat 'topervaringen' anders kunnen zijn dan wat we ons daar op het eerste gezicht bij voorstellen. Ze kunnen op een achtergrond van lijden en pijn gebeuren, onverwacht, even.

Ik wilde dit momentje van broze geluk hier delen om erop te wijzen dat beide verhalen, deze van Abraham en van Jezus niet zo vreemd zijn of ver van ons bed zijn.

Laten we dankbaar zijn voor al de mooie ervaringen die ons anders doen kijken naar mekaar, naar God en naar het leven.

Miguel Dehondt

De berg opgaan

Van tijd tot tijd moet je het doen: de berg opgaan,
de wereld laten verstillen,
jezelf en de anderen hervinden in het gebed,
het volle licht van God laten schijnen op je gezicht.

Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus,
uit wie dit heldere licht al straalt,
en in het gezelschap van andere bergbeklimmers,

Godzoekers zoals Mozes en Elia.

Het was voor hen geen wereldvlucht.
Ze namen alles mee op die berg:
het wel en wee van hun volk,
hun machteloosheid en hun ontgoocheling.

Maar er kwam even vrede in hun hart,
ze ontvingen nieuwe kracht om af te dalen,
om te herbeginnen.

Want wie op de berg
alles in het volle licht heeft gezien,
kan God ook vinden in het getekende, verwrongen mensengezicht
dat 'lijden' heet.

Als de twijfel en de angst ons leven aanvreten,
en de moed ontbreekt om door te gaan,
toon ons dan de weg naar de berg.
Die plek van stilte om even met U alleen te zijn,
om kwaad en zorgen af te geven
aan U, die onze grote Drager bent.
Zet ons dan op het spoor
van Mozes, Elia en Jezus,
die ook hun angst en twijfel hebben gekend
en toch hun keuze trouw gebleven zijn,
en zo dragers zijn geworden van uw Licht.
Leer ons ons te spiegelen aan hen,
die zo dicht met U verbonden waren,
zo intens vanuit U leefden,
dat zij uw licht, uw naam uitstraalden,
en alles in hen sprak van "Ik zal er zijn voor u".
Doe ons weten dat Gij in hen te vinden zijt,
in ons te zien zult zijn
als wij verder gaan op hun weg.
Geef ons nu en dan, en soms heel even,
zo'n moment van licht in uw stilte,
in het weten dat wij door U bemind zijn,
en toon ons dan de weg naar de vlakke,
naar het dagelijkse leven,
om met uw kracht uw weg verder te gaan.

(Carlos Desoete)



Een visioen om van te leven

Niemand kan zonder een moment
waarop je ziet wat belangrijk voor je is.
Soms zie je dat in een flits
en weet je weer waarvoor je leeft.
Je ziet weer het doel en de weg daarnaar toe.
Zo'n moment geeft nieuwe energie.
Je put er zo'n kracht uit
dat je schijnbaar moeiteloos verder gaat.
Zo'n moment is veel meer dan een droom.
Het bepaalt wie je bent
en wat je – met vallen en opstaan –
van je leven met en voor anderen wil maken.

Leven zonder zo'n visioen
maakt ons dor en droog.
We komen dan niet verder,
blijven ter plaatse trappelen.
Het gaat ons dan ontbreken aan vitaliteit,
en ook aan creativiteit, die het leven goed maken.
Een visioen is als het ware de motor
die ons door moeilijkheden heen sleept.
Het doet ons uitstijgen boven onszelf.
Het roept ons weg uit de doodlopende weg
van huisje, boompje, beestje.



Zo ging Mozes op weg door de woestijn
met als doel het Beloofde Land,
een land van melk en honing voor het hele volk.
En Elia, als rechtgeaarde profeet,
trekt zijn volk weg uit onrecht en ongeloof.
Met hen is Jezus in goed gezelschap,
want Wet en profeten komen in Hem samen.
Al doende wordt Hij zo 'Gods liefste Zoon'.
Zijn visioen van leven geeft Hem kracht
om de weg van de lijdende Mensenzoon te gaan.
Wij mogen Hem achterna leven,
geraakt door hetzelfde visioen van uiteindelijk leven.

(naar Wim Holterman osfs)

Insteek Broederlijk Delen:

Broederlijk Delen neemt ons mee naar Guatemala in Midden-Amerika,
een land met vruchtbare gronden en overvloedige waterbronnen
waar drie kwart van de bevolking in armoede leeft.
Grond en water zijn er ongelijk verdeeld
en grote bedrijven palmen de grond in voor exportgewassen.

God roept mensen om weg te trekken naar een land van belofte,
een nieuwe toekomst die mensen tot hun recht laat komen,
waar ze zich gezegend en talrijk mogen weten.
De weg naar dat land van belofte kan lang en moeizaam zijn
maar het visioen van wat achter de horizon ligt houdt mensen gaande.

In Guatemala komen boeren al tien jaar in verzet:
in plaats van monoculturen voor de export
willen zij respect voor hun grond en voor de mensen die er werken
en toegang tot zuiver water.
Zij gaan de moeilijke weg naar een betere toekomst voor velen.



Woorden van geloof

Wij geloven in God,
Schepper van de wereld en van ons, mensen.
Een grenzeloos goede God,
die met ons wil meewerken en meeleven.

Wij geloven in Jezus Christus,
die gestalte gaf aan Gods Boodschap van solidariteit en goedheid
en ons op weg zette naar een wereld zonder grenzen.

Wij geloven dat Gods Geest
ons hierbij begeleidt en bezielt.
Wij geloven in een geloofsgemeenschap van mensen die samen Kerk vormen,
naar Gods model en Jezus' voorbeeld.

Wij geloven in Gods liefde.
Dat wij ze zichtbaar kunnen maken,
telkens wij grenzen openbreken en solidair zijn.

Wij geloven dat we ons leven zinvol maken
als wij Gods droom hier op aarde helpen realiseren. Amen.

Voorbeden (3-4: map Broederlijk Delen)

Laat ons bidden voor mensen die verdreven worden uit hun vertrouwde land:
dat zij de weg mogen vinden naar een nieuwe thuis
waar ze hartelijk ontvangen worden
en kansen krijgen om zichzelf te ontplooien.

Laat ons bidden voor de leiders van onze samenleving:
dat zij de weg durven wijzen weg uit het land van armoede en ongelijkheid
en uitzicht geven op een toekomst waarin iedereen mee is
en het voor elke mens goed om leven is.

Laat ons bidden voor onszelf en onze gemeenschap:
dat wij ons niet terugplooiën op onszelf
maar wakker blijven, onrustig en daadkrachtig,
zodat elke mens uitzicht krijgt op een menswaardig bestaan.

Laat ons bidden voor de mensen in Guatemala
waar vruchtbare gronden in bezit zijn van enkele grote bedrijven
die beslag leggen op watervoorraden en vooral gericht zijn op export:
dat inheemse organisaties zich verenigen om een tegenstem te laten horen.



Lied: De Heer richt op zijn berg (ZJ 521) (herdichting Jesaja 25, 6-8)

<https://www.youtube.com/watch?v=4DcvnGFxYaE>

De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen;
van heind' en ver zal men aan tafel gaan,
de Heer is gul en goed voor al de zijnen.

Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal 't feest'lijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

Op deze berg neemt Hij de sluier weg
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.

Wij treden aan het ontoegankelijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.

En Hij, het 'leven zelf', verslindt de dood
tot overwinning en van alle ogen
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood
gaat stralend op, een opgang uit den hoge.

Dit zeiden zijn profeten in zijn geest;
de bankring van de dood zal zijn gebroken,
de smaad van Israël wordt uitgewist;
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken.



Gebed over de gaven

Heer God,
met brood en beker wilt U
onze honger en onze dorst naar vrede en recht lenigen.
Leer ons wat het betekent:
liefde die alles en allen omvat.
Zet ons, brekend en delend, op weg naar uw toekomst
die U voor ons opende in Jezus, uw geliefde Zoon. Amen.



Groot Dankgebed

God,
drie leerlingen mochten met U samen zijn
boven op een berg.
Het was een moment van stilte en rust,
van innerlijk geluk,
van uitzicht op wat komen zal.
De tenten werden toen niet opgeslagen,
want hun geloof was nog te broos,
maar hun verlangen naar een wereld van vrede en geluk
werd aangewakkerd.

Zo mogen ook wij hier samen zijn om,
gedragen door God en elkaar,
vol verlangen uit te zien
naar een nieuwe wereld
gedragen door liefde en goedheid.

Want in ons hart hebt U de hunkering gelegd
naar een betere wereld, vol van het beste in iedere mens.
Daarom mogen wij U loven, prijzen en dank zeggen
met de woorden: **Heilig, ...**

Boven op de berg toonde Jezus aan zijn vrienden
een nieuw gelaat, een nieuw uitzicht,
uitstijgend boven de soms pijnlijke werkelijkheid.
'Kijk boven de ellende uit,
laat u niet langer raken door het kwaad,
geef het geen kans.
Er komt een nieuwe tijd:
zie Ik ga iets nieuws beginnen,
merk je het nog niet?'
Dit was zijn nieuw verbond.

Daarom bracht Hij zijn leerlingen regelmatig samen
om te eten, om te bidden,
om Zichzelf uit handen te geven
voor een nieuwe wereld zonder haat.

Zo heeft Hij het ook gedaan die avond voor zijn sterven,
toen Hij zijn leerlingen samen bracht voor een laatste maal.

INSTELLINGSVERHAAL

Dit is de kern van ons geloof:
Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Ook dit samenzijn, hier en nu,
is getekend door leed en pijn
zoals elke mens die in zijn leven te dragen krijgt.
Het geloof in Jezus' verrijzenis geeft kracht en steun
voor wie wil geloven in Gods goedheid en oneindigheid.

God, geef dat we mogen geloven
tegen alle twijfel in...
Geef dat we mogen blijven hopen en vertrouwen.
Geef ons uw liefde, die sterker is dan het kwaad, sterker dan de dood.

God, aarzel niet uw belofte waar te maken:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
aan ons gegeven om voor altijd in vrede te leven.

Wij bidden voor deze onvolmaakte aarde:
laat ons dromen boven fouten en pijn uit
dat wij haar zullen vernieuwen
en aan een veilige toekomst zullen bouwen
voor groot en klein.
Uw droom, God,
met die zekerheid dat U dicht bij ons wilt zijn.
Wij vragen het U,
omwille van Jezus, uw Zoon.
Want door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader,
uw Rijk van vrede en gerechtigheid,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.



Onze Vader

Meer dan wij het kunnen zeggen, God,
Bent U voor ons een Vader.

En dus spreken wij U toe met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegt:

Onze Vader,...

Goede Vader, in Jezus hebt U zich geopenbaard
als Bron van goedheid en barmhartigheid.

Maak ons geschikt en bereid

om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.

Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien

naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw geliefde Zoon.

Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens

God van alle mensen,
we trekken cirkels rond onszelf
en zeggen:

'Dit ben ik'. 'Dit is van mij'.

En onze handen zijn tot slaan gereed

als wordt geraakt aan wat wij ons hebben toegeëigend.

Vergeef ons,

maak ons vredelievend en mild.

Dan worden wij één en onverdeeld.

Die door God geschonken vrede zij altijd met u.



Lam Gods

Communie

Lied: Stem die ons roept (ZJ 776)

<https://www.youtube.com/watch?v=Y1Gs-sSEdco>

Stem die ons roept, Vader die draagt,
Rots van vertrouwen aan mensen gewaagd.
Herder die hoedt, niemand verloren,
ieder als beeld van uw liefde herboren.

**Refr.: Woord van God is wat Hij doet:
Hij geeft leven in overvloed.**

Mensen gegeven, getrouw aan elkaar,
verbonden voorgoed in dat oude gebaar:
brood om te worden, wijn om te delen,
wij dragen uw kracht om de wereld te helen. **refrein**

Handen geopend voor iedere nood,
geloof zonder daden geleidt naar de dood.
Geloven is doen wat de woorden beleden,
geloven is werken voor recht en voor vrede. **refrein**

Slotgebed map BD

Wij gingen de berg op van het vergezicht
En voelden de warmte van het stralend licht.
God, laat dit bij ons blijven
Nu we diepe dalen tegemoet gaan
waar vele valkuilen voor ons liggen.
Het inzicht, het visioen mag ons niet ontbreken.
Mogen wij het wagen in Jezus' naam? Amen.



Zegen en zending map BD

Sta op en wees niet bang!
Net zoals voor Jezus' leerlingen,
vraagt het ons nog wat tijd en inzicht
Om te weten wat ons te doen staat.

Moge onze God, de Ene,
Ons bemoedigen met zijn zegen.
Moge zijn belofte voor ons oplichten
En ons op weg zetten naar een nieuw land.
+ In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

Dessertje:

't is vasten ... we proberen aan de verleiding van een dessert te weerstaan.

