

17^e zondag door het jaar 29-30 juli 2023

— decanaat Poperinge

Als aperitief: **Nothing compares 2 U - Sinéad O'Connor** (1990)

<https://www.youtube.com/watch?v=0-EF60neguk>

It's been seven hours and 15 days
Since you took your love away
I go out every night and sleep all day
Since you took your love away
Since you been gone,
I can do whatever I want
I can see whomever I choose

Het is zeven uur en 15 dagen geleden
dat je ophield me lief te hebben
Ik ga elke avond uit en slaap de hele dag
sinds je ophield me lief te hebben
Sinds jij weg bent,
kan ik doen wat ik wil
kan ik zien wie ik wil

I can eat my dinner in a fancy restaurant
But nothing
I said nothing can take away these blues
'Cause nothing compares
Nothing compares to you

Ik kan dineren in een chique restaurant
maar niets
ik zei dat niets het verdriet kan wegnemen
omdat niets te vergelijken is
niets is te vergelijken met jou

It's been so lonely without you here
Like a bird without a song
Nothing can stop
these lonely tears from falling
Tell me baby, where did I go wrong?
I could put my arms around
every boy I see
But they'd only remind me of you

Het is zo eenzaam geweest zonder jou hier
zoals een vogel zonder een lied
Niets kan stoppen
deze eenzame tranen te vallen
Vertel me schat, waar ging ik fout?
Ik zou mijn armen kunnen leggen om elke jongen
die ik zie, maar ze zouden me
alleen maar aan jou doen denken

I went to the doctor,
guess what he told me
Guess what he told me
He said, "Girl you better try to have fun,
no matter what you do"
But he's a fool
'Cause nothing compares,
nothing compares to you

Ik ging naar de dokter,
raad eens wat hij me vertelde
raad eens wat hij me vertelde
Hij zei: "Meisje, je kunt maar beter proberen om
plezier te hebben, wat je ook doet"
Maar hij is een dwaas
omdat niets te vergelijken is,
niets is te vergelijken met jou

All the flowers that you planted mama
In the back yard
All died when you went away
I know that living with you baby
was sometimes hard
But I'm willing to give it another try
'Cause nothing compares
Nothing compares to you
Nothing compares
Nothing compares to you
Nothing compares
Nothing compares to you

Alle bloemen die je, mama, hebt geplant
in de achtertuin
ze stierven allemaal toen je wegging
Ik weet dat leven met jou schat
was soms moeilijk
Maar ik ben bereid om het nog een kans te geven
want niets is te vergelijken
niets is te vergelijken met jou
niets is te vergelijken
niets is te vergelijken met jou
niets is te vergelijken
niets is te vergelijken met jou

Op 26 juli stapte Sinéad uit het leven. Haar zoon Shane achterna die begin 2022 uit het leven stapte en wiens dood ze maar niet kon verwerken want ... nothing compares 2 U. Dat Sinéad een heel gevoelige moeder was, blijkt ook uit het nummer dat u vindt als afsluiter. Wat een tragisch leven maar ook wat een nalatenschap. Ze laat ons pareltjes van liedjes na ... jammer genoeg voortkomend uit zoveel pijn, verdriet en frustratie.

Lied: Gij komt tot ons gans onverwacht (ZJ 715)

<https://www.youtube.com/watch?v=9c8v2D9GbXY>

Gij komt tot ons, gans onverwacht, in alle mooie dingen,
in bloemen, in de zonnepracht, in 't lied dat wij nu zingen,
in 't brood dat op de tafel staat, in 't hart dat dankbaar slaat,
in duizend, duizend dingen.

Gij komt tot ons in 't morgenuur, in dauw van nieuwe dingen,
in 't kind dat lacht, in licht en vuur, in 't lied dat wij U zingen,
in 't woord dat Gij nu tot ons spreekt, in 't brood dat Gij hier met ons breekt,
in duizend, duizend dingen.

Gij komt tot ons in heel de dag, in arbeid aan de dingen,
in zorg en vreugde, pijn en lach, in 't lied dat wij dan zingen,
in liefde ook van man en vrouw, in vriendschap, vrede en in trouw,
in duizend, duizend dingen.

Gij komt tot ons als 't avond is, in 't sterven van de dingen,
in 't afscheid dat het laatste is, in 't lied dat wij niet zingen.
Op 't woord dat Gij spreekt hopen wij;
uw liefde is ons toch nabij in duizend duizend dingen.

Inleiding

Daar zijn zoveel teksten in de Bijbel,
maar ook zoveel tekenen om ons heen
die ons vertellen dat God niet ver is, maar dichtbij.
Verborgen in wat vaak voor ons zo gewoon is:
in onszelf,
in de anderen,
in dingen en gebeurtenissen die we meemaken,
in de akker van het leven.
Daarom is het goed
dat we daar vandaag op attent worden gemaakt.
"Zoek het enige dat telt", zei Jezus
en Hij bedoelde God en het Rijk der hemelen.
Hoe ver staan wij op onze zoektocht naar dat Rijk?



Vraag om ontferming:

Goede en barmhartige God,
door alle eeuwen heen zoekt de mens naar U
in het wonder van uw schepping
en in de geheimen van leven en dood.
U leert ons kijken met ogen van geloof.
Heer, ontferm u over ons

U ziet ons zoeken en treedt ons tegemoet
in de woorden van uw profeten en Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Hij leert ons U Vader te noemen.
Door Hem richten wij ons tot U.
Christus, ontferm U over ons

O O G
IN
O O G
MET
G O D

Zo mogen wij U ontmoeten in het komende uur
in het woord tot ons gesproken
in het brood, gebroken en gedeeld
in Jezus' Naam. U doet ons uitgroeien
tot mensen naar uw hart.
Koester ons als een kostbare parel.
Heer, ontferm U over ons

Lofzang

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed

God, Vader in de hemel,
wij gaan dikwijls achteloos voorbij aan uw Woorden
omdat wij voortdurend bezig zijn met wat bijkomstig is.
Geef ons een luisterend hart, vol wijsheid en begrip,
zodat wij bereid zijn onszelf los te laten
en de schat aan te nemen die U ons aanbiedt
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Eerste lezing: Uit het eerste boek der Koningen (1 Kon. 3, 5. 7-12)

5 In Gibeon verscheen de Heer 's nachts in een droom aan Salomo en zei:
'Wat wilt u dat Ik u geef?'

7 Welnu, Heer mijn God, U hebt uw dienaar tot koning verheven
als opvolger van mijn vader David, hoewel ik maar een jonge man ben
en nog niet weet wat ik doen of laten moet.

JOEHOE JIJ DAAR !
JA JIJ !
DIE DIT NU ZIT TE LEZEN
AAN DE ANDERE KANT VAN HET
SCHERM 🧑🏻 🧑🏻
LACH EENS !
JIJ BENT EEN SCHAT !
LOVE YOU XXX



8 Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat U uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is.

9 Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?'

10 Dat Salomo dit vroeg beviel de Heer.

11 En God zei tegen hem:

`Omdat u juist dit gevraagd hebt en geen lang leven, en geen rijkdom of de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar alleen inzicht om recht te kunnen spreken,

12 daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest zo vol wijsheid en inzicht dat er niemand voor u was en niemand na u komt die u evenaart.

psalm: 119 (118), 57 en 72,76-77,127-128,129-130

Refrein: Hoezeer is uw wet mij lief, Heer.

Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer, om trouw te zijn aan uw woord.

De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud.

Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd.

Door uw barmhartigheid moge ik leven, omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.

Maar ik begeer wat Gij hebt geboden boven het fijnste goud.

Daarom heb ik uw bevelen gekozen, verwerp ik de wet van het kwaad.

Uitstekend is alles wat Gij verordent, daarom houdt mijn geest daaraan vast.

De uitleg van uw woorden geeft klaarheid, schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

Tweede Lezing: Uit de Romeinenbrief (Rom. 8, 28-30)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,

28 Wij weten dat voor wie God liefheeft, alles zich ten goede keert, voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.

29 Want wie Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

30 Wie Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Wie Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en wie Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.



Lied: Welzilig wie de rechte wegen gaan (ZJ 550)

<https://www.youtube.com/watch?v=ZIXy6tDSycA>

1. Welzilig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

2. Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.

(3. De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt,
is als een lied mij, als een spel van snaren,
dat in den vreemde troostend mij omspeelt.
Ik loof uw naam in nacht en in gevaren.
Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld,
omdat ik uw geboden blijf bewaren.)

4. Ik ben de uwe, Heer, uw bondgenoot,
verlos mij toch, ik leef naar uw besluiten.
De goddelozen haken naar mijn dood,
maar uw verbondstrouw zal hun opzet stuiten.
Aan alles komt een eind, hoe schoon, hoe groot,
maar, Heer, uw wet gaat elke grens te buiten.

5. Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

6. Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid
mij tot een deel en erfenis gegeven
waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt.
Uw wet, o Heer, staat in mijn hart geschreven,
uw wil doen is mijn lust te allen tijd,
U te beminnen is geheel mijn leven.

7. Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond,
laat uw beloften heel mijn leven schragen.
Beschaam mij niet, ik hoop op uw verbond,
bevestig mij, dat mij verlossing dage.
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond
de vreugde van uw wet in 't harte dragen.)

Evangelië: Uit het Mattheüsevangelie (Mt. 13, 44-52)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

In die tijd zei Jezus tot zijn toehoorders:

44 Het gaat met het koninkrijk der hemelen
als met een schat, in de akker verborgen.
Toen iemand hem vond, verborg hij hem,
en van blijdschap ging hij alles verkopen
wat hij bezat en kocht hij die akker.

45 Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen
als met een koopman op zoek naar mooie parels.

46 Toen hij één kostbare parel gevonden had,
ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar.

47 Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet,
dat in zee werd gegooid en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht.

48 Toen het vol was, trokken ze het op de oever.

Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden;
de slechte gooiden ze weg.

49 Zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd.

De engelen zullen uitgaan en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen

50 en hen in de vuuroven gooien.

Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.

51 Hebben jullie dat allemaal begrepen?'

Ze zeiden Hem: `Ja.'

52 Hij zei hun: `Daarom gaat het met iedere Schriftgeleerde
die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen als met een huisvader,
die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.'



Overweging(en)

Het is de derde zondag op rij dat Jezus ons in parabellen over het Rijk der hemelen vertelt: het begon met de zaaier, het ging verder met het onkruid tussen de tarwe, het mosterdzaadje en de gist in het deeg. Vandaag komen daar drie nieuwe parabellen bij, en telkens opnieuw blijkt dat Jezus het Rijk der hemelen koppelt aan het gewone dagelijkse leven. 'Het Rijk der hemelen is midden onder u', zegt Hij op een andere plaats.

We hebben opnieuw drie parabellen over het Rijk der hemelen gekregen: de eerste vergelijkt het met een verborgen schat, de tweede met een mooie parel en de laatste heeft het over een sleepnet met vissen. Drie totaal nogal verschillende beelden. In de eerste parabel zoekt de man helemaal niet naar een verborgen schat, maar vindt hij hem per toeval. In de tweede is de koopman wél echt op zoek naar mooie parels, en in de derde moeten de vissers na de visvangst de slechte van de goede vissen scheiden.

Jezus gebruikt beelden uit het dagelijkse leven; ook wij kunnen de onze eraan toevoegen. Wat heb je bijvoorbeeld bij toeval gekregen of ontdekt? Dat hoeven niet alleen dingen te zijn maar kunnen ook personen zijn zoals je partner of een vriend of vriendin, collega's waar je goed mee opschiet, een gemeenschap of familie waar je je welkom weet en thuis voelt...

Het komt vaak toevallig op je weg, zonder ernaar gezocht te hebben, maar wel als een geschenk uit de hemel. En toch komt het ook niet zomaar... Ik denk, als je er niet voor openstaat, of teveel met andere dingen bezig bent, zal het ook je pad niet kruisen. Maar hoe dan ook, het kan je plots raken, in een ontmoeting of een besef dat je doet zeggen: "Wat een schat van een mens is dat ! Echt een prachtmens ! Wauw ! Wat ben ik blij dat ik hem/haar ben tegengekomen."

Met al het slecht nieuws dat ons dagelijks overspoelt, zouden we het bijna vergeten dat onze wereld volloopt met schatten van mensen.

En dan sterft er plots iemand (zoals de voorbije week Martine Tanghe, Sinéad o'Connor) en is men vol lof, wordt men bij wijze van spreken de hemel in geprezen. Nu, wat iemand gedaan of betekend heeft – het unieke, uitzonderlijke, de parel die men is – ziet men vaak pas achteraf, maar het is vaak jammer dat de persoon het zelf niet heeft mogen ervaren of dat het zelfs het tegenovergestelde was, afkeuring, ontkenning van het geniale, schone. Denken wij bijvoorbeeld aan een Vincent van Gogh, tijdens zijn leven beschouwd als een gek, geen enkele schilderij kunnen verkopen en nu beschouwd als één van de grootste schilders.

Wat maakt dat we 'het' zien ? Misschien moeten we net zoals in de Kleine Prins leren kijken met de ogen van ons hart (want wat echt belangrijk is kun je niet zien met je ogen).

Wie alleen maar utilitair en functioneel naar zijn medemens kijkt, en denkt hoe kan ik daar winst en voordeel uitputten, zal nooit de parel of de schat ontdekken. Zal ook nooit zien hoe God hierin verscholen zit en zich laat zien, zal tevergeefs het rijk der hemelen zoeken.

Was het dat wat de echte wijsheid was van koning Salomo, toen hij geen rijkdom, of een lang leven vroeg maar het onderscheid tussen goed en kwaad ? Eigenlijk zouden we dat allemaal moeten vragen: het goede in mensen te mogen zien en niet alleen zoals zo vaak alleen maar het negatieve, het lelijke en het kwade dat zo vaak alle hoop in de kiem smooit.

En Jezus maar met beelden en parabellen proberen aan te tonen dat het rijk der hemelen niet iets is voor later, voor hierna, een soort *tomorrowland* ver weg en onbereikbaar in ons aards tranendal maar een hier en nu, midden onder ons, voor wie kijkt met zijn hart, voor wie zorg en naastenliefde hoog in het vaandel voert.

Een pareltje, van en voor een schat van een mens ! Het rijk der hemelen, voel je 't ? Laten we het niet te ver zoeken. Die mooie mensen, ze zitten misschien naast jou. Hoog tijd om ze te zien of te ontdekken. En we moeten daar niet mee wachten. Het rijk der hemelen, het geluk, ligt hier en nu voor het grijpen.

Miguel Dehondt

Ik weet niet wat ik zou doen
als ik zelf die schat
zou vinden, Heer.
Ik weet zelfs niet
of ik hem wel vinden wil.
Want ik beseft maar al te goed
dat heel mijn leven
op zo'n moment
een totaal andere wending krijgt.
Maar toch ...
blijf met mij gaan, God,
en blijf mij uitdagen
om aan U de belangrijkste plaats
in mijn leven te geven
en mij door U te laten beminnen.
Help mij mijn hart wagenwijd open te stellen
en alles los te laten,
vanuit het geloof
dat Gij mij nooit loslaat.

(naar Erwin Roosen)



Kun je nog verwonderd zijn over kleine dingen om je heen...?
Krijgt bij jou de dauwdruppel even veel kans als de wijde zee...?
Of zijn het enkel grote dingen die het doen bij jou...?

Mensen met kleine ogen zien slechts grote dingen.
Ze zijn 'vér-ziend'
en hebben geen zicht op wat klein is en dichtbij.
Enkel mensen met een groot hart zien het wonder van kleine dingen.
Ze zien de dauwdruppel als een traan van geluk
om een nieuwe dag die weer beginnen mag.
Ze zien de pinkende ster als een knipoog
en de witte vlinder als een parel van plezier voor stoeiende kinderen
en voor mensen op zoek naar geluk.
Dag kleine dingen,
blijf maar een wonder voor elk van ons.

(naar Levensecht)

Het is plezierig leven in het westen:
eten en drinken in overvloed,
beschermd en beschut aan alle kanten.
En als we toch eens overkop gaan
is er nog altijd het vangnet van de sociale zekerheid.

Het is plezierig leven in het westen:
er is zoveel amusement,
zoveel mensen die op het scherm gekke snuiten trekken
en dansen op het ritme uit een kernmistent.
En als we toch eens in de miserie zitten,
zijn er pijnstillers en zoveel ander spul
om de moraal weer op te krikken.

Het is plezierig leven in het westen:
de dagen zijn tot in de nacht gevuld,



er is zoveel te doen en te beleven
om 'in' te zijn en bij de tijd.
En als we toch eens onvoldaan
en levensmoe geen toekomst zien,
dan vluchten we in de duizend dromen
van de droomfabriek.

Het is plezierig leven in het westen...
zolang je niet doodgaat
en niet moet vragen:
waarom heb ik geleefd?



Maar het is moeilijk leven in het westen
als je ten diepste hebt bemind
en zorg wil dragen voor elkaar.

Het is moeilijk leven in het westen
als je verrukt, verwonderd, leven wil,
geïnspireerd door Hem
die niets dan Liefde is. (naar Manu Verhulst)

Woorden van geloof

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft
als een zoeker naar vriendschap en liefde,
naar vrede en waarheid,
naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,
ons op deze weg is voorgedaan,
doorheen lijden en dood,
naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft
en ons uitnodigt mee te bouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen:
Gods Rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als Kerkgemeenschap,
op weg zijn naar geluk
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt
om te kunnen standhouden
in goede en kwade dagen van het leven.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen
en ons leven zal voltooien.
Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan
van wat uit liefde geboren is. Amen.



Voorbeden

Voor allen die bij het zien van leed en ellende ontmoedigd worden;
dat ze medemensen vinden die met hen naar tekens van hoop
blijven speuren ... laat ons bidden.

Voor allen die op zoek zijn naar geluk;
dat ze in het diepste van mensen parels van liefde, van vergeving
en van goede moed mogen ontdekken ... laat ons bidden.

Voor allen die in het omgaan met medemensen besluiten moeten nemen,
die anderen in hun werk en in hun leven ten zeerste raken;
dat onbaatzuchtigheid en wijsheid hen moge leiden ...
laat ons bidden.

Voor allen die door tegenslagen en wonden aan lichaam en ziel,
U niet meer terugvinden in hun leven.
Zij geloven steeds minder in de goedheid van mensen,
of in de ware liefde die mensen aan elkaar kunnen geven.
Help ons om wat U aan waarde en moois in het leven hebt gelegd
voor hen zichtbaar te maken. Laat ons bidden.



Lied: Een parel in Gods hand - Elly en Rikkert

<https://www.youtube.com/watch?v=UtarE3A2WT0>

Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik leer echt nooit!
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg!

Weet je, dat de vader je kent...

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn!
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij",
God houdt van mij. God houdt van mij!

Ik weet, dat de vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.



Gebied over de gaven

God, wij bieden U onze gaven aan.
Zij staan symbool voor de parels die wij mogen vinden:
liefde en dankbaarheid die U ons geeft.
Neem deze gaven aan,
klein en eenvoudig vergeleken bij die van U.

En moge door uw genade deze gaven
symbolen worden van uw Koninkrijk
waar plaats is voor alle mensen. Amen.

Groot Dankgebed

Wij danken U, God,
om de wonderse wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die U gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.



Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die U bent.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat op aarde en in de hemel: **Heilig, heilig, ...**

Heer, onze God,
U bent heilig en goed,
U hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult U vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die U hebt uitgezonden om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn,
om Brood te worden voor vandaag en Vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat U ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf ...

INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die U hebt opgewekt en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen: Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest, die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons dichtbij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van diezelfde Vader,
één gemeenschap. Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden:

Onze Vader,...



Vredeswens

'Geef mij een luisterend hart': dat is wat Salomo vraagt aan God.
Want niet rijkdom of macht zijn bouwstenen van Gods Rijk,
maar een hart dat open is
en dat verstaat wat waardevol en kostbaar is voor mensen.
Als wij zo, met een luisterend hart, elkaar ontmoeten,
kan er vrede zijn voor ieder van ons, Gods vrede.

Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Communie

Lied: Leven in overvloed (ZJ 776)

<https://www.youtube.com/watch?v=Y1Gs-sSEdco>



Stem die ons roept, Vader die draagt,
rots van vertrouwen, aan mensen gewaagd.
Herder die voert, niemand verloren,
ieder als beeld van Uw liefde herboren.

Woord van God is wat Hij doet. Hij geeft leven in overvloed.

Mensen gegeven, getrouwd aan elkaar
verbonden voorgoed in dat oude gebaar.
Brood om te worden, wijn om te delen
Wij dragen uw kracht om de wereld te helen.

Woord van God is wat Hij doet. Hij geeft leven in overvloed.

Handen geopend voor iedere nood
geloof zonder daden geleidt naar de dood.
Geloven is doen wat de woorden beleden
geloven is werken voor recht en voor vrede.

Woord van God is wat Hij doet. Hij geeft leven in overvloed.

Slotgebed

God van alle mensen,
schenk ons wijsheid om te zien
wat goed en mooi is
en ons de weg wijzen naar elkaar
zonder vooroordelen,
maar vol bereidheid tot vergeving.
Dat vragen wij U voor vandaag
en elke dag opnieuw, tot in eeuwigheid. Amen.



Dessertje: Three Babies - Sinéad O'Connor

<https://www.youtube.com/watch?v=I4Sp7hVI4Ak>

Each of these my three babies
I will carry with me
for myself
I ask no one else will be
Mother to these three

Elk van deze, mijn drie baby's,
zal ik bij me dragen,
voor mezelf
vraag ik niemand anders
om moeder te zijn van deze drie

And of course I'm like a wild horse
But there's no other way I could be
Water and feed are not tools that I need
For the thing that I've chosen to be

En natuurlijk ben ik als een wild paard
maar ik kan niet anders zijn
Water en voer zijn geen hulpmiddelen
die ik nodig heb voor wat ik gekozen heb te zijn

In my soul
My blood and my bones
I have wrapped your cold bodies around me
The face on you
The smell of you
Will always be with me

In mijn ziel
mijn bloed en mijn botten
heb ik jullie koude lichamen om me heen gewikkeld;
jullie gezichten,
jullie geuren
zullen altijd bij me zijn

Each of these my three babies
I was not willing to leave
Though I tried, I blasphemed and denied
I know they will be returned to me

Elk van deze, mijn drie baby's,
was ik niet bereid om los te laten
hoewel ik het probeerde, vloekte en ontkende
weet ik dat ze bij mij zullen terugkeren

Each of these my babies
Have brought you closer to me
No longer mad like a horse
I'm still wild but not lost
From the thing that I've chosen to be

Elk van deze, mijn baby's,
heeft jou dichterbij me gebracht
Niet langer zo gek als een paard
ben ik nog steeds wild, maar niet verloren
van wat ik gekozen heb te zijn

And it's 'cause you've thrilled me
Silenced me, stilled me
Proved things I never believed

En 't is omdat jullie me in vervoering hebben
gebracht, me stil hebben gekregen en tot zwijgen
dingen hebben bewezen waarin ik nooit geloofde

The face on you
The smell of you
Will always be with me

Jullie gezichten,
jullie geuren,
zullen altijd bij me zijn

Each of these, my three babies
I will carry with me
for myself
I ask no one else will be
Mother to these three

Elk van deze, mijn drie baby's,
zal ik bij me dragen,
voor mezelf
vraag ik niemand anders
om moeder te zijn van deze drie

Drie miskramen en al je verdriet en pijn zo kunnen verwoorden en vormgeven in zo'n intens en broos lied, een pareltje ... het is weinigen gegeven. Maar zij kon het. Mag ze rusten in vrede, voor altijd, bij haar drie baby's en haar zoon Shane.