

25^e zondag door het jaar 23-24 september 2023

decaanaat Ieper - Poperinge

Als aperitief: If I were a rich man – Roger Whittaker (1967)

Op 13 september stierf op 87-jarige leeftijd de Britse zanger en songwriter Roger Whittaker. We herinneren hem als een man die met zijn warme bariton en fluittalent eind jaren '60 en in de zeventiger jaren in het lichtere genre enkele mooie miljoenenhits wist te scoren.

Bij het evangelie van vandaag past *If I were a rich man*, een lied uit de musical *Fiddler on the Roof*. De man hoopt ooit rijk en bekend te worden – gezien, erkend én niet genegeerd. Chaim Topol brengt het op schitterende wijze. Roger Whittaker coverde het.

versie Roger Whittaker: <https://www.youtube.com/watch?v=b5gootrU28A>
filmversie Chaim Topol: <https://www.youtube.com/watch?v=yE0YCJ3r-Bo>

Zeker het beluisteren waard is ook **New world in the morning** uit 1971 (<https://www.youtube.com/watch?v=7A0ZgIzICBY>) en **The Last Farewell** uit 1975. (<https://www.youtube.com/watch?v=sGWS1HK8iDU>)

Mijn voorkeur gaat echter uit naar **I don't believe in if anymore** uit 1970. <https://www.youtube.com/watch?v=2pj3rKF1b9Q>

Het lied is een protestlied, een anti-oorlogslied, dat wordt gezongen vanuit het oogpunt van een soldaat. De soldaat vertelt dat hij van het ene op het andere moment een held wordt en zijn land gaat redden, als ("if") hij zijn geweer recht kan houden, zijn bajonet kan maken en zodoende de vijand kan neerschieten. In het refrein vertelt hij echter dat dit "als" ("if") een illusie is en hij er niet meer in gelooft. Nu de begraafplaatsen uit de eerste wereldoorlog Unesco werelderfgoed zullen worden, laat het een eerbetoon zijn aan de velen die nutteloos gestorven zijn vanuit die "if" illusie die hen werd voorgehouden.

Now if you load your rifle right
And if you fix your bayonet so
And if you kill that man my friend
The one we call the foe
And if you do it often lad
And if you do it right
You'll be a hero overnight
You'll save your country from her
plight
Remember God is always right
If you survive to see the sight
A friend now greeting foe

Als je nu je geweer goed laadt
En als je je bajonet zo vastmaakt
En als je die man vermoordt, mijn vriend
Degene die wij de vijand noemen
En als je het vaak doet jongen
En als je het goed doet
zul je van de ene op de andere dag een held zijn
Je zult je land redden van haar benarde situatie
Bedenk dat God altijd gelijk heeft
als je het overleeft om de aanblik te zien
van een vriend die je nu begroet als vijand

No you won't believe in If anymore
It's an illusion
It's an illusion
No you won't believe in If anymore
If is for children
If is for children
Building daydreams

Nee, je zult niet meer geloven in 'als'
Het is een illusie
Het is een illusie
Nee, je zult niet meer geloven in 'als'
'Als' is voor kinderen
'Als' is voor kinderen
die dagdromen bouwen

If I knew then what I know now
(I thought I did you know somehow)
If I could have the time again
I'd take the sunshine leave the rain
If only time would trickle slow
Like rain that melts the fallen snow
If only Lord if only
If only Lord if only

Als ik toen wist wat ik nu weet
(Ik dacht dat ik het op de een of andere manier
wist)
Als ik weer de tijd zou hebben
zou ik de zonneschijn kiezen, de regen laten
Als de tijd maar langzaam zou druppelen
Als regen die de gevallen sneeuw doet smelten
Als Heer, als ... Als Heer, als ...

No I don't believe in If anymore
It's an illusion
It's an illusion
No I don't believe in If anymore
If is for children
If is for children
Building daydreams

Nee, ik geloof niet meer in 'als'
Het is een illusie
Het is een illusie
Nee, ik geloof niet meer in 'als'
'Als' is voor kinderen
'Als' is voor kinderen
die dagdromen bouwen

Intredelied: Die vroeg zijn aangeworven (ZJ 312)

<https://www.youtube.com/watch?v=zr-J6BEbtIU>

Die vroeg zijn aangeworven, van die wordt veel gevraagd:
zij zwoegen van de morgen tot midden in de nacht.
Die later zijn gekomen, die krijgen veel te veel,
ze vragen met de vromen een evenredig deel.

De vroegen zijn de vroeden, de pioniers van ouds,
die God reeds vroeg ontmoetten, zijn stem is hun vertrouwd.
Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,
de daders en de dromers een evenredig deel.

De werkers van het elfde, het late avonduur,
die krijgen toch hetzelfde als elke pionier.
Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,
de vaders en de zonen een evenredig deel.

Wat is er niet verdragen? Wat is er niet geduld?
De hitte van de dagen, de wroeging van de schuld.
Die later zijn gekomen, verwachten evenveel,
zij laten het zich lonen met evenredig deel.



Inleiding

"Ben jij kwaad omdat Ik goed ben?"
laat Jezus de landeigenaar zeggen tegen de hardste werkers in de wijngaard.
Een vreemde reactie, naar ons aanvoelen.
Onze opvatting over rechtvaardigheid strookt inderdaad niet met die van God.
Zijn wegen, zijn gedachten gaan onze wegen en gedachten ver te boven.

Voor de opbouw van zijn wereld heeft God ze allemaal nodig:
zowel de werkers van het eerste uur als die van het laatste,
zowel de mensen met ervaring en vorming
als de pas aangekomenen die nog veel moeten leren,
maar wellicht ook frisse nieuwe ideeën kunnen aanleveren.
Zowel mensen met tijd als mensen met een druk gevuld leven.
Hij heeft voorgangers nodig en leiders maar ook stille werkers, en bidders.
Allemaal zijn ze nodig voor de opbouw van Gods wereld.

Vergelijk jezelf niet met een ander,
noch met wat hij kan of met wat hij verdient.
Zoals je bent, zo heeft God je nodig voor zijn wereld.

Want het gaat niet om wat je organiseert of om hoeveel je presteert,
maar het gaat om het werken in Gods wijngaard
waar alles spreekt van 'Ik zal er zijn voor u',
waar goedheid veel verder gaat dan rechtvaardigheid,
waar we allen evenveel bemind zijn: oneindig veel.

Soms vraagt een mens zich af ...

LAATSTEN EN EERSTEN ... EERSTEN EN LAATSTEN

* EERSTEN ...

Waar ken jij jezelf de eerste plaats toe
en worden anderen verdrongen naar de laatste ?

Kan je gelukkig zijn om het goede dat iemand doet,
om het succes van de ander ?

Hoe ga jij om met gevoelens van jaloezie ?

* LAATSTEN ...

Waar was jij de 'laatste' in het schenken van vergeving,
in het mild beoordelen van medemensen ?

Durf jij in je onmiddellijke omgeving opkomen
voor wie achteraan staan ?
Wat doe jij om hen 'naar voor' te halen ?

* SAMEN ...

Wat is voor jou in de voorbije maanden een sterke ervaring
van 'menselijke verbondenheid' geweest ?

Waar vind jij de solidariteit onder mensen schraal of uitgehold ?

Kan jij soms van harte jouw plaats afstaan aan anderen ?

Ben jij dankbaar genoeg om wat medemensen voor jou doen ?

Heer, ontferm U ...

Als iets niet loopt zoals we het wensen
voelen we ons al gauw benadeeld, oneerlijk behandeld.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.

Soms zijn we zelfs jaloezie op onze vrienden
als het hen wat te veel voor de wind gaat.
Daarom: Christus, ontferm U over ons.

We vinden onszelf eerlijk en rechtvaardig
en toch handelen wij niet altijd in de Geest van het evangelie.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.



Lofzang

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.



Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed

Barmhartige God,
uw goedheid gaat uit naar alle mensen:
de trouwe vrienden van het begin,
maar ook de werkers van het laatste uur.
Zo wonderbaar zijn uw wegen.
Help ons die Boodschap te begrijpen
en ze uit te dragen naar wie ver is of dichtbij,
naar het voorbeeld van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.



Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja (Jes. 55, 6-9)

6 Zoek de Heer, nu Hij te vinden is,
roep Hem aan: Hij is dichtbij.
7 De goddeloze moet zijn weg verlaten,
de boosdoener zijn gedachten,
en terugkeren naar de Heer, die zich over hem ontfermen zal;
naar onze God, want Hij vergeeft rijkelijk.
8 Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten,
en mijn wegen zijn niet uw wegen
- godsspraak van de Heer.
9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven,
en mijn gedachten uw gedachten.

Tussenzang: Psalm 145 (144), 2-3, 8-9, 17-18

Refr.: **Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept.**

U wil ik prijzen iedere dag,
uw naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.

De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.

Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.



Tweede Lezing: (Fil. 1,20c-24. 27a)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

20 Christus zal worden verheerlijkt in mijn lichaam,
of ik nu levend ben of dood.

24 Maar voor u is het nuttiger dat ik nog blijf leven.

25 En omdat ik hiervan overtuigd ben,
weet ik dat ik zal blijven leven

en bij u allen zal blijven voor uw vooruitgang en geloofsvreugde.

26 Dan zult u nog meer reden hebben om trots te zijn
op mij in Christus Jezus, wanneer ik weer bij u ben.

27 Maar u moet wel een leven leiden
dat het evangelie van Christus waardig is.

Lied: Voor kleine mensen (ZJ 207)

<https://www.youtube.com/watch?v=nWbTsyVWX6E>

**Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis.**

1.Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon. (refrein)

2.Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn. (geen refrein)



3. Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen. (refrein)

4. Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens. (refrein)

Evangelie: (Mt. 20, 1-16a)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Mattheüs

Jezus vertelde eens volgende gelijkenis:

- 1 Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een landeigenaar
die 's morgens heel vroeg eropuit ging
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
 - 2 Hij werd het met de arbeiders eens over een denarie per dag
en stuurde hen naar zijn wijngaard.
 - 3 Toen hij rond het derde uur eropuit ging,
zag hij nog andere mensen zonder werk op het marktplein staan.
 - 4 Hij zei tegen hen: `Ga ook naar mijn wijngaard, en ik zal betalen wat billijk is."
 - 5 En ze gingen.
- Rond het zesde en het negende uur ging hij weer en deed precies zo.
- 6 Toen hij rond het elfde uur eropuit ging,
zag hij nog andere mensen staan, en hij zei tegen hen:
`Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?"
 - 7 Ze antwoordden hem: `Omdat niemand ons gehuurd heeft."
- Waarop hij tegen hen zei: `Ga ook naar mijn wijngaard."
- 8 Toen het avond was geworden,
zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter:
`Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatsten het eerst."
 - 9 De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denarie.
 - 10 De eersten verwachtten toen dat ze meer zouden krijgen.
Maar ook zij kregen ieder een denarie.
 - 11 Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar:
 - 12 `Die laatsten daar hebben één uur gewerkt,
en u stelt hen gelijk met ons
die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben."
 - 13 Maar hij gaf een van hen ten antwoord:
`Vriend, ik doe je geen onrecht.
We waren het toch eens geworden voor een denarie?
 - 14 Pak je geld maar aan, en ga.
Ik wil die laatste evenveel geven als jou.
 - 15 Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil?
Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?"
 - 16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.'

Overweging(en)

Wat een speciaal verhaal! Is het u opgevallen dat het uit twee delen bestaat ? Het eerste gaat over aanwerven, het tweede over uitbetalen en de vraag of loon naar werken wel juist is. In de beide delen komt echter hetzelfde naar voor: de milde, gulle houding van de eigenaar.

In het eerste deel is de mildheid waarmee hij aanwerft treffend. Iedereen wordt opgeroepen om in Gods wijngaard te werken. Geen strenge selectie waarbij alleen de



verstandigsten, de meest evenwichtigen of de 'echten' worden aangenomen (iets waar we ons altijd in de kerk voor moeten hoeden!). Neen, iedereen wordt gevraagd om op zijn of haar manier bij te dragen tot de oogst. De eigenaar straalt van vertrouwen en zekerheid dat alles goed zal aflopen. Zo is God, wil Jezus zeggen. Altijd wervend, mensen aantrekkend en hen stimulerend om een taak op zich te nemen. Iedereen van hoog tot laag heeft talenten, waarmee hij zich dienstbaar kan maken. En ieders inbreng hoe klein ook is nodig en wordt gewaardeerd en zoals ook zal blijken gelijk gevaloriseerd. Dat blijkt uit het tweede deel van dit verhaal, als aan het einde van de dag iedereen loon ontvangt. Ook de laatst aangeworvenen krijgen één denarie.

Je moet weten, één denarie was het gewone loon voor een dag handenarbeid. Door de vele oorlogen en de economische verschuivingen was er in de tijd van Jezus veel werkloosheid. Mannen hingen overal rond in de hoop voor één dag aangenomen te worden. Geen werk, geen loon en dus geen eten. Zo moesten veel gezinnen van dag tot dag in bestaansonzekerheid leven. Daarom staat er in het boek Deuteronomium geschreven: Een dagloner, die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, of het nu iemand van uw eigen volk betreft of een vreemdeling die in een van uw steden woont. U moet hem nog dezelfde dag, voor zonsondergang, uitbetalen; want hij is arm en het gaat hem juist om dat loon. (Deut. 24,14-15)

Het verrassende in de parabel is dat iedereen evenveel krijgt waardoor ook de laatst aangeworvenen voldoende hebben om te leven.

Sociaal gezien toch bijzonder dat Jezus, met de Joodse wet in het achterhoofd, in zijn tijd al het recht op een minimuminkomen verdedigt. Nu zult u misschien denken: prima voor die laatst waren aangeworven, maar dan had die eigenaar aan de eersten ook meer moeten geven dan hij was overeengekomen. Dat is pas rechtvaardigheid: loon naar werken. We lezen: Hij belooft hun te geven 'wat billijk is'. In het Grieks staat er *dikaïos*. Dat woord verwijst naar het Bijbelse begrip 'gerechtigheid', en dat is heel wat anders dan ons modern westerse begrip 'rechtvaardigheid'. Rechtvaardigheid is wat beantwoordt aan bepaalde regels of normen. Rechtvaardigheid vertaalt zich als: 'voor wat hoort wat' of 'loon naar werken'. Wat je presteert of doet wordt gemeten, afgewogen en beloond. Zo hoort het volgens de arbeiders van het eerste uur en daarom vinden zij de handelwijze van de landeigenaar onrechtvaardig. Maar als er rechtvaardig wordt gehandeld, betekent dat nog niet dat er ook gerechtigheid is gedaan. Gerechtigheid in Bijbelse zin is immers niet gebaseerd op uiterlijke normen of meetbare prestaties. Gerechtigheid is gericht op het goede, op levenskansen voor elke mens. Gerechtigheid doen betekent dus eigenlijk: **zo leven dat de ander er beter van wordt**. Gerechtigheid is in de Bijbel op de eerste plaats een eigenschap van God. Bij God komt niet de sterkste of de meest succesvolle of de best presterende op de eerste plaats maar wel de zwakste opdat ook die een leven zou hebben. De minsten en de laatsten trekt Hij voor om scheefgegroeide verhoudingen recht te trekken.

Zo komen we terug bij het uitgangspunt van deze parabel: de gulle Gever, die milde eigenaar, God, die geen weg kan met ongelijkheid, tekort of gemis. Ik denk dat we worden uitgenodigd om ons diezelfde houding eigen te maken. Waar dit lukt, daar breekt het Rijk Gods door, daar wordt Gods droom met deze wereld waar. Ik moet denken aan die man, een vader van rond de zestig jaar die me het volgende toevertrouwde. "Ik heb twee kinderen op de wereld gezet, een zoon en een dochter. Ik zie ze allebei even graag. Mijn vrouw en ik hebben ze allebei dezelfde opvoeding en waarden meegegeven maar toch hebben we niet kunnen verhinderen dat ze ongelijk zijn uitgegroeid. De zoon is zeer intelligent en is dokter kunnen worden al spelenderwijze. Onze dochter is na hard studeren verpleegster geworden. Ik heb het er moeilijk mee dat de één geld met hopen schept, in een kast van een huis woont en de ander elke maand moet zien om rond te komen, de lening op het huis te betalen, en met een brok van een auto rijdt. Dat is niet eerlijk. Onlangs hebben we de dochter een nieuwe auto cadeau gedaan, de zoon had er gelukkig geen probleem mee. Hij begreep dat wanneer we aan beide evenveel geven de ongelijkheid blijft." Een houding en een verhaal dat tot nadenken stemt. De gelijkenis met de parabel van vandaag is treffend behalve dan wat betreft de houding van de zoon die er geen moeite mee heeft dat zijn zus wat meer krijgt omdat hij nu eenmaal van nature meer heeft meegekregen, gelukkig maar.

Miguel Dehondt

De werkers van het elfde uur...
Herinner jij je nog dat ze zeiden:
"Niemand heeft ons aangeworven..."

Achter die woorden kan veel leed schuil gaan,
leed van mensen die altijd
onderaan de ladder staan.
"Ik val weer eens buiten de prijzen,
tussen wal en schip.
Niemand ziet me staan,
niemand werft me aan..."



De werkers van het elfde uur...
"Je bent te klein, te groot,
te oud of te jong,
onhandig of onkundig..."
Altijd weer hetzelfde te horen krijgen:
ongeschikt,
je komt niet in aanmerking want...
Men verwijt mij
dat ik de boel op stelten zet,
dat ik mijn eigen ruiten ingooi...
Men zegt dat ik niet 'rechtgelovig' ben,
een halve heiden,
een rare vogel...
En daarom heeft niemand
mij aangeworven.

Of toch nog... - ter elfder ure,
of was het 'vijf voor twaalf' -
toen kwam er Iemand langs die zei:
"Kom, kom mee, voor Mij ben je wel de moeite waard..."

Heer, leer ons de vruchten van uw wijngaard zien,
de kleine stappen naar gerechtigheid,
en verzoening van zovelen.

Heer, leer ons de vruchten van uw wijngaard zien,
de inzet van veel mensen om ons heen,
die durven leven en zich durven riskeren,
die verantwoordelijkheid durven opnemen
in de Kerk,
die altijd opnieuw durven herbeginnen
ook na falen, onbegrip en pijn.



Heer, leer ons de vruchten van uw wijngaard zien
mensen met een open geest en met een groot hart.
Leer ons zien hoe Jezus in hen vandaag weer aanwezig komt,
hier en nu en midden onder ons.

Woorden van geloof

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus' werk verder te zetten.

Ik geloof in de H. Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.



Voorbeden

Bidden we voor de Kerk.
Dat zij iets mag weerspiegelen
van Gods grenzeloze goedheid voor iedere mens,
zodat Gods liefde en zorg voor mensen zichtbaar wordt
in onze samenleving en wereld.
Laten wij bidden...

Bidden we voor alle werkers van het eerste uur,
voor de mensen die niet twijfelen aan hun geloof,
voor allen die zich enthousiast en trouw inzetten voor de Kerk.
Dat zij mild blijven en geduldig voor allen die twijfelen of afhaken.
Laten wij bidden...

Bidden we voor de werkers van het laatste uur,
die bijna een hele dag moesten wachten op een kans om te mogen werken.
Dat mensen van nu zich aan hun voorbeeld mogen optrekken
dat God iedereen kansen biedt
en niemand beoordeeld op meer of minder werken,
maar op de ingesteldheid te willen werken.
Laten wij bidden...



Lied: De tranen van de kleine mensen – Elly & Rikkert

<https://www.youtube.com/watch?v=kY6DQs-0ysM>

Ieder lijdert heeft zijn grenzen
Hoever een mens kan gaan
Maar de tranen van de kleine mensen
Zijn dieper, dieper
Dieper dan de oceaan

Agnus dei agnus dei
Qui tollis peccata mundi
Miserere miserere
Miserere nobis

Ieder lijdert heeft zijn grenzen
Hoever een mens kan gaan
Maar de tranen van de kleine mensen
Zijn dieper, dieper
Dieper dan de oceaan



Gebed over de gaven

God van vrede,
in deze tekens van brood en wijn
bieden wij U onszelf aan.
Aanvaard ons,
herschep ons tot mensen naar uw hart,
tot mensen die recht doen aan allen
en dienaars van vrede zijn. Amen.

Groot Dankgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,



die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God: **Heilig, heilig, heilig de Heer, ...**

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:

INSTELLINGSVERHAAL

Dit is de kern van ons geloof:
Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader:

Tot God, die oordeelt zonder onderscheid,
zonder aanzien des persoons,
mogen wij vrijmoedig bidden: **Onze Vader,...**

Wees onze hoop, Vader,
zodat wij het met elkaar uithouden,
elkaar beter begrijpen, steunen, niet laten vallen.
Breek ons open,



maak ons ontvankelijk voor de Geest van Jezus,
dan zullen we hoopvol kunnen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk....

Vredeswens:

Meer dan ooit zien wij uit naar vrede.
Wat kunnen wijzelf daartoe bijdragen?
Om ommekeer van ons hart bidden wij,
om vrede in ons spreken en handelen.
Heer, Jezus Christus,
U gaat ons voor op die weg,
U leert ons vrede te doen.
Blijf ons uitdagen om U te volgen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.



Lam Gods

Communie

Lied: De laatsten worden de eersten (ZJ 589)

<https://www.youtube.com/watch?v=avRw0CPWMPA>

De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen, de dienaar heet een zoon.

O Heer, o eerstgeboren van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren, Gij maakt het leven groot.

Gij die als allerlaatste ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen wanneer de strijd verstomt.

Wie zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend, de zee zwijgt voor de Heer.

Maar wie zich heeft gebogen voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen zo waar Hij eeuwig leeft.

De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen, de vreemdeling wordt zoon.



Slotgebed:

Goede God,
uw goedheid gaat uit naar alle mensen:
de trouwe vrienden van het begin,
maar ook de werkers van het laatste uur.
Zo wonderbaar zijn uw wegen.
Help ons die Boodschap te begrijpen,
zelf ernaar te leven en ze uit te dragen naar al onze medemensen,
ver of dichtbij, naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Dessertje:

De cirkel van verwondering

Wie verwonderd kan zijn, komt tot waardering.
Wie waardering kent, die wordt attent.
Wie attent is, is lief en sluit vriendschap.

Wie vriendschap sluit, opent bondgenootschap
en verruimt de kring
en wie de ruime kring beoogt, sluit niemand uit.

Wie niemand wil uitsluiten, komt op voor rechtvaardigheid.
Wie kiest voor rechtvaardigheid gunt iedereen kansen
om aan bod te komen in de maatschappij.

Wie zich beijvert om iedereen aan bod te laten komen,
werkt aan het Rijk Gods.
Wie werkt aan het Rijk Gods heeft een aanvoelen van wie God is
hoezeer Die ook een geheim blijft.

Wie een vermoeden heeft van God, weet van liefde.
Wie weet heeft van liefde, ziet wat door mensen mogelijk is.

En wie ziet wat door mensen mogelijk is,
kan verwonderd zijn, leven en samenleven.



Luc Vandenabeele

Lied: Mexican Whistler – Roger Whittaker (1968)

<https://www.youtube.com/watch?v=HzKQfrNseoI>

